

Nr. 330 (25.10.-22.11.2020)

INHOUDSOPGAVE

Pagina – Rubriek

- 3 Voorwoord
- 4 - 5 Kerkdiensten
- 6 - 14 Uit de gemeenten
- 15 Kleurplaat
- 16- 17 Gezamenlijk nieuws
- 18 Adressen



INLEVERINGSDATA KOPIJ VOOR 'IT TSJERKEBARREN' 2020

Nummer:	Inleveringsdatum:	Verspreidingsdatum:	Opmerking:
331	9 november	19 november	Groen
Krystflyer	30 november	10 december	
332	7 december	17 december	Geel
333	11 januari 2021	21 januari 2021	Groen

VOORWOORD

“ Vriendschap “

Als wij Jezus ontmoeten, ontmoeten wij vooral ook vriendschap.

Evenzo als wij mensen van Jezus ontmoeten...

In Jezus toont God ons Zijn vriendelijk aangezicht. (tenminste; als wij dat willen zien?!)

Bij Marcus 2 : 5 vinden we een schitterend moment van "vriendschap " (zoek maar even op...)

Toon Hermans zegt: ' Iemand die met je lacht en met je grient, is een echte vriend ... '

Echte vriendschap schept leven. Echte vriendschap maakt het leven voller..

Vriendschap opent kanten van ons leven die anders misschien gesloten zouden blijven.

Een lied zingt : 'veel om te geven, veel om te krijgen...'

Jezus spreekt over naastenliefde. Hij leert ons, dat échte naastenliefde ontspruit uit liefde voor onszelf. Er schuilt dus een ontwikkeling in de liefde van onszelf voor de naaste waarin we 'samen opgroeien...'

Een liefde die niet ingehouden kan worden, maar openbarst naar méér leven.

Hoe geven we hier nou handen en voeten aan? Gewoon door met elkaar te delen.

Zo simpel werkt de Geest! Kinderen doen dat splendorwijs, ouderen moeten er vaak eerst over vergaderen (.....)

Jezus breekt het brood, spreekt er de Zegen (Geest) over uit en breekt het tot ' overvloed aan vriendschap.. Hij wil u, jou , mij, daarbij helpen. U, jij en ik die misschien in egoïsme, eigenbelang, jaloezie verzandt zijn geraakt ..

Waar eens de Eeuwige Almachtige, de 'IK BEN..' Zijn; 'Het is Goed ' uitsprak... moet Hij nu toezien hoe de mensheid zich verloren geeft aan ' hebben en houden!'

Vereenzaming! Gods Vriendelijk Aangezicht raakt op een zijspoor.

Maar dwars door alles heen staan er kerken in Winsum en omstreken waar een andere taal klinkt; zijn er gemeenschappen van vriendschap; van brood en wijn en oprechte aandacht en liefde! Om te delen!

Ooit gaf God Zijn Volk een naam: Israël! Mijn Thuis! Jacob ging er mank van lopen en ook wij struikelen er wel eens over. Maar ondertussen zijn en blijven we deelgenoot áán en ván die lange stoet van pelgrims en zwervers die er hun toekomst verwachten.

Vriendschap rekt zich uit naar ' Ik Ben die Ik Ben' en zal met jou zijn zoals jij bent...'

Daar krijg je toch een glimlach van op je gezicht!

Cees van Rijn

KERKDIENTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS

ZONDAG 25 OKTOBER

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. G. Wessels
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Eigen diaconie, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger : Dhr. P. Speelman, Folsgare
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Werelddiaconaat, Onderhoud

ZONDAG 1 NOVEMBER

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur, *Oogstdienst, m.m.v. de Cantorij*
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Stichting Faridpur, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger : 9.30 uur
Voorganger : Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Diaconie

WOENSDAG 4 NOVEMBER

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger : 19.30 uur
Voorganger : Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum
Collecten : Kerk, Diaconie

DANKSTOND

ZONDAG 8 NOVEMBER

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. T. Meilink
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Save the children, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger : 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. Majoor, Sneek
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Kerk

ZONDAG 15 NOVEMBER

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Mevr. C. Akkerboom
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Stichting de Hoop, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. K. J. Bijleveld, Boonbergum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 22 NOVEMBER

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur, *m.m.v. de Cantorij*
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Edukans, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Diaconie



UIT DE GEMEENTEN

NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”

Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl

PASTORIE KLEASTERDYK 2

Laten we in deze coronatijden beginnen met een positieve ervaring: de startdienst van de gezamenlijke kerken. Samen met Cees van Rijn mocht ik voorgaan in de dienst die buiten voor de Anna Tsjerke plaats vond. Omdat het in de open lucht was konden we volop zingen en dat hebben we dan ook gedaan. Het was erg prettig samen met hem de dienst te doen, de sfeer uiterst plezierig. Natuurlijk waren en zijn de activiteiten die we vervolgens willen ontplooiën beperkt, maar de basis was en is goed. De viooltjes die alle gemeenteleden thuis ontvingen werden in dank aanvaard. Zo blijven we met elkaar verbonden, al blijft het wel spannend. U hebt bijvoorbeeld het prachtige winterprogrammaboekje ontvangen waarin allerlei informatie staat op het gebied van vorming en toerusting maar het is onzeker of een en ander door kan gaan. Geef u desalniettemin maar op! Maandag 26 oktober is de meditatiecursus in de Mariakerk, dinsdag 27 oktober en woensdag 28 oktober de ouderengespreksgroep die we hebben opgesplitst. En zo zijn er meer groepen die graag, uiteraard coronaproof, willen starten. De kans is ondertussen groot dat sommige bijeenkomsten weer worden uitgesteld. We moeten maar kijken of het allemaal gaat lukken en door kan gaan. We bewegen mee met de maatregelen die de overheid neemt. We hopen dat het mogelijk en verantwoord blijft de kerkdiensten wel te houden.

AFWEZIG

Van 9 tot en met 15 november heb ik nog een week vrij. In dringende gevallen kunt u mij via Sjoukje Terpstra bereiken (tel. 0517341481 / 0630115049).

DE KERKDIENTEN

Kerken worden dringend aangeraden maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers: kerkenraad, organist, predikant en kosters) in het kerkgebouw toe te laten. Omdat we een kleine gemeente zijn is dat voor ons tot nu toe goed te doen. Maar zeker bij bijzondere diensten als de oogstdienst en de laatste zondag van het kerkelijk jaar blijft het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt bij Pieter van Gunst (06-13780866) of door een berichtje te sturen naar secretariaat@lankmeamert.nl. Tot nu toe hoefden we gelukkig niemand de toegang te weigeren, iedereen kon een plekje krijgen, ook als u zich onverhoopt niet had aangemeld. We willen graag met iedereen die daar behoefte aan heeft de kerkdienst kunnen vieren.

Er mag niet gezongen worden, we nemen de regels die gelden voor de bestrijding van het virus nauwgezet in acht. Wel is solozang toegestaan en daar zijn we blij mee. Tot nu gingen Jolanda Poelstra en René Venema ons voor in het lied, hun zang wordt zeer gewaardeerd. En binnenkort kunnen degenen die thuis blijven via het internet de

kerkdienst beluisteren. Indien uw gezondheid het niet toelaat om aanwezig te zijn, blijft u toch verbonden met de gemeente.

Elke zondag houden we de diensten in de Mariakerk, de kerk die in de huidige omstandigheden het meest geschikt is om samen te komen, voor zolang het duurt en afhankelijk van de ontwikkelingen. In de oogstdienst op 1 november hoopt (een deel van) de cantorij mee te doen. Dat geldt ook voor zondag 22 november, de dag waarop we de mensen herdenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Voorlopig zal er nog geen kindernevendienst zijn. De laatste avondmaalsviering is niet doorgegaan, u begrijpt wel waarom we dat besluit moesten nemen.

Ondertussen blijven we te wennen aan de nieuwe situatie. We zitten op anderhalve meter afstand van elkaar, het voelt kaal en alleen en toch is het goed en fijn elkaar te kunnen begroeten. Want we krijgen mee het levende Woord ter inspiratie en bemoediging, we bidden gezamenlijk en aan het eind van de dienst ontvangen we de zegen om als gezegende mensen weer de wereld in te gaan!

WEL EN WEE

In deze tijd ligt het accent beslist meer op het 'wee' dan op het 'wel'. Het aantal besmettingen neemt onrustbarend toe, en daarmee de angst, de eenzaamheid en de stress in de zorg, de verpleeghuizen, de bedrijven, de scholen, in eigenlijk alle geledingen van de samenleving. Vrijwel iedereen krijgt er nu mee te maken, iedereen, jong en oud, voelt de consequenties van de maatregelen die genomen worden om het virus in te dammen.

Feesten, jubilea, voorstellingen, werkopdrachten vervallen en gaan niet door, de horeca moet vroeg de deuren sluiten, na de persconferentie van 13 oktober zelfs helemaal, het thuis ontvangen van gasten wordt problematisch.

Hoe houden we vol? Hoe houd je goede moed als je het perspectief op werk, inkomen en een goede gezondheid kwijt dreigt te raken? De Bijbel heeft daar wel een antwoord op, maar als je hart vol terechte zorgen is, is het lastig toe te komen aan zoiets als geloven, de twijfel is veel sterker lijkt het wel. Een ander woord voor geloven is vertrouwen, vertrouwen in de goede wil van mensen en vertrouwen in God. Zijn genade en vergeving scheppen ruimte in het volle hart voor liefde, liefde blijkt in de Bijbel kwetsbaar maar ook ontzettend sterk te kunnen zijn, een bron van kracht om het goede te doen en de moed niet verliezen.

Zelf probeer ik de woorden van de apostel Paulus tot mij door te laten dringen. Hij schreef: 'dank God onder alle omstandigheden' (1 Tessalonicenzen 5,18). Toen ben ik begonnen met op te noemen waar ik dankbaar voor was en dankbaar voor ben. De grote zorgen die er zijn, op wereldschaal tot in onze eigen families en gezinnen werden iets lichter. De dank helpt om anders te kijken, te doen en het vol te houden. De dank onder alle omstandigheden is een opening tot het vervolg: de voorbeden, de stilte en het werken. Ora ét labora.

Ik eindig met een 'wel' bericht. Otte van der Weide en Nellie van der Weide - den Hartog, Mied'igge 33, 8831 XN Winsum, waren 2 september jl. 50 jaar getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd!

Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda

NIJE WEBSITE YN 'E MAAK



Wy hawwe in nije layout en struktuer meitsje litten foar ús webside. Op it plaatsje is it konsept te sjen hoe dit op in tillefoan der útsjocht. As kleur is keazen foar ljochtblauw yn stee fan grien sa as no. It logo dat links boppe stiet is in foarbild. Dit logo moat noch betocht en makke wurde. Op dit stuit binne we dwaande de konsept side tekstueel te kontrolearjen en ynhold te jaan. We hoopje de side foar desimber yn de loft te hawwen.

Wisten jo dat ús webside ek oanroppen wurde kin mei Google Assistent? Gewoan de startknop yndrukt halde en de fraach stelle:



Frits Sieswerda

KERKOMROEP



Yn 'e ofrûne Corona tiid hawwe Klaas Visbeek en dominee Hilverda tsjinsten fersoarge dy't online setten waarden, mei liturgie. Mei in tablet as tillefoan wie dit fanôf ús webside ôf te spyljen. Hjir hawwe se in protte wurk fan hant en it gie net altyd lyke maklik. No we wer Corona-proof nei it tsjerke gean, doarre noch net alle leden der te kommen. In gelegenheid om de tsjerketsjinsten online as letter te belústerjen, is dermei noch belangryker as foarhinne.

As tsjerkerie fan Lank Meamert hawwe we derom besletten gebrûk te meitsjen fan de Kerkomroep. Radio Eenhoorn en de tsjerken fan under oare Dronryp, Easterein en Frjentsjer dogge dit ek. De tsjinsten kinne belústere wurde mei in App as via de webside van Kerkomroep.nl. Je kinne ek eardere tsjinsten werom lústerje. Der wurdt besocht de senders foar novimber yn

alle trije tsjerken te ynstallearjen.

Wy tinke dat wy ús leden en oaren sa better ta tsjinst wêze kinne en hoopje dermei in protte 'ljocht' te jaan yn dizze donkere tiid.

Frits Sieswerda

DIACONIE

Bloemengroet

Iedere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is geweest of naar een zieke. Gelukkig hebben we nog steeds een wekelijkse kerkdienst en kunnen we bloemen wegbrengen. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben ontvangen zijn:

06 september 2020	De heer D. van Dorp, Winsum
13 september 2020	Fam. J. Y. Visser, De Omrin 6, Winsum
20 september 2020	Fam. De Groot, Baard
04 oktober 2020	Mevrouw J. Bos – Lukkes, Easterlittens
11 oktober 2020	De heer J. Poelstra, Winsum

COLLECTE OPBRENGSTEN

16 augustus	Hadassa hoeve	€ 32,90
23 augustus	St. Roosevelt	€ 46,55
30 augustus	Aanloophuis Leeuwarden	€ 48,90
06 september	Noodhulp Beiroet	€ 93,90
13 september	Eigen Diaconie	€ 30,00
20 september	Mercy Ships	€ 46,20
27 september	Gezamenlijk jeugdwerk	€ 147,45
04 oktober	Com. Bijdrageadvieslijst	€ 24,70
11 oktober	Werkgroep Kerk en Landbouw Frl.	€ 46,20

Namens de diaconie: hartelijk bedankt.

COLLECTEN

25 oktober 2020 Eigen Diaconie

01 november 2020 Stichting Faridpur

Stichting Faridpur helpt mensen met een beperking en kansarme kinderen een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, revalidatie, huisvesting en scholing. Ieder jaar gaat een plastisch-chirurgisch team twee weken naar Bangladesh om daar te opereren. In 2019 vond de missie in november plaats. Er werd gebruik gemaakt van het General Hospital in Faridpur. Tijdens deze missie worden in nauwe samenwerking met lokale artsen en verpleegkundigen veel patiënten met gespleten lippen, ernstige brandwonden en andere misvormingen geopereerd. De organisatie ter plekke wordt gedaan door onze zusterorganisatie de Faridpur Welfare Foundation. Die draagt ook de kosten ter plaatse, gesteund door Shamim Haque en AKH Group.

08 november 2020 Save the children. (oogstdienst)

Elk kind verdient een eerlijke kans, maar helaas zijn er wereldwijd nog heel veel kinderen in nood als gevolg van oorlog, rampen en armoede. Zij sterven aan ondervoeding en ziektes, kunnen zich niet ontwikkelen op school en groeien op in een onveilige omgeving. Wij blijven ons, zeker nu, onvoorwaardelijk inzetten voor deze kinderen. Save the Children helpt in de hele wereld kinderen in nood met medische zorg, voedsel, veilige opvangplekken, zorg voor alleenstaande kinderen en onderwijs.

15 november 2020 Stichting de Hoop

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je merkt misschien dat je jezelf niet meer in de hand hebt, of dat je maar niet verder komt. Je voelt je belemmert door angst, boosheid of je voelt je somber. Misschien weet je al wat er met je aan de hand is, misschien nog niet. Wanneer er problemen zijn ontstaan en je hulp wilt, zoeken we met jou op welke gebieden herstel nodig is. We zoeken passende hulp voor jouw situatie en willen je gedurende de behandeling hoop en perspectief bieden en daarmee uitzicht op een nieuw leven. De weg ernaar toe gaan we samen. We respecteren wie je bent, of je ons geloof nu deelt of niet. Ieder mens is bij ons welkom. We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen.

22 november 2020 Edukans (gedachtenisdienst)

Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. We zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. We werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is! In Malawi leeft 80% inwoners op het platteland, met landbouw als belangrijkste bron van inkomsten. Niet verwonderlijk dat de klimaatverandering juist voor deze toch al arme bevolking desastreuze gevolgen heeft. De aantasting van de natuur vindt in alarmerend tempo plaats en leidt tot ontbossing, waterproblemen en een steeds minder vruchtbare bodem. Het is belangrijker dan ooit dat je op school leert bewust om te gaan met je omgeving. En hoe je later de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd kan bieden. Edukans verbetert het onderwijs op 20 scholen in Malawi, waarbij in de lessen structureel aandacht is voor natuur en milieu. Dit zorgt niet alleen voor milieubewuste de leerlingen, de complete gemeenschap rond de school profiteert van de duurzame school.

De diaconie wil u indien mogelijk vragen om een bijdrage voor de genoemde doelen. Dat kan in de kerk, maar als u dat prettig vindt, kan het ook nog steeds door een bedrag over te maken op: **NL35 RABO 0149 0347 84 t.n.v. Diaconie Streekgemeente Lank Meamert**

U kunt erbij vermelden of uw bijdrage bestemd is voor een specifiek doel.

U kunt ook een bedrag overmaken bestemd voor de algemene diaconie.

Wij zullen de inkomsten dan verdelen over de diverse doelen.

Wij hopen op uw gulle bijdrage!

Hartelijk dank namens de diaconie

MEERIJDEN NAAR DE KERK IN BAARD/EASTERLITTENS

U kunt bellen met iemand die hieronder vermeld staat.

Akke Sieswerda, tel.nr. 341711, Ida Bouwma, tel.nr. 341952

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

*Liedbundel tussentijds 186
Tekst: J.W. Schulte Nordholt
Melodie: Willem Vogel*

NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE

Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl

Dag, allen,

Het is een bijzondere aparte tijd. Dan denken we met corona verder te zijn, we zijn nu weer een stuk terug in wat allemaal kan en mag. We moeten elkaar maar ondersteunen om verder te komen.

Begin oktober hebben we een nieuwsbrief gemaakt voor alle leden van de Anna Tsjerke. Een aantal belangrijke punten uit die nieuwsbrief volgen hierna.

Het weekend van vrijdag 25 september was ons startweekend. We doen dat al jarenlang samen met de Hervormde broeders en zusters uit Winsum, Easterlittens en Baard. Vanwege corona hadden we geen activiteiten voor jongeren op vrijdag en zaterdag. De startzondag op 27 september betrof de dienst met daarna koffie en een bloemetje voor alle leden van onze kerken. Dus ook geen extra dingen waar we met groepen mensen actief zijn.

De dienst was door een commissie voorbereid en gepland op het plein bij de Anna Tsjerke. We konden daar ruim zitten, we konden zingen, er waren 11 blazers – niet alleen van onze Kerk -. Beide heren predikanten Hilverda en van Rijn leidden de dienst. Naast de commissie hebben veel mensen meegewerkt aan deze mooie dienst. Het was droog weer. Prachtig om weer een ‘gewone dienst te hebben met de mogelijkheid om liederen te zingen’. Elk lid van onze Kerken kreeg een bloemetje mee voor zichzelf en één voor een ander.

En dan de gemeenteavond. We gaan weer op zoek naar een nieuwe dominee samen met Spannum – Iens. Ook hebben we onze financiële situatie per 31 december 2019 die nog niet is besproken. U heeft wel allemaal het jaarboekje ontvangen. Voorlopig houden we geen gemeenteavonden.

Het is vandaag, nu ik aan het schrijven ben, 8 oktober, in de Kerkenraadsvergadering van 14 oktober gaan we op een rij zetten welke namen u allemaal heeft ingeleverd voor nieuwe Kerkenraadsleden.

Winterwerk, dat is ook weer gestart. Natuurlijk, beïnvloed door corona gaan vele bijeenkomsten niet door, in ieder geval de komende maanden niet. Het is de eerste keer dat het Winterwerkboekje nu ook mee samen gesteld is door de kerk van Spannum-Iens.

Dit zijn allemaal organisatorische dingen.

Er zijn veel mensen die het nu eigenlijk maar een enge tijd vinden. Er kan van alles met jezelf en je dierbaren gebeuren. Laten we wel met zijn allen voorop houden dat Gods

wereld al deze organisatorische dingen te boven gaat. Onlangs schreef iemand een artikel in een krant en daar stond met zoveel woorden in dat God er is voor ons allemaal. Als mensen hebben we vaak de neiging om anderen in een vakje te plaatsen of plaatsen we onszelf in een vakje en zonderen we ons misschien wel een beetje af van anderen. Voor God zijn we allemaal gelijk, oud, jong, bang, verheugd, bedroefd, blij..... We mogen ons verheugen in de steun van God. Daar moeten we voor blijven bidden.

Met vriendelijke groet,
Namens de Kerkenraad
Tjeerd de Haan

DIACONIE

Al van “vroeger” af aan, staan er op de pakken DE- koffie en thee waardepunten, die gespaard kunnen worden om er bepaalde dingen voor te krijgen.
Het kan zijn dat u deze punten wel spaart, maar er (nog) geen bestemming voor heeft.
In dat geval wil de voedselbank in Harlingen ze graag hebben, zij kunnen voor deze waardepunten pakken koffie krijgen, die ze weer uit kunnen delen in de voedselpakketten.
Wij als diaconie ondersteunen deze actie van harte. Mocht u uw DE-waardepunten voor dit doel willen inleveren, dan kan dit bij de diakenen van de Anna Tsjerke of in de brievenbus op het kerkplein, Spannummerdyk 5.
Wij zorgen er voor dat ze bij de voedselbank terecht komen.

Alvast onze hartelijke dank.

VERVOER NAAR ANNA TSJERKE

Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?
Bel gerust naar Froukje Faber, 0517 - 341332. Of mail naar voffaber@outlook.com

JARIGEN

31-10-2020 : Mevr. R. I. Riedstra- Bosma, Westerein 31, 8842 LA Wjelsryp
11-11-2020 : Mevr. M. Tinga-Postma, Foarstreek 4, 8841 KH Baaium
12-11-2020 : Mevr. A. Wijnia-Siderius, Sybrand Roordastrjitte 12, 8843 KN Spannum
14-11-2020 : Dhr. A. de Groot, Mied'igge 13, 8831 XN Winsum
17-11-2020 : Dhr. T .P Swart, De Langebaan 2, 8835 XP Easterlittens
18-11-2020 : Dhr. G.M. Oost, De Bran 1, 8835 XG Easterlittens

JUBILEUM

02-11-2020 : Fam. Wijnia-Siderius, Sybrand Roordastrjitte 12, 8843 KN Spannum
(30 jaar getrouwd)

06-11-2020 : Fam. Greidanus-Mulder, Kleasterdyk 44, 8831 XC Winsum
(45 jaar getrouwd)

21-11-2020 : Fam. van der Meulen-Vrijburg, Kleasterdyk 46, 8831 XC Winsum
(40 jaar getrouwd)

Allen alvast van Harte Gefeliciteerd!

162. Fjouwer streken hat de ierde “út Hertslach”

Fjouwer streken hat de ierde,
fjouwer paden hat de wyn,
en in jier hat fjouwer tiden.
Kenne jim dy ek miskyn?

Refrein:

dan is 't winter, dan is 't maaie,
dan is it simmer, dan is it hjerst,
en de fjouwer winen draaie:
noard en súd, en east en west.

It kin teie, it kin frieze,
't is de wyn dy't dat beslút,
mar de paden meisto kieze,
alle kanten kinsto út.

Refrein:

dan is 't winter, dan is 't maaie,
dan is it simmer, dan is it hjerst,
en de fjouwer winen draaie:
noard en súd, en east en west.

Tekst: Eppie Dam
Muzyk: Hindrik van der Meer

KLEURPLAAT



GEZAMENLIJK NIEUWS

BREIEN VOOR GAMBIA

Op 1 oktober zijn we eindelijk weer van start gegaan.

Om half 10 kwamen de eersten binnen en al snel waren alle stoelen gevuld (natuurlijk corona proof) en genoten we van een bakje koffie en een koekje. Velen hadden thuis ook niet stil gezeten en zo kon er een grote big shopper vol dekentjes en mutsjes naar Ytsje gebracht worden.



Deze morgen hoorden we ook dat er iets veranderd was. Ytsje blijkt niet meer voor de stichting te werken maar is voor haar zelf begonnen onder de naam: **We support The Gambia**. Nog wel steeds met hetzelfde doel dus kunnen we gelukkig doorgaan met breien en haken. We hebben besloten dat onze handwerkjes nu naar Ytsje gaan om haar hierin te steunen. Ook hebben we weer een spaarpotje staan om alles te bekostigen omdat ze dit nu zelf moeten betalen. Het geld dat we al in dit potje gespaard hadden (ongeveer € 52,00) is aangevuld tot € 55,00 en overgemaakt naar Ytsje. Dit kan ze gebruiken voor verzending of aanschaffen van goederen voor Gambia.

Iedereen is nog steeds van harte welkom op elke eerste donderdag in de maand. Wilt u/jij of kunt u/jij niet handwerken denk dan eens aan een bijdrage in ons spaarpotje.

Hillie, Gé en Simone



BOEKENMARKT

De jaarlijkse boekenmarkt stond gepland op zaterdag 31 oktober. In verband met het corona-virus hebben wij besloten om de boekenmarkt dit jaar niet door te laten gaan. We kunnen de veiligheid van de bezoekers en onze vrijwilligers niet garanderen. Wij vinden dit erg jammer, maar gaan er vanuit dat het volgend jaar wel vertrouwd is om het door te laten gaan.

De boekenmarkt commissie



Beste gemeenteleden

Voor aanstaande vrijdag 6 en zaterdag 7 november, stond de jaarlijkse **Dorcas voedsel actie** weer gepland bij Supermarkt COOP Tolsma in Winsum.

Helaas hebben we in overleg met de familie Tolsma moeten besluiten dit jaar geen inzamelingsactie te houden. Dit vanwege het corona-virus, dat steeds meer de kop op steekt.

Als alternatief willen we u vragen om deze mensen in Oost Europa toch te ondersteunen. U weet ongetwijfeld dat in deze regio de nood hoog is vanwege armoede en koude winters. Het zou fijn zijn dat u uw bijdrage over zou maken naar banknummer NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Stichting Dorcas Aid International met als omschrijving “voedselactie 2020”.

Alvast bedankt

Vriendelijke groet,
Wieke Gillebaard

ADRESSEN

Predikanten:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum
Tel. 0517-234271. E-mail: jhilverda@planet.nl

Kerken:

Hervormde Streekgemeente Lank Meamert

Scriba: Dhr. S. Greidanus (342329)
p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum
E-mail: secretariaat@lankmeamert.nl
Streekdiaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84
Streekcollege van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12
Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)
E-mail: kosterwinsum@lankmeamert.nl
Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)
Koster Baard: mevr. C. Reitsma-Pijlman (342453)
Website: www.lankmeamert.nl

Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.

Scriba: *vacant*
E-mail: scriba@annatsjerke.nl
Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama à Nijeholt (341792)
E-mail: koster@annatsjerke.nl
Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/
Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81
Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40
Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83
Website: www.annatsjerke.nl

Redactie:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl
Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)
E-mail: fam.zuidema@ziggo.nl
Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)
E-mail: ans.greidanus@home.nl
Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens (342226)
E-mail: alcwoudstra@gmail.com

Redactieadres:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl
Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan contact op met één van de redactieleden.