

A photograph of a winter scene. The foreground and middle ground are filled with snow-covered trees and branches, creating a dense, intricate pattern. A path or road is visible in the distance, leading through the trees. The overall color palette is dominated by whites and light blues, with some darker brown tones from the tree trunks.

Winterprogramma 2020-2021
Winsum Baard Easterlittens
Spannum Jens

*Incl. info startweekend
in Winsum + opgavestrook*

ADRESSEN**Anna Tsjerke**

Spannummerdyk 5
8831 XX Winsum fr
www.annatsjerke.nl

Gem. Lank Meamert

www.lankmeamert.nl

Maria tsjerke
Tsjerkebuorren 1
8831 XH Winsum fr

St. Gertrudistsjerke
Dekemawei 6
8834 XB Baard

St. Margryttsjerke
Huylickensteinstrjitte 4
8835 XM Easterlittens

Herv. Gem. Spannum-lens

www.kerkspannumiens.nl

St. Remigius tsjerke
Tsjerkebuorren 8
8843 KE Spannum

Kerk lens
Van Burmaniawei 3
8733 EP lens

Predikant:

vacant

Scriba Anna Tsjerke

vacant
scriba@annatsjerke.nl

Predikant Gem. Lank Meamert

ds. J. Hilverda
Kleasterdyk 2
8831 XB Winsum fr
jhilverda@planet.nl
0517 - 234271

Scriba Gem. Lank Meamert

S. Greidanus
Haven 5
8831 ZP Winsum fr
secretariaat@lankmeamert.nl

Predikant Gem. Spannum-lens

vacant

Corr. adres kerk Spannum:

dhr. R. Bakker
Sybrand Roordastrjitte 6
8843 KN Spannum

Corr. adres kerk lens

mevr. J. Noordmans
Van Burmaniawei 1
8733 EP lens

Voorwoord

Aan de inwoners van Winsum, Baard, Easterlittens, Spannum en lens.

De kerkelijke gemeenten in bovengenoemde dorpen bieden u dit informatieboekje aan. Het betreft de Hervormde Streekgemeente Lank Meamert in de dorpen Winsum, Baard en Easterlittens, de Anna Tsjerke-Gereformeerde kerk in Winsum en omstreken, en de Hervormde Gemeente van Spannum en lens.

Het is voor de derde keer dat we met vreugde dit kleine boekje (deels) huis aan huis verspreiden. Het is de eerste keer dat ook Spannum en lens meedoen. We zijn een mooi en bont gezelschap aan het worden.

In het boekje dat u nu in handen hebt worden allerlei activiteiten vermeld die we in het komende seizoen gaan doen.*

Bij wat we aanbieden streven we naar een stukje bezinning op het gebied van het geloof. Bezinning betekent even een pas op de plaats maken en stilstaan bij wat we belangrijk vinden. We nemen tijd om na te denken én tijd om op verhaal te komen. Om het meedoen makkelijker te maken is het goed te weten dat u niet lid hoeft te zijn van een kerk of inwoner van een van de dorpen die hier genoemd worden. U bent gewoon van harte welkom!

* Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus zult u begrijpen dat sommige onderdelen wellicht in afgeslankte vorm plaats vinden of niet doorgaan.

Startzondag

van de gezamenlijke kerken van
Winsum – Baard – Easterlittens
27 september

In deze corona tijd is bijna alles anders dan anders!
Ook het startweekend zoals we het de afgelopen jaren hebben
georganiseerd kan dit jaar niet in dezelfde vorm doorgaan.

Toch vinden wij het belangrijk om het nieuwe kerkjaar
gezamenlijk te starten.

Bij mooi weer is er een gezamenlijke dienst op het plein van de
Anna Tsjerke.

Thema van de dienst: Bloeien in Gods licht.

De dienst begint om 9.30 uur.

Voorgangers zijn: Ds. Hilverda en Dhr. van Rijn.

Iedereen is van harte welkom om met elkaar in deze dienst te
“bloeien“!!

Wel is het belangrijk dat iedereen zich aanmeld voor de dienst
Dit graag voor vrijdag 25 september i.v.m. de planning.

Dat mag bij:

Bontje Faber, 0515 – 331303 of bontjef@hotmail.com

Jolanda Poelstra, 0517 – 342978 of jenjpoelstra@gmail.com

We hopen u en jullie te ontmoeten!!

Bij slecht weer houden we het in de beide kerken in Winsum.

Breien en haken voor Gambia.

Vanaf donderdag 1 oktober begint het breien en haken voor Gambia weer. Samen gezellig, onder het genot van een kopje koffie, baby dekentjes en mutsjes maken voor de stichting **Mama Africa for Gambia**.

Elke 1e donderdag van de maand in de Anna Tsjerke. Inloop vanaf 9.30 uur en we gaan tot ongeveer 12.00 uur door.

Er is eventueel garen te verkrijgen in de kerk. Ook brei- haak naalden kun je hier lenen. Neem je zelf garen mee, let er dan op dat hier geen wol in zit. Katoen of acryl is natuurlijk prima.

Alle dekentjes en mutsjes kunnen ingeleverd worden bij Ytsje Smink.

Kun je niet handwerken maar wil je wel gezellig een kopje koffie meedrinken ben je ook van harte welkom. Heren mogen natuurlijk ook komen.

Gé Nota, Hillie Grit en Simone van Wieren

De ouderenmorgen

Deze ochtenden die altijd goed bezocht worden bestaan al vele jaren. We komen bijeen in het Marialokaal in Winsum. Maar omdat we dit seizoen maximaal 7 mensen kunnen ontvangen, moeten we tijdelijk in twee groepen uiteen! U kunt zich daarom opgeven voor dinsdag 6 oktober óf woensdag 7 oktober.

Vervolgens komen we gemiddeld een keer in de vier weken bij elkaar om te praten over kerk, geloof en samenleving. Vaak blijkt een bijbeltekst, een uitspraak of de actualiteit de opmaat tot een boeiend gesprek. We beginnen om 10.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur. Het spreekt voor zich dat ook nieuwe mensen, na opgave, van harte welkom zijn.

Voor meer informatie: ds. J.Hilverda, tel. 0517-234271.

De groeigroep

Op dinsdag 13 oktober hopen we weer te beginnen met de groeigroep; samen bezig zijn met de bijbel (Gods woord) en elkaar versterken in het geloof.

We komen bij elkaar om 19:30 uur in de Anna Tsjerke, iedereen is van harte welkom. De groep komt bij elkaar de tweede en vierde dinsdag van de maand.

U kunt zich aanmelden bij Wim Grit telefoon 342050 of mailen: grit@solconmail.nl

Of via het opgavestroompje, maar u mag ook op 13 oktober langskomen. Graag tot dan!

Christelijke meditatie in de kerk

De behoefte aan verstillings is van alle tijden maar vandaag de dag misschien wel groter dan ooit. Tegelijk ontdekken we hoe lastig is het om stil te worden en vervolgens van de stilte te genieten. In deze meditatiecursus leren we om te gaan met onze onrust en vele gedachten die we hebben. Christelijke meditatie is kort gezegd een uitdrukking van een verlangen 'aanwezig te willen zijn bij de Aanwezige'. De avond begint met enkele eenvoudige oefeningen met lichaamshouding en ademhaling. U bent van harte welkom, met of zonder meditatie ervaring!

De data: 19 oktober, 26 oktober, 2 november, 16 november, 23 november van 19.30 tot 20.30 uur in de Mariakerk te Winsum.

Ds. J.Hilverda

Kleasterkuier in Jorwert op de woensdag

Iedere woensdagochtend is er om 09.30 uur een korte viering in de kerk in Jorwert, georganiseerd door de pioniersplek rond Nijkleaster, het nieuwe klooster. Er is koffie of thee met kleasterkoeke. Daarna is er een wandeling rondom Jorwert die rond 12.00 uur afgesloten wordt met een zelf meegebrachte lunch. Op 4 november hoop ik zelf als gastvoorganger aan de ochtendviering mee te doen. Stilte, bezinning en verbinding zijn de belangrijke thema's. U bent altijd welkom, ook als u alleen de viering mee wilt mee maken of als u niet aan de kleasterkuier mee kunt doen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nijkleaster: www.nijkleaster.frl.

Via deze site kunt u zich opgeven.

Ds. J.Hilverda



*Jij zult niet buitengesloten worden.
Daar zorgt God wel voor*

uit: Je bent kostbaar - Max Lucado

Kinderkerstfeest

Het kinderkerstfeest is voor alle kinderen uit Winsum e.o. U kunt op eerste kerstdag vanaf 16.30 uur genieten van een mooie dienst voor en door kinderen. Deze dienst wordt georganiseerd door de gezamenlijke kindernevendiensten en de clubs.

Voor vragen mag je/u altijd contact opnemen met Bontje 06-25157748 of bontjef@hotmail.com

Agenda 2020 - 2021 (onder voorbehoud)

27 sept	Startzondag
1 okt	Breien en haken voor Gambia (eerste keer)
6 en 7 okt	Ouderen morgen (eerste keer)
13 okt	Groeigroep (eerste keer)
19 okt	Christelijke meditatie in de kerk
26 okt	Christelijke meditatie in de kerk
2 nov	Christelijke meditatie in de kerk
4 nov	Kleasterkuier Jorwert met ds. Hilverda
16 nov	Christelijke meditatie in de kerk
23 nov	Christelijke meditatie in de kerk
10 dec	Liturgische bloemschikken - kerst
11 jan	De Bijbel, wat moeten we ermee?
15-17 jan	Kloosterweekend
25 jan	De Bijbel, wat moeten we ermee?
8 feb	De Bijbel, wat moeten we ermee?
21 feb	Sjong mar mei - Johannes de Heer
22 feb	De Bijbel, wat moeten we ermee?
8 mrt	De Bijbel, wat moeten we ermee?
18 mrt	Liturgisch bloemschikken
5 apr	Paaszangdienst - koffieconcert CMV Oranje
24 apr	Dagtocht naar Oost-Groningen



*Lever niet te snel kritiek
Zelfs een klok die stilstaat
heeft twee keer per dag gelijk*

Corona

Zoals u wellicht al is opgevallen, is dit boekje iets anders dan de afgelopen jaren. Geen mooi drukwerk, maar geprint zodat we langer konden wachten in de hoop steeds meer activiteiten met zekerheid te kunnen vermelden. Helaas is tot op de dag van vandaag ook nog een hoop onzekerheid. We zullen proberen u zo goed mogelijk te informeren zodra er nieuwe data of nieuwe activiteiten bekend worden.

De redactie



*Door vol te houden
bereikte de slak de ark.*

Charles Spurgeon

Elisabethbode

De Elisabeth bode wordt ook in onze dorpen uitgegeven. Uiteraard is het voor ons moeilijk in te schatten wie hier prijs op stelt om deze te ontvangen. De Elisabethbode is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag.

Zou u ook graag een Elisabeth willen ontvangen dan kunt u dit aangeven bij Froukje Faber / 06 4969 1396

Aan de Elisabeth bode zijn geen abonnementskosten verbonden, maar om de verspreiding in stand te houden stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nummer:

NL09RABO0371002583

Liturgisch bloemschikken

Komend winterseizoen is er weer liturgisch bloemschikken.

Dit worden verzorgd door Fokelien Jonker.

De eerste avond zal zijn in de Advent/Kerstperiode en wel op donderdagavond 10 december.

De tweede avond donderdag 18 maart 2021.

Tijdens de avonden is er een korte bezinning en uitleg over de schikking, daarna gaan we creatief aan de slag.

De avonden zijn toegankelijk voor iedereen, maar dit seizoen kunnen er 15 personen deelnemen per avond.

Graag van tevoren opgeven via het opgave strookje.

Met groet,

Fokelien Jonker

Laat geen van uw talenten onbenut:
het bos zou erg stil zijn als alleen de
beste zangers onder de vogels
zich lieten horen. Henry van Dyke

“Sjong mar” dienst

De sjong mar dienst is op zondagmiddag 21 februari om 16:00 uur. Er worden liederen gezongen uit de bundel van Johannes de Heer.

Traditiegetrouw hopen we ook dit jaar op paasmaandag weer de paaszangdienst gevolgd door een koffieconcert door het korps C.M.V. Oranje uit Spannum te mogen houden.

Paasmaandag 5 april hopen we u te mogen begroeten in de Anna Tsjerke.

Club voor groep 5 t/m 8

Helaas kan ook club dit seizoen in verband met corona niet ingericht worden zoals we gewend zijn.

Het jeugdhonk is niet groot genoeg om hier op een veilige manier en volgens de regels bij elkaar te komen.

Wel zijn we druk aan het nadenken hoe we toch een paar gezellige avonden kunnen organiseren!!

Alle kinderen uit het dorp krijgen een uitnodiging zodra we een activiteit kunnen organiseren en uiteraard zullen we dit ook altijd op de Facebookpagina van club vermelden! (dus like deze vooral!)

Voor verdere vragen of opmerkingen over club mag je/u altijd contact opnemen met:

Bontje 06-25157748 / bontjef@hotmail.com



Ik bid niet voor een lichtere last,
maar voor een sterkere rug

Joods gezegde

Dagtocht naar Oost-Groningen

Op zaterdag 24 april 2021 organiseren we opnieuw een reis naar Oost-Groningen. We bezoeken Winschoten en maken onder leiding van de stadsgids een wandeling door het centrum waarin nog veel herinnerd aan de Joodse bevolking die de stad ooit rijk was. Ook een tocht door het uitgestrekte Groninger land met zijn monumentale boerderijen staat op het programma. De kosten zijn € 45,00 (reis, koffie, lunch).

Geef u op via het opgavestroompje.

Ds. J.Hilverda

De Bijbel, wat moeten we ermee?

Een introductiecursus.

'De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor gelovigen is het de autoriteit die laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur.' Hoe vinden wij een weg in deze rijke verzameling van teksten waar de Bijbel uit bestaat? Naast achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel gaan we fragmenten lezen uit het eerste (oude) en tweede (nieuwe) testament. Maar hoe moeten we lezen? En is alles even belangrijk? Is er een rode draad te ontdekken? Wat betekent de Bijbel vandaag de dag voor ons?

Maandag 11 januari is de eerste avond, om 20.00 uur in het Marialokaal in Winsum. De andere avonden: 25 januari, 8 februari, 22 februari en 8 maart.

Deze kring wordt geleid door ds. J.Hilverda

*Als onze grootste behoefte geld was,
zou God een econoom hebben gezonden*

uit: Je bent kostbaar - Max Lucado

Kloosterweekend

Met de gastenzuster van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout had ik opnieuw een weekend belegd, van 15 tot en met 17 januari, voor een groep van maximaal 12 mensen. Maar vanwege de omstandigheden neemt op dit moment geen enkel klooster reserveringen voor groepen aan. Daar komt bij dat het klooster in Oosterhout een grote verbouwing zal ondergaan. Op individuele basis is een verblijf in het gastenhuis van dit of in een van de andere kloosters soms nog wel mogelijk.

Ds. J.Hilverda

Alpha

Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 280.000. Alpha is gratis. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd (hier wordt een vrijwillige bijdrage voor gevraagd)

Bij voldoende deelname beginnen we met een nieuwe Alpha cursus. Hebt u nog vragen of wilt u zich opgeven, dan kan dit bij Froukje Faber / 06 4969 1396



Filmavond

90 minutes in Heaven

Na een ongeluk wordt een jonge pastoor (Don) ter plekke officieel doodverklaard. Negentig minuten later komt hij weer tot leven en beweert hij dat hij in de hemel was.

Locatie en datum helaas nog onbekend

Gespreksgroep 30+

Deze groep is voor jonge mensen vanaf een jaar dertig die elkaar nu en dan willen ontmoeten om te spreken over wat hen bezighoudt. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: opvoeding en traditie - wat geef ik door en wat laat ik los? Wat geloof ik zelf nog? Hoe kijk ik naar de toekomst van de wereld, het werk, mijn relaties? Het streven is om een keer in de maand bij elkaar te komen, bij een van de deelnemers thuis.

Voor meer informatie bel je met
ds. Jurjen Hilverda, tel. 0517234271.

Inspiratiecafé te Baard

Twee inspirerende mensen hebben we uitgenodigd om een verhaal te vertellen over hun leven en hun werk. We doen dit in de vorm van een vraaggesprek. De eerste avond komt Ronald van Giessen, veearts en werkzaam op vele plaatsen in de wereld waar een beroep wordt gedaan op zijn deskundigheid. Hij woont samen met zijn vrouw in Baard en is lid van de gemeente. Voor de tweede avond is Marga Claus uitgenodigd. In 2000 kwam haar Friestalige debuutroman 'Oxzana, ferhaal fan in flechtling' uit. Zij verzorgt lezingen over haar boeken en het schrijven van een levensverhaal. Dat doet ze in opdracht en ze geeft schrijftrainingen. Met haar partner woont ze in Winsum. Omdat op dit moment het café nog geen grote groepen kan ontvangen wachten we nog even met het vastleggen van de data.

Ds. J. Hilverda

Mannenavonden in 2020 en 2021

Een uitnodiging.

In de winter 2019 / 2020 hebben we enkele mannenavonden gehouden. Piet Smink, Cees van Rijn, Tjerk Swart en Tjeerd de Haan hadden dat idee opgevat. We willen het hebben over wat ons overdag bezighoudt. En ook wat ons bezig houdt of zou kunnen houden met ons geloof, ons praktisch geloof. "We hebben het er dan even over", om zomaar te zeggen. We waren globaal met tussen de 12 en 20 mannen. In alle leeftijden

Corona zorgde ervoor dat we de laatste avond in maart 2020 niet konden houden.

Maar, we gaan opnieuw in de winterperiode van 2020 / 2021. We hebben nog geen datums voor de avonden, maar we denken weer aan enkele donderdagen. U hoort meer.

Namen de organisatie,
Tjeerd de Haan / 06 536 810 17

Vrouwenavonden

We hebben al twee jaar lang vrouwenavonden georganiseerd. Het zijn mooie, waardevolle avonden geweest. Komend winterseizoen gaan we ze weer organiseren. Het hangt een beetje van de ontwikkelingen van corona af wanneer en hoe.

U hoort meer van ons.
Hartelijke groet
Froukje Beuckens en Ria de Haan

Vergeven
is niet goedkeuren
wat verkeerd is,
maar loslaten
wat jou vasthoudt