

Nr. 361 (12.11.-24.12.2023)

INHOUDSOPGAVE

Pagina – Rubriek

3	Voorwoord
4 - 6	Kerkdiensten
6 - 14	Uit de gemeenten
16 - 19	Gezamenlijk nieuws
20	Adressen

INLEVERINGSDATA KOPIJ VOOR 'IT TSJERKEBARREN' 2023

Nummer	Inleveringsdatum	Verspreidingsdatum	Opmerking
krystflyer	4 december	14 december	
362	4 december	21 december	Geel
363	15 januari 2024	25 januari 2024	Groen

Let op: nr. 362 is gewijzigd qua inleveringsdatum!!

VOORWOORD

Mijn testament

‘We hebben het Oude Testament en het Nieuwe Testament maar wat staat er in uw testament? Hoe wilt u de wereld achterlaten, wat wilt u meegeven?’ De vragen werden mij gesteld tijdens de voorbereiding op een kerkdienst over dit thema - de oorlog in Israël was nog niet aan de orde. Ik ervoer de vragen als persoonlijk en confronterend. Als ik zie hoe wij leven en omgaan met moeder aarde als ook de heftige emoties rond de strijd die nu gevoerd wordt, ben ik somber gestemd en kan ik alleen maar zeggen dat de wereld die mijn generatie achterlaat niet best is. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn ondertussen merkbaar geworden, de weg naar vrede lang en zwaar.

In mijn testament moest ik nadenken over een schone en veilige wereld. Wat wil ik de volgende generatie meegeven, wat vind ik dat er moet gebeuren, wat zal ik achterlaten? Is er iets van wijsheid en daadkracht te melden? In eerste instantie voel ik me machteloos, slechts bij vlagen lees ik de nieuwste berichten over de klimaatverandering, de strijd in Gaza eist alle aandacht op. Mijn bijdrage op wereldschaal is minimaal.

Desondanks weet ik me, met velen, verantwoordelijk en moet ik een antwoord geven op de vraag hoe we kunnen zorgen voor een leefbare toekomst, dat zijn we verplicht aan hen die na ons komen. Jongeren, zo laat een recent onderzoek zien, maken zich zeer tot extreem veel zorgen om het klimaat. Zij voelen de angst omdat ze geven om de planeet, ze willen niet leven in een wereld die achteruit gaat. Voor hen laat ik dit testament na: ik wil graag hoopvol zijn en heb de Bijbel met verhalen en hoopvolle voorbeelden die ik door wil geven. Dat is mijn taak. En misschien ook de uwe, de taak van mijn generatie. Om het uitputten van moeder aarde te keren, om kracht te vinden om onze behoefte naar meer en groter en sterker te bedwingen en om te buigen. Om vrede te vinden.

Het in de hand houden van onze angsten en hebzucht is een klus van heb ik jou daar. Hoe kan ik mijzelf van binnen weerbaar maken, en de jonge mensen om mij heen die er mee te maken krijgen? Het zijn vragen die zich aan mij opdringen, ze zijn niet meer vrijblijvend. Maar we zijn niet machteloos, de gaven ons gegeven helpen. Ze laten zien dat het goede sterker is dan het kwade, ze helpen om de eigen aarzelingen, het gebrek aan moed en een alles verslindende hebzucht te overwinnen, biddend en werkend. De gaven zorgen ervoor dat ik de verbinding met God en mensen, de verbinding met al wat leeft niet verlies. Zodat wij, wie weet, op een dag met z'n allen kunnen delen in de verwonderde uitroep van de monnik Thich Nhat Hanh: ‘Wat een wonder! De aarde draagt mij!’ Dan zal er vrede zijn, vrede het laatste woord hebben, in alle talen en alle landen.

Ds. J. Hilverda

KERKDIENTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS

ZONDAG 12 NOVEMBER

Easterlittens, St. Margrytkerk : 09.30 uur, *Fryske tsjinst*
Voorganger : Ds. L. Westra
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Aanloophuis Leeuwarden, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. Majoor, Sneek
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 19 NOVEMBER

Winsum, Mariakerk : 09.30 uur
Voorganger : Ds. R. Reitsma
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Hulp aan Israël en Gaza, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 09.30 uur
Voorganger : Dhr. P. Speelman, Folsgeare
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Kerk

ZONDAG 26 NOVEMBER

Winsum, Mariakerk : 09.30 uur, *m.m.v. de Cantorij*
Koffiedrinken na de dienst
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Wit
Collecten : Eigen Diaconie, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 09.30 uur
Voorganger : Ds. K. v. Marrum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 3 DECEMBER

Easterlittens, St. Margrytkerk : 09.30 uur, *afscheid-bevestigingsdienst*
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Paars
Collecten : Bahay Aurora, Orgelfonds

GEDACHTENISZONDAG

1^E ADVENT

Winsum, Anna Tsjerke : 09.30 uur
Voorganger : Ds. T.T. Osinga, Franeker
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 10 DECEMBER

2^E ADVENT

Winsum, Mariakerk : 09.30 uur
Voorganger : Ds. H. Post-Knol
Liturgische kleur : Paars
Collecten : Edukans, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur, *Heilig Avondmaal*
Voorganger : Ds. K. van Marrum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Onderhoud

ZONDAG 17 DECEMBER

3^E ADVENT

Baard, St. Gertrudiskerk : 09.30 uur, *Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij*
Koffiedrinken na de dienst
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Roze
Collecten : Gezamenlijk Jeugdwerk, Stichting Baard

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. A. Bouma, Leeuwarden
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Diaconie

ZONDAG 24 DECEMBER

4^E ADVENT

Winsum, Mariakerk : 09.30 uur
Voorganger : Mevr. C. Akkerboom
Liturgische kleur : Paars
Collecten : Mercy Ships, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. K. Van Marrum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Onderhoud

Winsum, Mariakerk : **19.30 uur, Kerstzangdienst**
Voorganger : Ds. J. Hilverda

Baard, St. Gertrudiskerk : **22.00 uur, Kerstnachtdienst**
Voorganger : Ds. J. Hilverda
m.m.v. de Cantorij

De kerkdiensten vanuit de Protestantse Gemeente Lank Meamert: Baard, Winsum (Mariakerk) en Easterlittens zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl

*Voor de meest actuele informatie verwijst ik u naar de websites:
www.lankmeamert.nl en www.annatsjerke.nl*

UIT DE GEMEENTEN

NIEUWS UIT DE PROTESTANTSE GEMEENTE “LANK MEAMERT”

Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl

PASTORIE KLEASTERDYK 2

Net als u lees ik de krant, net als u volg ik het nieuws. Ik las de uitspraak van een vrouw die meeliep in een vrouwelijke vredeswandeling in Amsterdam en haar aanwezigheid aldus motiveerde: ‘We vinden misschien allemaal wat anders, maar we voelen allemaal hetzelfde, en dat is verdriet.’ Het geldt ook voor ons geloof, we vinden misschien allemaal wat anders, maar we voelen ongetwijfeld hetzelfde aan nood, aan troost en kracht en verbinding. Daarom komen we bijvoorbeeld samen in de kerk en luisteren naar woorden die rijk en diep mogen zijn en ons inspireren om uit te blijven zien naar het koninkrijk van God. Ook de ontmoetingen door de week, op straat of tijdens de gespreksgroepen hebben we nodig.

Verder

Dit jaar heb ik nog enkele dagen vrij die ik graag op wil nemen, namelijk van maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Sjoukje Terpstra telefoon 0517341481 / 0630115049.

Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda

BIJ DE KERKDIENTEN

Aan het eind van deze maand, op 26 november, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, gedenken we de mensen uit onze gemeenten die dit jaar zijn overleden. Dat is elke keer weer een belangrijk moment voor de nabestaanden en voor ieder die weet van gemis.

Samen zoeken we naar troost, samen luisteren we naar het evangelie: God zal alle tranen van de ogen wissen. Op de vrijdag daarvoor is er in de diverse kerken gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de dienst zelf zal dat ook mogelijk zijn. De cantorij verleent haar medewerking. Het geldt voor elke kerkdienst maar zeker nu wil ik graag benadrukken dat eenieder welkom is.

Zondag 3 december, de eerste van advent, gaan we tellen want dan is het nog vier weken tot aan kerst. Naar dit feest leven we toe. Buiten wordt het steeds vroeger donker, binnen steken we kaarsen aan tot er uiteindelijk vier branden en we spoedig het geboortefeest vieren van een weerloos maar goddelijk Kind dat volop zal schijnen over de wereld.

Deze zondag staat ook in het teken van de ambtsdragers die afscheid nemen, herbevestigd of zelfs bevestigd zullen worden. Een belangrijk moment voor kerkenraad en gemeente. Ds. J.H.

GEMEENTEAVOND

De jaarlijkse gemeenteavond vindt plaats op dinsdag 21 november in de Mariakerk te Winsum. U ontvangt nog een uitnodiging hiervoor.

WEL EN WEE

Jesse Greidanus (zoon van Sietze en Brigitte) moest een zware operatie ondergaan. Langzaam vordert het herstel, het gaat de goede kant op. Sterkte en van harte beterschap Jesse! Het adres: De Haven 5, 8831 ZP, Winsum.

Aart Terpstra stond lang op de wachtlijst maar kon nu eindelijk geholpen worden en kreeg een nieuwe knie. Gezien zijn gezondheid geen vanzelfsprekende ingreep. Fijn dat de operatie nu achter de rug is. Faldenserwei 23, 8834 XH Baard.

Gijs Visser had opnieuw een tegenslag te verduren, waardoor de revalidatie nog meer tijd in beslag zal nemen. Hij verblijft zoals u weet in verpleeghuis Bloemkamp afdeling Goudsbloem, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

Albert Pater moest voor een operatie naar het UMCG. Als alles goed is gegaan is hij, als u dit leest, weer thuis aan de Fikarusleane 53, 8831 XE Winsum.

Gre Pruiksma, De Omrin 10, 8831 ZD Winsum, moest in diezelfde week eveneens geopereerd worden. Ook voor haar hopen we dat de operatie naar wens is verlopen en zij nu weer thuis is.

We wensen hen en allen die door ziekte of om een andere reden aan huis of bed gebonden zijn van harte beterschap en kracht en moed van Godswegen en mensen!

Ds. J.H.

AFSCHEID JOLANDA POELSTRA KINDERNEVENDIENST

Na vele jaren heeft Jolanda in de dienst van 24 september afscheid genomen als leidster van de kindernevendienst. Jolanda werd bedankt door Sjoukje Terpstra voor haar enorme inzet en toewijding en ook van de kinderen kreeg Jolanda nog een attentie. We hebben alle begrip voor de beslissing van Jolanda, want ze heeft ook veel andere bezigheden binnen onze gemeente. Jolanda gaf aan dat ze het moeilijk vindt om afscheid te nemen, omdat ze het met heel veel plezier gedaan heeft en ook veel geleerd heeft. We zullen haar bijdrage missen en op deze plaats nogmaals hartelijk dank.

DIACONIE

Bloemengroet

Iedere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is geweest of naar een zieke. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben ontvangen zijn:

17 september 2023	De heer J. Bergsma, Winsum
24 september 2023	Mevrouw J. Poelstra, Winsum
08 oktober 2023	Mevrouw E. van Mourik, Winsum
15 oktober 2023	De heer J. J. Krol, Winsum
22 oktober 2023	De heer A. Terpstra, Baard
29 oktober 2023	Mevrouw T. Folkerts – Seffinga, Easterlittens
05 november 2023	De heer H. Bouwma, Winsum

Alle gemeenteleden boven de 70 jaar krijgen eenmaal per jaar de bloemen uit de kerk. Dit proberen we zoveel mogelijk rond de verjaardag te doen, maar soms lukt dat niet en wordt het wat eerder of wat later. Wij hopen op uw begrip daarvoor. De volgende gemeenteleden hebben tussendoor ook bloemen gekregen rond hun verjaardag:

Mevrouw G. Grendel - Beuckens, Winsum (30 september)

Mevrouw D. Janzen – Bakker, Winsum (7 oktober)

Collecte opbrengsten

17 september	Butgetmaatje Fryslan	€ 39,45
22 september	Simavi	€ 70,26
08 oktober	Save the Children	€ 56,60
15 oktober	Lepra stichting	€ 79,25
22 oktober	Trijntje Beimers St.	€ 14,75
29 oktober	Hadassa Hoeve	€ 40,00

Namens de diaconie: hartelijk dank

MEERIJDEN NAAR DE KERK IN BAARD/EASTERLITTENS

U kunt bellen met iemand die hieronder vermeld staat.

Akke Sieswerda, tel.nr. 0517-341711, Ida Bouwma, tel.nr. 0517-341952

COLLECTEN

12 november 2023, Interkerkelijke stichting Aanloophuis Leeuwarden

Het Aanloophuis Leeuwarden staat klaar voor iedereen, die hulp en aandacht nodig heeft. Het biedt een veilige plek, met warmte en aandacht voor gasten die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben. Het Aanloophuis staat voor iedereen open, ongeacht achtergrond, afkomst, status en/of levensbeschouwing. Meer dan 100 vrijwilligers en een coördinator runnen het Aanloophuis dat ieder weekend open is. Een groot aantal kerken in Leeuwarden maakt dit al sinds 1983 mogelijk. Uw bijdrage wordt o.a. gebruikt om de kosten van consumpties betaalbaar te houden voor de gasten en hen af en toe een gratis maaltijd te kunnen bieden.

19 november 2023, Hulp aan Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza.

Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart voor Israël en Gaza. In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische behoeftigheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse

christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

26 november 2023, Eigen Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat 'Hij gekomen was om te dienen', om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen. Het diaconaat, het helpen van mensen, heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in het land herinneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de diakenen met andere initiatieven, zoals bejaardenhuizen, het maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: 'helpen waar geen (andere) helper meer is'. Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp - voor korte of langere tijd - aan mensen elders in de wereld.

03 december 2023, Bahay Aurora

Bahay Aurora is een project dat vanuit Nederland wordt ondersteund door Stichting Noodhulp Filipijnen. De stichting werd in Nederland in 1992 opgericht door Herke Smidstra met als doel om maatschappelijke projecten op de Filipijnen te financieren. De projecten richten zich op de zwakste en armste doelgroep binnen de Filipijnse samenleving. De Filipijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Het gevolg hiervan is dat 10% van de Filipijnse kinderen afhankelijk is van wat het straatleven hen biedt, zij kunnen vaak niet naar school en moeten zelf geld verdienen om in leven te blijven. Velen van hen hebben geen thuis meer en slapen ook op straat. Zij kennen niet het voorrecht van verzorging en bescherming. Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras waar dergelijke straatkinderen worden opgevangen.

10 december 2023, Edukans

Stel je voor dat alle kinderen en jongeren op de wereld een fijne plek zouden hebben om te leren. Een veilige, inclusieve omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en zich ontplooiën. Waar ze de vaardigheden ontwikkelen om vorm te kunnen geven aan een gelijkwaardige en duurzame toekomst. Het is de droom die ons elke dag inspireert. De missie waar we hard aan werken. Want honderden miljoenen kinderen en jongeren krijgen die kans nog niet. Ze leren te weinig op school doordat klassen overvol zijn, goed lesmateriaal ontbreekt en docenten de handvatten missen om hun leerlingen goed te ondersteunen. Voor andere kinderen is er helemaal geen school, of is school geen veilige plek vanwege conflictsituaties of natuurrampen. Daarom zet Edukans zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Niet even, maar gedurende hun hele jeugd. Onderwijs dat ze de vaardigheden bijbrengt om mee te doen in een snel veranderende wereld. Van leren lezen en schrijven tot sociale en digitale vaardigheden. Zodat zij na hun schooltijd kunnen bouwen aan een gezond, stabiel en voorspoedig leven. Wij creëren wereldwijd kansen zodat kinderen en jongeren met vertrouwen hun toekomst vormgeven.

17 december 2023, Gezamenlijk Jeugdwerk

Het jeugdwerk behoort bij de kerntaken van de kerkelijke gemeente. Het gaat daarbij nadrukkelijk om werken mét en niet alleen vóór jonge mensen. In het jeugdwerk gaat het erom dat kinderen, tieners en jongvolwassenen het evangelie ontdekken, leren en in praktijk brengen. Daarin hebben jeugdwerkers, predikanten en andere professionals een rol, maar vrijwilligers in de kerk en de ouders/verzorgers net zo goed. Nadrukkelijk gaat het om werken mét en niet alleen vóór jonge mensen. Jonge mensen hebben zelf ook eigenaarschap in het jeugdwerk en leveren een bijdrage aan (het jeugdwerk in) de kerk. In het jeugdwerk treffen jongeren niet alleen leeftijdgenoten maar ook ouderen. Beide groepen kunnen van die ontmoeting leren. Deze ontmoeting vindt plaats tijdens catechese, in clubs en jeugdkerken, bij de koffie en in de kerkdienst. Maar ook bij diaconale en missionaire activiteiten, gericht op jonge mensen in nood, op jonge mensen die onbekend zijn met het evangelie of op diaconaal en missionair bewustzijn van jonge mensen.

24 december 2023, Mercy Ships

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE

Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl

VAKANTIE

Vlak voor de adventsperiode hebben Jellie en ik een weekje vrij. Dat is van 27 november tot en met 3 december. Ds. K. van Marrum.

PASTORAAT

Meeleven

Ook op deze plek leven we mee met drie mensen en hun dierbaren. Het zijn Tietsya van Wieren, Dick Regeling en Hiele Walinga. We hopen dat u dat ook op andere plekken doet. Bijvoorbeeld in de ruimte waarin u zich terugtrekt om contact te leggen met uw Schepper. Deze hemelse Vader is ook de Schepper van Tietsya, Dick en Hiele. Of anders zoekt u wat stevige ondergrond om daarop een kaartje te kunnen schrijven. Kleine moeite die gewaardeerd wordt.

Een mooie herinnering...

Ze kunnen zó waardevol zijn: Mooie herinneringen!

Herinneringen aan vergezichten van eens eerder, of aan die éne stem die jou zo dierbaar was, of aan dat moment waarop iemand zei ; wat ben je mooi..

In de laatste Tsjerkebarren las ik een dankwoord dat mij trof en bij mij dierbare herinneringen oproep.

Kinderen van mevr. Botje de Boer dankte de Anna Tsjerke gemeente voor alle liefde aan hun moeder geschonken.

Als een goede gemeenschap is dit de manier waarop je elkaar kent.

Zelf heb ik- in de drie jaar dat ik in Winsum mee mocht lopen- Botje de Boer als een lieve vrouw leren kennen. (Daarin vormt zij geen uitzondering ; Winsum is er vol van...)

Botje de Boer had een sterke eigenheid. Een uniek mens in Gods schepping.

Zelf leerde ik haar aan haar tafel kennen. Daar hadden we de meest uiteenlopende gesprekken over de volle breedte van het leven.

Een lieve moeder die het leven koesterde zoals het op haar pad kwam.

Als het moeilijk was keerde ze zich tot God en bad... Hij hield van haar!

Zó heeft zij haar liefde in gezin, kerk en gemeenschap gezaaid : Als een Bron van Liefde!

Bij die Bron van Liefde mag Botje de Boer, door allen die haar lief zijn, bewaard en herinnerd zijn.

Bij díe Bron wensen wij Lucia en Ben, en allen die met hen verweven zijn, Gods Eeuwige nabijheid en vertrouwen voor de toekomst toe.

Het mag jullie goed gaan.

Zelf bewaar ik de herinnering aan haar bij al mijn mooie herinneringen aan Winsum....

Cees van Rijn.

DIACONIE

In het vorige Tsjerkebarren hadden we aangekondigd dat de diaconiecollecte van 24 september bestemd zou worden voor een Israël project van Kerk in Actie.

In die voorafgaande week kreeg de diaconie een verzoek voor noodhulp voor de getroffen mensen van de zware aardbeving in Marokko en voor de getroffen mensen van de grote overstroming in Libië. Daarom hebben we toen besloten om deze diaconiecollecte te bestemmen voor de gevraagde noodhulp. Middels de beamer is dat aan u bekend gemaakt. De collecte heeft € 87,30 opgebracht.

Zondag 22 oktober was de eerdergenoemde diaconiecollecte voor het Israël project van Kerk in Actie, deze collecte heeft € 66,35 opgebracht.

De diaconie heeft beide collectes aangevuld tot € 100,--. We willen u hartelijk bedanken voor deze beide prachtige bedragen.

Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze bijzondere dienst gedenken we ons gemeentelid die in het afgelopen jaar is overleden. Er wordt voor haar een kaars aangestoken.

Ook zal er een kaars worden aangestoken voor ons onbekende mensen, mensen die op de vlucht, op zee of in een oorlog zijn omgekomen. Zij zijn gekend bij God.

Daarna wordt u in de gelegenheid gesteld om een kaarsje aan te steken voor geliefden die u in uw hart meedraagt.

Op vrijdag 24 november is er van 16.30 – 18.00 uur ook gelegenheid om ter nagedachtenis aan een geliefde een kaarsje aan te steken in de beide kerken in Winsum, in de kerk van Baard en in de kerk van Easterlittens.

En dan wordt het al weer december. Op de eerste zondag, 3 december, begint de adventstijd, een tijd van verwachting en uitzien naar de geboorte van de Here Jezus. Als diaconie willen we D.V. weer een kerstbroodmaaltijd organiseren, en wel op 16 december om 18.00 uur, t.z.t. zal hiervoor een uitnodiging komen.

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Soms heb je goed nieuws, soms heb je minder goed nieuws.

Als je iets wilt vertellen of andere mensen van de kerk wilt informeren, schroom dan niet om een stukje te schrijven voor It Tsjerkebarren.

Helemaal in deze tijd vinden veel mensen het mooi om nieuws van anderen te horen.

VERVOER NAAR ANNA TSJERKE

Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?

Bel gerust naar Froukje Faber, 06 49691396. Of mail naar voffaber@outlook.com

JARIGEN

- 11-11-2023: Mevr. M. Tinga-Postma, Foarstreek 4, 8841 KH Baaium
12-11-2023: Mevr. A. Wijnia-Siderius, Sybrand Roordastrjitte 12, 8843 KN Spannum
14-11-2023: Dhr. A. de Groot, Mied'igge 13, 8831 XN Winsum
17-11-2023: Dhr. T.P. Swart, De Langebaan 2, 8835 XP Easterlittens
18-11-2023: Dhr. G.M. Oost, De Bran 1, 8835 XG Easterlittens
26-11-2023: Dhr. M. Reer, Hegeterp 53, 8831 XT Winsum
27-11-2023: Dhr. G.J Gillebaard, De Terp 9, 8831 ZG Winsum
30-11-2023: Mevr. J. Weijer- Heeringa, De Omrin 1a, 8831 ZC Winsum

JUBILEUM

- 20-12-2023: Fam. Dales- Reinsma, Mied'igge 11, 8831 XN Winsum
(60 jaar getrouwd)
- 21-12-2023: Fam. De Jong- Meijer, Aesterfaart 10, 8801 ZG Franeker
(50 jaar getrouwd)

Allen alvast van harte gefeliciteerd.

Vanaf januari 2024 vermeldt Sonja de Groot de lijst met jarigen en jubileum in it Tsjerkebarren.

Wanneer u / jij niet vermeld wilt worden, dan dit graag doorgeven aan haar.
sinne33@hotmail.com of 0517341928

DE FAVORIETEN VAN...

Oproep:

Ik benader nu elke keer iemand om mee te doen met de favorieten. Maar misschien zijn er ook wel mensen die het leuk lijkt om hun favorieten door te geven. U mag zich altijd bij mij melden (graag zelfs)! Als u ook uw favorieten wil delen, mail dan naar boukje.faber@hotmail.nl.

VERJAARDAGBUSJES

Beste dames,

De verjaardagbusjes graag inleveren voor 15 december.

Jikke Weijer
06 55013344

GEZAMENLIJK NIEUWS

WINTERWERK

Vervolg Alpha-cursus

Je zou nog mee kunnen doen als je wilt. Want we starten nu met de eerste aflevering van de filmserie “The Chosen”. Daarin wordt het leven van Jezus belicht. Geef je wel even op bij Klaas van Marrum. 26 november en 11 december staan nog open. We beginnen om 18.30 in ús Gebou in Spannum met een maaltijd.

De laatste keer sloten we af met de laatste les uit de Alpha-cursus. Twee slaggers die te gast waren, hebben voor de maaltijd gezorgd. Dat was wel heel speciaal.

Bij leven en welzijn hopen we in januari 2024 weer een nieuwe Alpha-cursus te starten in de Anna Tsjerke, ook op de maandagavond. Het is zo maar weer januari. Dan is het nu een goede tijd om daar alvast over na te denken.

Bijbelkring

De Bijbelkring is weer van start gegaan. De eerste twee avonden zitten er op als ik dit schrijf. We behandelen de brief van Paulus aan de Galaten, maar intussen komen er naar aanleiding van die brief ook hele andere onderwerpen aan de orde, die toch steeds weer met de inhoud van deze brief te maken hebben. Zo raakt het ons geloofsleven. We beginnen elke avond met het luisteren naar een korte aflevering uit de serie “zin in bidden” van Jos Douma. Op dit moment staan 31 oktober in Spannum, 7 november in Winsum, 14 november in Spannum en 21 november in Winsum nog open. Nieuwsgierig? Weet je welkom.

Open pastorie met koffie en wat er bij

Op 19 oktober was een mooie groep bijeen in de pastorie voor een bakje en een praatje. We zongen met elkaar het bekende lied “O Heer, die onze Vader zijt”. Toen we ons verdiepten in de achtergrond van dit lied bleek dat de dichter heel andere bedoelingen had dan de vertaler die het op muziek zette. We zouden een quiz doen, maar dat werd een spel. Na afloop vroeg iemand of we nog een extra keer bij elkaar konden komen. Jellie en ik hebben daarvoor 18 januari geprikt. We hopen dus en op 18 januari en op 28 maart ieder die wil komen te vergasten op een bakje troost. (Swachlumerleane 2 in Spannum)

Vier vrienden

Vier vrienden nodigen u uit voor een samenkomst in de kerk van Spannum op 12 november. Dat begint om half vier. Maar een half uur daarvoor kunt u al naar binnen scharrelen en een bakje doen.

We gaan vooral liederen van Johannes de Heer zingen. Ook is er ruimte voor persoonlijk gebed. Waar bouw jij op? De vier vrienden bouwen op de vriendschap van Jezus. Weet je welkom!

Ouderenmorgen

De eerstvolgende *ouderenmorgen* is op dinsdag 21 november om 10.00 uur in het Marialokaal. Ook 's middags is er een bijeenkomst, van 13.30 tot 15.00 uur. Onderwerp zijn als altijd de actualiteit, de persoonlijke vragen en deze keer ook de betekenis en het karakter van de laatste zondag van het kerkelijk jaar die ook wel 'Eeuwigheidszondag' wordt genoemd, 'Zondag van de voleinding' of 'Christus Koning'.

Inspiratiecafé woensdag 22 november

Bekende en minder bekende Friezen spreken zich uit over zin en inspiratie. Dat gebeurt in de vorm van een interview. Daarin krijgen de gasten de gelegenheid te vertellen over motivatie en inspiratie in hun leven en hun werk. Het gaat om vragen en antwoorden die wellicht niet alledaags zijn en uitnodigen om zelf zin te ontdekken. Na het interview is er volop gelegenheid om zelf vragen te stellen en na te praten onder het genot van een glas wijn, bier of fris. De eerste avond met Henk Kroes was een boeiende avond. Woensdag 22 november begroeten we onze tweede gast David Schalkwijk. Hij is arbeidsrechtadvocaat van beroep, werkzaam bij kantoor Adrenna in Leeuwarden en opgegroeid met de joodse traditie. Plaats: Het Wapen van Friesland, It Plein 2, Easterlittens. Aanvang: 20.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Kosten: gratis entree en koffie, overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Mediteren in de Mariakerk

Iedere maandagavond van 19.00 tot uiterlijk 19.40 uur komen we bijeen in de Mariakerk van Winsum. De kerk leent zich er uitstekend voor om tot verstillings te komen en de stilte te beleven als een kostbaar geschenk in drukke tijden. Eenieder die verlangt naar meer stilte in zijn of haar leven is van harte welkom.

Klimaat in verandering

We gaan beginnen met het onderwerp *Groene Kerk*. In veel geloofsgemeenschappen vindt men dat groen en duurzaam horen bij geloven en kerk-zijn. Steeds meer mensen, van links tot rechts, willen samen op weg naar een duurzame samenleving. Maar hoe doe je dat? Woensdagmiddag 6 december vindt in onze gemeente een eerste bijeenkomst plaats. Voor meer info en opgave: ds. J. Hilverda, tel. 0517234271.

COUNTRY TRAILBAND

Zondagavond 19 november 2023, komt de Country Trailband naar de Anna-Tsjerke, te Winsum. Deze band speelt Gospel, Country, Glorieklokken en liederen van Johannes de Heer. In deze samenkomst kan veel meegezongen worden.

Er wordt tevens een korte meditatie gedaan door één van de bandleden.

Het belooft een mooie en afwisselende avond te worden.

De avond begint om 19.30 uur.

Komt allen naar de Anna Tsjerke, Spannummerdyk 5, 8831XX Winsum.

GEDENKEN

Op zondag 26 november 2023, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt in veel kerken stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook in de *Anna Tsjerke* en de *Mariakerk* in Winsum gedenken wij degenen die ons zijn voorgegaan. Hun namen worden genoemd en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Er wordt ook een kaars aangestoken voor hen die niet bij name worden genoemd, maar die we meedragen in ons hart.

Voor mensen die de drempel van de kerk op zondag te hoog vinden, willen we op **vrijdagmiddag 24 november** de kerken openstellen. Van **16.30 tot 18.00 uur** kan iedereen binnenlopen om een kaarsje aan te steken voor iemand die men wil gedenken en meedraagt in het hart.

In Winsum kunt u terecht in de *Anna Tsjerke* en in de *Mariakerk*. In Baard is de *St. Gertrudiskerk* open en in Easterlittens de *St. Margaretha kerk*. Er klinkt dan sfeervolle muziek en iedereen die dat wil, kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die hem of haar lief is. Het is er rustig en u kunt even gaan zitten of meteen weer weg gaan.

Iedereen is welkom. De kerken zijn geopend voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden, voor gelovigen en niet-gelovigen. In de kerken is iemand van de kerkenraad aanwezig.

Namens de kerkenraden van de Anna Tsjerke en de Protestantse Gemeente Lank Meamert

BOEKENMARKT 2023

Zaterdag 28 oktober was de jaarlijkse boekenmarkt.

Over het aantal bezoekers hadden we dit jaar niet te klagen. Er zijn ruim 275 mensen afgekomen op de boeken, het draaiend rad en de keuken. De boekenmarkt heeft een totaalopbrengst van ruim € 2800,00. Hiervan gaat 500 euro naar "De Blierbekjes" Omdat het voor ons niet meer haalbaar was om als huidige commissie de boel draaiende te houden, hebben we Mattie, Tjitse en Titia gevraagd om ons te versterken in de organisatie. Daarnaast zal Ineke Joustra ons als vrijwilliger gaan helpen met het voorsorteren van de boeken gedurende het jaar.

We willen alle vrijwilligers bedanken die ons, op welke manier dan ook, deze dagen hebben geholpen. Want zonder jullie kunnen wij deze dag niet organiseren. De boerderij waar wij onze opslag hebben, staat te koop. Daarom hebben we opnieuw gezocht naar een nieuwe opslag. Deze hebben we gelukkig weer gevonden. De bewoners van de boerderij waar Wim en Jans van Dorp hebben gewoond, hebben toegezegd dat wij hier onze boeken mogen opslaan. We zijn hier erg dankbaar voor.

Graag zien wij iedereen volgend jaar opnieuw terug op de boekenmarkt op zaterdag 26 oktober.

Commissie boekenmarkt,
Jappie, Sonja, Mattie, Tjitse, Titia, Ale en Zwaantje

AGENDA

12 november	19.30 uur	Ik heb dorst, Spannum
13 november	19.00 uur	Mediteren in de Mariakerk
14 november	19.30 uur	Bijbelkring, ús Gebou ,Spannum
19 november	19.30 uur	Country trailband, Anna Tsjerke, Winsum
20 november	18.30 uur	Alpha-cursus, ús Gebou, Spannum,
20 november	19.00 uur	Mediteren in de Mariakerk
21 november	10.00 uur	Ouderenmorgen, Marialokaal
21 november	13.30 uur	Ouderenmorgen, Marialokaal
21 november	15.00 uur	Bijbelstudie op dinsdagmiddag, Marialokaal
21 november	19.30 uur	Bijbelkring, Anna Tsjerke, Winsum
22 november	19.00 uur	Jeugdclub in Spannum
22 november	20.00 uur	Inspiratiecafé, It wapen, Easterlittens
23 november	18.00 uur	Aan tafel in november, Anna Tsjerke, Winsum
24 november	16.30 uur	Gedenken in de kerken van Winsum, Baard, Easterlittens en Spannum
26 november	18.30 uur	Alpha-cursus, ús Gebou, Spannum
27 november	19.00 uur	Mediteren in de Mariakerk
30 november	19.30 uur	Vrouwenavond
04 december	19.00 uur	Mediteren in de Mariakerk
06 december	19.00 uur	Jeugdclub in Spannum
07 december	09.30 uur	Breien en haken voor Gambia, Anna Tsjerke
10 december	19.30 uur	Ik heb dorst, Iens
11 december	18.30 uur	Alpha-cursus, ús Gebou, Spannum
11 december	19.00 uur	Mediteren in de Mariakerk
14 december	19.30 uur	Liturgisch Bloemschikken, Anna Tsjerke
18 december	19.00 uur	Mediteren in de Mariakerk
20 december	19.30 uur	Jeugdclub in Spannum

Voor de laatste stand van zaken van kerkelijke activiteiten verwijs ik u graag naar onze website: www.annatsjerke.nl www.lankmeamert.nl

Liet Tuskentiden 248

Hear, no't wy hjir hjoed betinke
fan wa't wy sa holden ha,
yn ús hert har nammen klinke
en 't gemis dat pleaget sa
kom mei leafde nei ús ta.

Hear, hoe soene wy ferjitte
har dy't ús oait berne hat,
fan har leafde net mear witte,
fan har treast as 't tsjuster waard?
Kom mei leafde nei har ta.

Hear, wy tinke oan 'e heit dy't
foar ús útgien is nei Jo,
oan hoe't hy yn ûnfolsleinhyd
foar ús libbe, fan ús hold.
Sis him dat jo leafde bliuwt.

Hear, Jo treaste ús mei it witen
dat Jo binne foar de bern
dy't no libje oan jo side
like goed in Heit en Mem.
Wol mei leafde nei har sjen.

Hear, by alle tûzentallen
om jo hege himeltroan,
binn' de leafsten ús ûntfallen;
wat in leechte elke moarn!
Sjoch har yn jo leafde oan.

Hear, wy binn' mei Jo ferbûn
en yn Jo hân, wat der ek bart.
Heilân, hielje alle wûnen
dy't de dea ús oandien hat.
Kom mei leafde yn ús tekoart.

ADRESSEN

Predikanten:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum

Tel. 0517-234271. E-mail: jhilverda@planet.nl

Ds. K. van Marrum, Swachlumerleane 2, 8843 KL Spannum

Tel. 0633434557. E-mail: vanmarrumklaas@gmail.com

Kerken:

Protestantse Gemeente Lank Meamert

Scriba: Dhr. S. Greidanus (0686657850)

p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum

E-mail: secretariaat@lankmeamert.nl

Diaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84

College van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12

Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)

E-mail: kosterwinsum@lankmeamert.nl

Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)

Website: www.lankmeamert.nl

Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.

Scriba: Bontje Faber (0515-331303)

E-mail: scriba.annatsjerke@gmail.com

Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama à Nijeholt (341792)

E-mail: koster@annatsjerke.nl

Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/

Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81

Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40

Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83

Website: www.annatsjerke.nl

Redactie:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (0623560827)

E-mail: brigitte.greidanus@home.nl

Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)

E-mail: fam.zuidema@ziggo.nl

Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)

E-mail: ans.greidanus@home.nl

Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens

(0611927666) E-mail: alcwoudstra@gmail.com

Redactieadres:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (0623560827)

E-mail: brigitte.greidanus@home.nl

Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan contact op met één van de redactieleden.