

Nr. 341 (21.11.-26.12.2021)

INHOUDSOPGAVE

Pagina – Rubriek

3	Voorwoord
4 - 6	Kerkdiensten
7 - 16	Uit de gemeenten
17	Kleurplaat
18	Jeugdwerk
19 - 23	Gezamenlijk nieuws
24	Adressen



INLEVERINGSDATA KOPIJ VOOR 'IT TSJERKEBARREN' 2021

Nummer:	Inleveringsdatum:	Verspreidingsdatum:	Opmerking:
Krystflyer	6 december	18 december	
342	13 december	23 december	Geel
343	17 januari 2022	27 januari	Groen

VOORWOORD

Ieder in zijn en haar waarde laten

In een gesprek zeiden we tegen elkaar: je wilt de ander graag in zijn waarde laten. En tegelijk moesten we beamen dat dit niet eenvoudig was. Want we hebben als het erop aankomt onze meningen die wie niet makkelijk inruilen voor een betere. De betere is immers die van ‘mij’ en niet van de ander, zo was onze overtuiging.

De discussies rond de coronamaatregelen maken dit pijnlijk duidelijk. Voor je het weet ontstaat er een verwijdering. In families zie je dat gebeuren, vriendschappen staan opeens op scherp. Het is echt een oefening om de ander in zijn of haar mening te waarderen. Ook als je zelf bijvoorbeeld overtuigd bent van het belang om je juist wél te laten vaccineren. ‘Doe het desnoods voor de ander’ is een argument dat in de strijd wordt geworpen. ‘De ic’s liggen vol met mensen die zich niet hebben laten inenten.’ En de discussie kan beginnen: ‘hoe interpreteer je de cijfers dan, hoe betrouwbaar is het vaccin, wat zijn straks de bijwerkingen waarvan we nu nog niet weten? Ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem. Ook mensen die gevaccineerd zijn worden ziek. Nee, ik doe niet mee!’ Mensen zullen ook vanuit het geloof iets willen inbrengen: ‘Laat God zijn gang gaan.’ Zij zullen zich vanwege hun sterke geloofsmotieven niet laten inenten. ‘Als mij iets overkomt heeft God daar een bedoeling mee, je moet het aan Hem overlaten.’ U ziet, ook als het gaat om het geloof bevinden we ons op glad ijs: ‘ik ent mij in, juist omdat ik geloof. God heeft ons immers de middelen gegeven, het is een zonde als je die niet gebruikt.’ Weer anderen, buiten en binnen de kerk, zijn in de greep van het eindtijddenken en/of complotdenken gekomen. Zij vermoeden dat wat er nu gebeurt aan ellende en onheil in de wereld reeds lang geleden in de Bijbel en dan met name in Openbaring is voorspeld. Dat het hier eerder gaat om teksten uit de eerste eeuw die kritiek hadden op de Romeinse heersers uit die tijd dan om een scenario voor een toekomstige ontwikkeling die nu werkelijkheid wordt, maakt weinig indruk.

Laten we elkaar in ieder geval niet de schuld geven maar zoeken naar wat ons als gelovigen bindt. En dat is volgens mij iets heel groots, namelijk dat wij in leven en sterven in Gods hand zijn, en in zijn hand blijven. Laat dat de basis zijn om elkaar serieus te nemen en ieder in zijn en haar waarde te laten. Mensen die vanuit een diepgewortelde overtuiging ergens voor of tegen zijn, wil je tegemoet komen. We willen immers samen verder op deze wereld, we hebben elkaar nodig in het zoeken naar waarheid. Het motto van de Bijbel, wat je er verder ook van vindt, is dit en houden we hoog: houd moed, heb lief!

Ds. J. Hilverda

KERKDIENTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS

ZONDAG 21 NOVEMBER

Winsum, Mariakerk

Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

GEDACHTENISZONDAG

: 9.30 uur, m.m.v. de Cantorij
Koffiedrinken na de dienst
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Mercy Ships, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. AJ. Fraanje, Drachten
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Diaconie

ZONDAG 28 NOVEMBER

Winsum, Mariakerk

Voorganger
Liturgische kleur
Kindernevendienst
Collecten

1^E ADVENT

: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Paars
: Ja
: Bahay Aurora, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds M. J. Koppe, Dokkum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

Winsum, Mariakerk

Voorganger

: 19.00 uur *Avondgebed*
: Ds. J. Hilverda

ZONDAG 5 DECEMBER

Baard, St. Gertrudiskerk

Voorganger
Liturgische kleur
Kindernevendienst
Collecten

2^E ADVENT

: 9.30 uur
: Dhr. U. Zwaga
: Paars
: Ja
: Edukans, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.00 uur
: Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 12 DECEMBER**Easterlittens, St. Margrytkerk**Voorganger
Liturgische kleur
Kindernevendienst
Collecten**3^E ADVENT**: 9.30 uur, *Heilig Avondmaal*
m.m.v. de Cantorij, koffiedrinken na de dienst
: Ds. J. Hilverda
: Roze
: Ja
: Gezamenlijk Jeugdwerk, Kerkvoogdij**Winsum, Anna Tsjerke**Voorganger
Kindernevendienst
Collecten: 9.30 uur, *Viering Heilig avondmaal*
: Ds. J. van Olffen, Menaldum
: 4 t/m 11 jaar
: Diaconie, Kerk**ZONDAG 19 DECEMBER****Winsum, Mariakerk**Voorganger
Liturgische kleur
Kindernevendienst
Collecten**4^E ADVENT**: 9.30 uur
: Ds. R. Reitsma
: Paars
: Ja
: Eigen Diaconie, Orgelfonds**Winsum, Anna Tsjerke**Voorganger
Kindernevendienst
Collecten: 9.30 uur
: Dhr. H. Gilliam, Pingjum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud**VRIJDAG 24 DECEMBER****Winsum, Mariakerk**: 19.30 uur, **KERSTZANGDIENST****Baard, St. Gertrudiskerk**: 22.00 uur, **KERSTNACHTDIENST****ZATERDAG 25 DECEMBER****Easterlittens, St. Margrytkerk**Voorganger
Liturgische kleur
Collecten**1^E KERSTDAG**: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
:**Winsum, Anna Tsjerke**Voorganger
Collecten: 9.30 uur
: Majoor v/d Werf, Leeuwarden
: Kindernevendienst**Winsum, Anna Tsjerke**: **KINDERKERSTFEEST**
: 16.30 uur

ZONDAG 26 DECEMBER

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger

Kindernevendienst

Collecten

2^E KERSTDAG

: 9.30 uur

: Dhr. Cees van Rijn, Sneek

: 4 t/m 11 jaar

: Kerk, Onderhoud

De kerkdiensten vanuit de Streekgemeente Lank Meamert zijn ook online, alleen met geluid, te volgen via www.kerkomroep.nl

Coronabeleid

De regels zijn weer aangescherpt.

Om verdere besmettingen te voorkomen volgt de Streekgemeente Lank Meamert, tijdens de erediensten, de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland.

- bij binnenkomst de handen desinfecteren
- het dragen van een mondkapje tijdens het verplaatsen in de kerk
- zitplaatsen op anderhalve meter

Zo hopen wij met elkaar nieuwe besmettingen en verdere maatregelen te voorkomen.

De kerkenraad Lank Meamert

UIT DE GEMEENTEN
NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”
Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl

PASTORIE KLEASTERDYK 2

Pastor(p)raat

We moeten wederom afstand houden en vooral geen handen schudden. Dat is een teleurstelling, je wilt graag onbekommerd mensen, vergaderingen en theaters bezoeken, kerkdiensten houden en winkelen in de straat. We stellen ons dus in op een nieuwe periode waarin we op afstand elkaar begroeten en ontmoeten. Juist in tijden van ziekte en eenzaamheid, van corona en andere zorgen blijft het belangrijk elkaar te zien en contact met elkaar te houden. We hebben ondertussen de kerkkomst waardoor we diensten toch mee kunnen beleven, we hebben ons kerkkrantje, er is de telefoon en de ouderwetse post, we vergeten elkaar niet!

Voor de komende periode weten we niet hoe het gaat. We weten niet wat de toekomst brengen zal. Zullen we straks kerstvieringen kunnen houden, om maar eens wat te noemen? Niemand die het weet. Wel weet ik dat het weer moeilijk wordt en mensen opzien tegen de maanden die voor ons liggen, vanwege de nachten die langer worden en het wereldnieuws van pandemieën, klimaatverandering en stijgende zeespiegels. Maar, en dat is het mooie, in het kerkelijk jaar breekt hoe dan ook de periode van Advent aan. Midden in de werkelijkheid waarin we nu leven verwachten we de komst van een Kind dat de vrede brengen zou. Het ontvangen van dat Kind in ons midden en in ons hart geeft moed en kracht. Van Hem is de toekomst.

Ik schrijf eveneens over de behoefte die met name oudere gemeenteleden hebben om thuis het heilig Avondmaal te vieren. We gebruiken kleine bekertjes, we nemen zelf van de schaal met brood. Meld uw belangstelling bij ouderling of predikant. Een van onze gemeenteleden die aan huis is gebonden kan met liefde enkele mensen ontvangen voor een korte maar bijzondere viering. Maar zoals gezegd, op dit moment (ik schrijf dit stukje op 6 november) is vanwege de toenemende besmettingen alles weer onzeker geworden. Bijeenkomsten en zelfs kerkdiensten staan op de tocht. Friesland kleurt donkerrood, bij de vorige coronagolf was dat een reden om geen diensten te houden. Laten we hopen dat het niet die kant opgaat.

Ds. Jurjen Hilverda

DE KERKDIENSTEN

Hieronder volgt een toelichting bij diverse diensten in de maanden november en december. De gegevens worden vanwege oplopende coronabesmettingen onder voorbehoud vermeld. We gaan in ieder geval opnieuw op anderhalve meter van elkaar zitten. Voor de laatste informatie verwijzen we u naar onze website: www.lankmeamert.nl.

Zondag 21 november, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, met medewerking van de Cantorij

Vlak voor de Advent begint is er de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag gedenken wij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden, van hen die betrokken waren bij gemeente en dorp en van hen die nog met een dunne draad verbonden waren, allen behorend tot de lange stoet van getuigen die ons zijn voorgegaan. Dit zijn de namen die we (tot nu toe) zullen noemen: Anneke Broersma-Wassenaar, Maaïke Boschma-Jongema, Wilma van Dorp-Lievaart, Rigdje van der Woude-Deinum en Dirk van Dorp. Bij elke naam steken we een kaarsje aan, ontstoken aan het licht van de Paaskaars dat ons herinnert aan het licht van Christus die de dood overwon. We steken ook een kaars aan voor hen die we in stilte gedenken. Een indrukwekkende dienst met mensen die speciaal voor deze dag naar de kerk zullen komen, van dichtbij en van ver weg. Op zondagen als deze beseffen we meer dan ooit dat we kwetsbare, sterfelijke mensen zijn die samen uitzien naar het koninkrijk van God, waar geen dood, geen rouw, geen pijn meer zal zijn (Openbaring 21:4).

Op **vrijdag 19 november van 17.00 tot 18.30 uur** zullen alvast diverse kerken open zijn. Ook dan is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. U krijgt een uitnodiging in de brievenbus, huis aan huis verspreid.

Zondag 28 november, de eerste zondag van Advent

Op deze zondag begint het project van de Kindernevendienst: ‘Het plakboek van Lucas’ en lezen we verhalen uit het evangelie naar Lucas. Álle zondagen is er kindernevendienst. Het is fijn dat dit mogelijk is en de bescheiden leiding van de kindernevendienst dit op zich heeft genomen! De schriftlezing komt uit Lucas 1,5-25.

Zondagavond 28 november, avondgebed om 19.00 uur

In een sfeer van stilte en gebed, van meditatieve liederen en een eenvoudige lezing komen we samen in de Mariakerk. De eerste keer was de opkomst erg goed en daarom voor herhaling vatbaar. We zitten in een grote kring. De stille gebeden worden met een kaarsje ondersteund, daar is alle ruimte voor. Organist is Jetske Bakker die ook de dwarsfluit bespeelt.

Zondag 5 december, de tweede zondag van Advent

Op deze zondag komt volgens het leesrooster de tweede lezing uit Lucas aan bod, Lucas 1,26-38. Daarin staat de indrukwekkende belijdenis van Maria: 'Mij geschiedde naar uw woord.'

Zondag 12 december, de derde zondag van Advent

Deze zondag heeft de Latijnse naam 'Gaudete' gekregen dat 'Verheugt u!' betekent. Het strenge paars van deze voorbereidingstijd vermengt zich met de witte kleur van het feest tot rozerood. Nog even en het is weer kerst, verheug je! Op deze zondag vieren we samen met de Cantorij onder leiding van Simon Bouma het Heilig Avondmaal. In kerk en nevendienst lezen we uit Lucas 1,39-56.

Zondag 19 december, de vierde zondag van Advent

Het leesrooster dat we samen met de kindernevendienst volgen geeft aan dat Lucas 1, 57-80 aan de orde is. Omdat we net als bij de tweede advent een gastvoorganger in ons midden hebben kan het zijn dat voor een andere lezing wordt gekozen. Samen leven we toe naar het feest van kerst.

Goede en inspirerende diensten toegewenst!

Ds. J.H.

DIACONIE

Bloemengroet

Iedere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is geweest of naar een zieke. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben ontvangen zijn:

24 oktober 2021	De heer A. Terpstra, Baard
31 oktober 2021	Mevrouw T. Folkerts – Seffinga, Easterlittens
07 november 2021	Mevrouw J. van der Velden, Baard
	Mevrouw R. Visser – Faber, Winsum (fruitbakje)

UITNODIGING KERSTVIERING VOOR OUDEREN

Vorig jaar kon de jaarlijkse kerstviering voor ouderen niet doorgaan. Zoals het nu lijkt willen we de kerstviering dit jaar wel door laten gaan. We nodigen u dan ook alvast uit voor een kerstviering in de Mariakerk in Winsum op maandag 20 december 2021 om 16.00 uur. Ds. Jurjen Hilverda zal voorgaan tijdens deze viering. We hebben in de kerk voldoende ruimte om afstand te houden. De gezamenlijke broodmaaltijd gaat niet door, maar in de plaats daarvan is er koffie met lekkernijen. U ontvangt binnenkort nog een uitnodiging in de bus met informatie over opgave e.d.

COLLECTEOPBRENGSTEN

10 oktober	Diaconie	€ 67,20
17 oktober	Werelddiaconaat	€ 48,95
24 oktober	Hadassa hoeve	€ 30,60
31 oktober	PKN Rooseveltthuis	€ 65,15
07 november	St. Het Lichtpunt	€ 60,95

en € 60,00 aan giften ontvangen voor de gestelde doelen.

Namens de diaconie: hartelijk bedankt.

COLLECTEN

Huis-aan-huiscollecte voor de opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.

Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. In de week van **22 t/m 27 november** willen we in Winsum, Baard en Easterlittens door middel van een **huis-aan-huiscollecte** geld ophalen voor deze medemensen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Griekenland.

Hartelijk dank!

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos

Helpst u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

21 november 2021 Mercy Ships

Medische zorg voor ieder mens

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

28 november 2021 Bahay Aurora

De Filipijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Het gevolg hiervan is dat 10% van de Filipijnse kinderen afhankelijk is van wat het straatleven hen biedt, zij kunnen vaak niet naar school en moeten zelf geld verdienen om in leven te blijven. Velen van hen hebben geen thuis meer en slapen ook op straat. Zij kennen niet het voorrecht van verzorging en bescherming. Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras waar dergelijke straatkinderen worden opgevangen.

5 december 2021 Edukans

We werken aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren. Zodat kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen!

12 december 2021 Gezamenlijk Jeugdwerk

19 december 2021 Eigen Diaconie

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Binnen onze gemeente krijgt dit vorm door o.a. de zorg voor en hulp aan vluchtelingen, de (nood)hulp en attenties aan gemeenteleden en hen buiten de gemeente voor wie dat nodig heeft.

NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE

Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl

Beste mensen,

Op 17 oktober werd ik verbonden aan de Anna Tsjerke in een dienst geleid door collega Jurjen Hilverda. Muziekvrienden zorgden voor de muzikale omlijsting, kerkenraadsleden, Cees van Rijn en kinderen gaven Gods zegen door. Na de dienst was er tijd voor koffie met feestelijk gebak en een praatje. Ook werd er getrakteerd op soep met broodjes.

Jellie en ik voelen ons meer dan welkom in Winsum e.o.

Een week later was de verbintenisdienst in Spannum-Iens en ook daar zijn we terecht gekomen in een warm nest. Intussen zijn er al weer de nodige vergaderingen geweest en mocht ik kennis maken met de vriendelijke collega's van de werkgemeenschap. Ook was ik welkom op verschillende plekken voor een kennismakingsbezoek.

Maar ... ja, helaas is er ook "een maar". Want de tinteling in de vingers van mijn linkerhand die een paar weken geleden begon, liep uit op vervelende pijn in arm, schouder en nek. Ik word geplaagd door een nek hernia. Zoiets moet "vanzelf" overgaan. Intussen mag je de pijn dan wat verlichten. Maar in de zoektocht naar verlichting zorgde een klein pilletje er voor dat ik me alleen maar beroerder voelde zodat ik noodgedwongen het bed moest houden. Ja, en dat was net op de dag dat de dankstond voor gewas en arbeid op het programma stond. Gelukkig kon Tjeerd de Haan mij vervangen en nog gelukkiger kon hij wijs worden uit wat ik op papier had gekrabbeld. Zo werd de lofzang gaande gehouden.

Inmiddels probeer ik het bezoekwerk weer wat op te pakken. Stelt u een bezoek op prijs, dan kunt u me natuurlijk altijd bellen. Dan maken we een afspraak. Dat geldt ook voor straks en later. In de 34 jaar dat ik predikant ben, heb ik nooit kunnen ruiken of iemand graag wilde dat ik bij hem of haar op bezoek zou komen. Daarom graag even bellen! Mijn telefoonnummer is 06 33 43 45 57.

Het is tijd om aandacht te geven aan Gé Nota van de Fikarusleane 71.

Zij werd geopereerd en mocht gelukkig na een paar dagen weer huiswaarts keren.

Wim en Hilly Grit van de Nije Herne 10 kregen een groot verdriet te verwerken. Hun schoonzoon Arjan, voor wie we ook baden in de verbintenisdienst, overleed onverwacht. Door corona konden Wim en Hilly niet dicht bij hun kinderen zijn. Deze dingen betekenen ook dat een gemeente die om deze mensen heen staat in haar gebeden aandacht aan hen geeft.

Op de gemeentevond, 24 november, hoop ik de inleiding van een onderwerp te verzorgen. De voorzitter vroeg om wat interactie. Gaan we proberen.

Ik zie uit naar nieuwe ontmoetingen.

Oan't sjen.

Ds. Klaas van Marrum

Dankt, dankt nu allen God

In Engeland wordt veel muziek geschreven rondom Christelijke thema's en liederen. Bij de Nederlandse Brassband kampioenschappen in Tivoli Utrecht deden in de hoogste divisie op 31 oktober 2021 10 brassbands mee.

Het voor hen te spelen werk is gecomponeerd door de 75 jarige Engelsman Edward Gregson. Een zeer moeilijk te spelen maar prachtig werk met als thema het lied 'Dankt, dankt nu allen God'.

Tien keer op deze zaterdagavond begon elke trombonist in de luisterende zaal met zijn solo de eerste regel van dit lied. Op verschillende plaatsen in het werk kwam de melodie terug, helemaal op het einde de trombonist weer met zijn regel.....

Twee keer indrukwekkend dus. De muzikale prestaties van de 10 brassbands en 10 x het lied op een indrukken wijze gespeeld.

Niet alleen in Utrecht wordt God gedankt.

Ik ben blij dat iemand ooit tegen me zei dat bidden niet alleen hoeft te bestaan uit vragen aan God. Een deel van het gebed kan ook bestaan uit het God danken.

Ervoor danken dat Doede Terluin 'ja' zei, toen wij hem vroegen of hij vaker in onze kerk op het orgel wil spelen.

Ervoor danken dat de boekenmarkt veel geld heeft opgebracht zodat we de reparatie van het dak van het kerkgebouw beter kunnen betalen.

Ervoor danken dat er heel veel Christenen zijn die we wel of (nog) niet kennen, maar met wie je kunt praten over het geloof.

Ervoor danken dat een voorganger vertelt dat de bijbel niet uit één blaadje bestaat met de tekst "God is liefde". Maar dat de inhoud van de hele Bijbel de basis is voor ons geloof. Daar staat in dat wij als Christen actief moeten zijn en niet alleen achterover moeten leunen om alleen maar te ontvangen.

Ervoor danken dat we samen met Spannum-Edens onze nieuwe dominee Klaas van Marrum in ons midden hebben.

Ervoor danken dat Cees van Rijn ons een hele tijd heeft bijgestaan en nog niet weg is.

Ervoor danken dat we vertrouwen mogen hebben.

Ervoor danken dat we elk moment God mogen bidden voor alle dingen die ons bezig houden.

Met vriendelijke groet,
Tjeerd de Haan, voorzitter kerkenraad

Dankt, dankt nu allen God,
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet,
hier en in alle landen.
Die ons van kindsbeen aan,
ja van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God,
die troont in 't licht daarboven,
hem, Vader, Zoon en Geest,
moet heel de schepping loven.
Van hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Soms heb je goed nieuws, soms heb je minder goed nieuws.

Als je iets wilt vertellen of andere mensen van de kerk wilt informeren, schroom dan niet om een stukje te schrijven voor It Tsjerkebarren.

Helemaal in deze tijd vinden veel mensen het mooi om nieuws van anderen te horen.

PASTORAAT

Als u een gesprek wilt met ds. Klaas van Marrum (06 33434557) of onze pastoraal medewerker Cees van Rijn? Wilt u dat dan aangeven bij Tietsya van Wieren? Zij zorgt ervoor dat er contact met u wordt opgenomen. Telefoon 0517 342177.

DIACONIE

Op zondag 24 oktober was de collecte bestemd voor de Stichting Royal Mission dat de dienst heeft geleid. De opbrengst was 106,75 euro dit heeft de diaconie aangevuld tot 150 euro.

De collecte op 31 oktober was bestemd voor het Werelddiaconaat voor de boeren op Zuid-Sumatra. Deze heeft opgebracht 70,50 euro. Ook hier vullen wij het bedrag aan tot 150 euro.

Op 3 november was het Dankdag voor gewas en arbeid de collecte was bestemd voor Dorcas, voedselinzamelingsactie voor de armen in Oost-Europese landen. Er is een bedrag binnengekomen van 93,50 euro. Dit bedrag wordt verhoogd door de diaconie tot 150,00 euro.

Verder hebben wij nog 50 euro overgemaakt aan het Nederlands Bijbelgenootschap voor een bijdrage aan de nieuwe bijbeluitgave.

Op 21 november a.s. is het de Gedachtenisdienst. Hierin gedenken wij onze geliefden en wij staan stil bij die gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Deze families hebben een uitnodiging ontvangen om deze dienst bij te wonen en een kaars aan te steken ter nagedachtenis.

Wij eindigen met een gedichtje geschreven door: Justus van Tricht

De mensenwereld slaat op hol.
Velen gaan dagelijks uit hun bol.
Zij zorgen voor veel tegenstand.
Die krijgt steeds vaker de overhand.

Veel ergernis slaat rondom toe
met commentaar op slecht gedoe.
Want men ervaart veel haat en nijd
waardoor goed contact uiteen splijt.

Waarom toch geen vrede gesticht
welke ons plaatst in 't Goddelijk licht.
Helaas gaat er geen dag voorbij
door onlusten en razernij.

Wordt dit de aanloop naar de tijd
dat God de mens van de last bevrijdt.
En eindelijk tot Zijn oordeel komt
die haat en nijd, geweld verstormt.

KERSTBROODMAALTJD

Elk jaar mits december wordt er vanuit de diaconie een kerstbroodmaaltijd georganiseerd. Vorig jaar kon het door de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu op 2 november jl. de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt vinden wij het met de oplopende coronacijfers helaas **niet** verantwoord om het ook dit jaar door te laten gaan.

De diaconie.

VERJAARDAGBUSJE

De verjaardagbusjes graag in leveren voor 15 december

Groetjes Jikke Weijer

VERVOER NAAR ANNA TSJERKE

Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?

Bel gerust naar Froukje Faber, 06 49691396 of mail naar voffaber@outlook.com.

JARIGEN

26-11-2021: Dhr. M. Reer, Hegeterp 53, 8831 XT Winsum

27-11-2021: Dhr. G.J. Gillebaard, de Terp 9, 8831 ZG Winsum

30-11-2021: Mevr. J. Weijer- Heeringa, de Omrin. 1A, 8831 ZC Winsum

Allen alvast van harte gefeliciteerd.

KLEURPLAAT



JEUGDWERK

Kindernevendienst advent periode tot aan kerst.

Op 28 november begint de adventsperiode, deze zondagen gaan we weer met de kindernevendienst bezig met het adventsproject.

We gaan dit jaar mee kijken over de schouder van evangelist Lucas, wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie, stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bij gehouden.

Zijn jullie hier ook nieuwsgierig naar?

We nodigen jullie uit om dan in deze periode mee te gaan met ons naar de kindernevendienst en wij kijken mee in het plakboek van Lucas, We gaan verhalen luisteren, knutselen, zingen en veel gezelligheid.

Deze periode is er elke zondag kindernevendienst,

28 november
05 december
12 december
19 december

Kindernevendienstleiding
Streekgemeente Lank Meamert

Projectlied: “Wij bidden om verhalen!”

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Tekst: Erik Idema

Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’, Liedboek 444
Adventsproject Kind op Zondag

GEZAMENLIJK NIEUWS

GEDENKEN

Op zondag 21 november 2021, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt in veel kerken stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook in Winsum in de *Anna Tsjerke* en de *Mariakerk* gedenken wij degenen die ons zijn voorgedaan. Hun namen worden genoemd en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Er wordt ook een kaars aangestoken voor hen die niet bij name worden genoemd, maar die we meedragen in ons hart.

Misschien steekt u als u op vakantie bent ook weleens een kaarsje aan voor een geliefde in een kerk en zou u dat ook hier willen doen. Het kan zijn dat u de drempel van de kerk op zondag te hoog vindt.

Daarom willen we op **vrijdagmiddag 19 november** de kerken openstellen. Van 17.00 tot 18.30 uur kan iedereen binnenlopen om een kaarsje aan te steken voor iemand die men wil gedenken en meedraagt in het hart. In Winsum kunt u terecht in de *Anna Tsjerke* en in de *Mariakerk*. De kerken van *Baard* en *Easterlittens*, die samen met de *Mariakerk* deel uitmaken van de gemeente Lank Meamert, doen ook mee en zijn op datzelfde moment geopend.

Er klinkt dan sfeervolle muziek en iedereen die dat wil, kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die hem of haar lief is. Het is er rustig en u kunt even gaan zitten of meteen weer weg gaan.

Iedereen is welkom. De kerken zijn geopend voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden, voor gelovigen en niet-gelovigen. We vragen iedereen wel om rekening te houden met de geldende veiligheidsmaatregelen.

In de kerken is iemand van de kerkenraad aanwezig.

Namens de kerkenraden van de *Anna Tsjerke* Winsum e.o. en streekgemeente Lank Meamert

“TOT HET LICHT OPNIEUW SCHIJNT.”

Kerst Sing-in door Brassband Greidebrass op zaterdag 11 december.

We hebben de Kerst Sing-in al een aantal jaren georganiseerd. Bij de Kerst Sing-in gaan we kerstliederen zingen, luisteren naar een kort verhaal en naar muziek van de Christelijke Brassband Greidebrass en het euphoniumkwartet Cantaphonia. Een unieke combinatie van 4 blazers met passie.

De Kerst Sing-in begint om 20.00 uur.

Rond 19.50 uur zingen we de eerste liederen.

Het Cantaphonia euphoniumkwartet is opgericht in 2020 en bestaat uit Bart van der Ploeg, Ruben Apol, Jurgen van de Wardt en Gerbrich Greidanus. Allen zijn studierend of afgestudeerd aan verschillende conservatoria in Nederland. Het ensemble heeft als doel om publiek op verrassende wijze kennis te laten maken met de euphonium.

U bent van harte welkom.

Greidebrass gaat er vanuit dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot de Kerst Sing-in! Er zijn geen betaalde toegangskarten, wel een collecte waaruit de kosten voor gebruik van het gebouw en de organisatie betaald moeten worden.

Toegang met Corona Toegangsbewijs.

Al jarenlang houden we de Kerst Sing-in met brassband Greidebrass in de kerk van Baaium. Dat willen we ook blijven doen. Vanwege corona gaan we echter éénmalig naar een grotere kerk in Bolsward. Dat is de Gasthuiskerk aan de Gasthuissingel 33.

We gaan ervan uit dat er geen specifieke extra corona maatregelen komen. Houd alstublieft tegen die tijd wel de aankondigingen in de gaten. Mochten er toch wijzigingen zijn dan maken we die bekend.

Met groet van Tjeerd de Haan

Brassband Greidebrass

Winterprogramma 2021-2022 (vervolg)

Inspiratiecafé op 18 november, gaat helaas niet door i.v.m. de vernieuwde coronamaatregelen.

Mediteren op de maandagavond

Elke maandagavond houden we een bijeenkomst in de Mariakerk waarin we de stilte en ontspanning beoefenen. Ondertussen zijn we met een groep van meer dan tien mensen. Er is een grote behoefte aan verstillings- en innerlijke rust. We beginnen om 19.00 uur, de kerk is vanaf 18.50 uur open, we stoppen stipt om 19.45 uur. Samen stil worden is een bijzondere en heilzame ervaring. Ook nieuwe mensen die eveneens naar meer stilte in hun leven verlangen zijn van harte welkom. Na een korte inleiding en enkele eenvoudige ontspanningsoefeningen verkeren we zo'n twintig minuten in stilte. Naarmate we vaker mediteren, leren we, zo is de ervaring, de stilte steeds meer zien als een geschenk, voor je leven en je geloof.

Ouderengespreksgroep

Dinsdag 23 november komen we weer bijeen in het Marialokaal. We hebben afgesproken om voor ons onderwerp te kijken naar de tekst die de zondag daarop in de kerk wordt gelezen. Voor deze keer (het is dan de eerste zondag van advent) is dat het Bijbelgedeelte uit Lucas 1,5-25. Let op: we beginnen voortaan om 13.30 uur. Meer mensen zijn dan in de gelegenheid om te komen. Om 15.00 uur sluiten we af.

Stappen zetten voor het milieu

Dinsdag 16 november en dinsdag 7 december zijn de volgende bijeenkomsten waarin we spreken over de thema's rond klimaat en een duurzame levensstijl aan de hand van enkele teksten. We delen onze zorgen maar ook onze hoop, onze ideeën en voornemens. We zetten onze eerste stappen, om 20.00 uur in het Marialokaal. Nieuwe stappenzetters binnetige volkom!

Kleasterkuier

Iedere woensdag is er om 9.30 uur een korte viering in de kerk in Jorwert, georganiseerd door Nijkleaster. Er is koffie met kleasterkoeke, daarna een wandeling rondom Jorwert die rond 12.00 uur afgesloten wordt met een zelf meegebrachte lunch. U bent welkom, ook als u alleen voor de viering komt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nijkleaster: www.nijkleaster.frl. Op 15 december ben ik aan de beurt om als gastvoorganger de ochtend te leiden.

Vooruitblik: Een cursus over de Bijbel

De Bijbel is een van de belangrijkste boeken van de westerse cultuur. Voor gelovigen is het dé autoriteit die laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur. Tegelijk is het een ingewikkeld boek waar soms geen touw aan vast te knopen is. Hoe vinden wij een weg in deze rijke verzameling van teksten waar de Bijbel uit bestaat? Naast achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel gaan we fragmenten lezen uit het oude en nieuwe testament. Een leesmethode is 'Lectio Divina', een geestelijk lezen van de bijbel. Is alles even belangrijk? Is er een rode draad te ontdekken? Dinsdagavond 11 januari 2022 vindt de eerste bijeenkomst plaats, om 20.00 uur in het Marialokaal in Winsum. De andere avonden: 25 januari, 8 februari, 22 februari en 8 maart.

Ds. J.H.

BOEKENMARKT 2021

Zaterdag 31 oktober was de jaarlijkse boekenmarkt. Ook het afgelopen jaar zijn er weer heel veel boeken binnen gekomen, hier zijn wij erg dankbaar voor. Graag willen we alle vrijwilligers bedanken die op welke manier dan ook ons deze dagen hebben geholpen.

Ondanks de (verplichte) coronacontrole kwamen er toch een mooi aantal bezoekers. Het was gezellig druk, ook al was de koffiehoeke ruimer van opzet en het draaiend rad afwezig.

Vorig jaar ging de boekenmarkt helaas niet door. De commissie zat er al langer aan te denken om een aantal speciale boeken op internet te plaatsen voor verkoop. Sommige boeken zijn van een hoge(re) waarde. Dit heeft afgelopen jaar een totaal bedrag (na aftrek van de onkosten) van 500 euro opgeleverd.

Na aftrek van de onkosten heeft de boekenmarkt een totaalbedrag van € 1750,- opgebracht. Met het bedrag van internetverkoop wordt dit een totaal bedrag van € 2250,-. Aangezien er geen vereniging is die zijn medewerking heeft verleend, is het gehele bedrag voor de "Anna Tsjerke".

Graag zien wij iedereen volgend jaar opnieuw terug op de boekenmarkt.

Commissie boekenmarkt,
Jappie, Sonja, Ale en Zwaantje

AGENDA

Vrijdag 19 november	17.00 uur	Kerken zijn open om overledenen te gedenken
Maandag 22 november	19.00 uur	Mediteren in de kerk, Mariakerk
Dinsdag 23 november	13.30 uur	Ouderengespregsgroep, Marialokaal
Maandag 29 november	19.00 uur	Mediteren in de kerk, Mariakerk
Donderdag 2 december	09.30 uur	Breien en haken voor Gambia, Anna Tsjerke
Maandag 6 december	19.00 uur	Mediteren in de kerk, Mariakerk
Dinsdag 7 december	20.00 uur	Stappen zetten voor het milieu, Marialokaal
Donderdag 9 december	19.30 uur	Liturgisch bloemschikken, Anna Tsjerke
Zaterdag 11 december	20.00 uur	Kerst sing-inn, Gasthuiskerk in Bolsward
Maandag 13 december	19.00 uur	Mediteren in de kerk, Mariakerk
Woensdag 15 december	09.30 uur	Kleasterkuier met Jurjen Hilverda, Jorwert
Donderdag 16 december	19.30 uur	Liturgisch bloemschikken, Anna Tsjerke
Maandag 20 december	19.00 uur	Mediteren in de kerk, Mariakerk

Kijkt u ook eens op onze website waar deze activiteiten ook op staan.

www.annatsjerke.nl www.lankmeamert.nl



ADRESSEN

Predikanten:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum

Tel. 0517-234271. E-mail: jhilverda@planet.nl

Ds. K. van Marrum, Swachlumerleane 2, 8843 KL Spannum

Tel. 06 33434557. E-mail: k.vanmarrum@knid.nl

Kerken:

Hervormde Streekgemeente Lank Meamert

Scriba: Dhr. S. Greidanus (0686657850)

p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum

E-mail: secretariaat@lankmeamert.nl

Streekdiaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84

Streekcollege van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12

Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)

E-mail: kosterwinsum@lankmeamert.nl

Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)

Koster Baard: mevr. C. Reitsma-Pijlman (342453)

Website: www.lankmeamert.nl

Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.

Scriba: Marieke Grendel (0623936783)

E-mail: scriba.annatsjerke@gmail.com

Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama à Nijeholt (341792)

E-mail: koster@annatsjerke.nl

Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/

Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81

Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40

Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83

Website: www.annatsjerke.nl

Redactie:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (0623560827)

E-mail: brigitte.greidanus@home.nl

Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)

E-mail: fam.zuidema@ziggo.nl

Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)

E-mail: ans.greidanus@home.nl

Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens (342226)

E-mail: alcwoudstra@gmail.com

Redactieadres:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (0623560827)

E-mail: brigitte.greidanus@home.nl

Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan contact op met één van de redactieleden.