

## Nr. 339 (12.09.-24.10.2021)

### INHOUDSOPGAVE

#### Pagina – Rubriek

3	Voorwoord
4 - 5	Kerkdiensten
6 - 14	Uit de gemeenten
15	Kleurplaat
16 - 23	Gezamenlijk nieuws
24	Adressen



### INLEVERINGSDATA KOPIJ VOOR 'IT TSJERKEBARREN' 2021

Nummer:	Inleveringsdatum:	Verspreidingsdatum:	Opmerking:
<b>340</b>	<b>11 oktober</b>	<b>21 oktober</b>	<b>Groen</b>
341	8 november	18 november	Paars
Krystflyer	6 december	18 december	
342	13 december	23 december	Geel
343	17 januari 2022	27 januari	Groen

## VOORWOORD

We leven in onzekere tijden waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze werkelijkheid komt de Protestantse Kerk met het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf de Startzondag en het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Ons perspectief op de toekomst bepaalt hoe we nu in het leven staan.

Het thema klinkt midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over die toekomst. Door het coronavirus, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet en ook als het bijvoorbeeld gaat om het klimaat en de vele vluchtelingen die de wereld kent. Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Het onlangs verschenen klimaatrapport is verontrustend. We zullen duurzamer moeten leven, iedereen is het daar wel over eens. Maar hoe dan? En wie zet de eerste stap?

Aan de ene kant zien we een houding van onverschilligheid, ‘het zal allemaal wel meevallen’. Aan de andere kant zien we juist een houding van activisme: we moeten de boel redden! In ieder geval, zo lezen we in het scheppingsverhaal in Genesis 2, is de opdracht aan de mens om de aarde te bewerken en te bewaren. (Dat is wat anders dan erover heersen en haar uitbuiten.)

Tegelijk geloven we dat de schepping in Gods hand ligt. Dus, als we ons inzetten mag dat met een ontspannen houding. De combinatie van betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit de onverschilligheid en uit de kramp. ‘Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje.’

Geloven zet het leven in een ander licht. Het zet ons in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen, om onze ziel te voeden met zijn Woord, om biddend onze weg te gaan en ons in te zetten voor de naaste en de schepping. We zetten ons in met wat ons gegeven wordt: met kracht en creativiteit, met moed om te veranderen wat we kunnen, met wijsheid om te onderscheiden en te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen...

*Ds. Jurjen Hilverda*

(NB: Een interview met René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, staat aan de basis van bovenstaande meditatie. U vindt het op de website van de PKN).

## KERKDIENSTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS

### ZONDAG 12 SEPTEMBER

**Easterlittens, St. Margrytkerk** : 9.30 uur, *Heilig Avondmaal*  
Voorganger : Ds. J. Hilverda  
Liturgische kleur : Groen  
Collecten : Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân, Onderhoud

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.00 uur  
Voorganger : Mevr. L. de Vries, Dronrijp  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Diaconie, Onderhoud

### ZONDAG 19 SEPTEMBER

**Easterlittens, St. Margrytkerk** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. S. Leene  
Liturgische kleur : Groen  
Collecten : Budgetmaatje Fryslân, Kerkvoogdij

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.30 uur  
Voorganger : Mevr. S. Aardema, Menaldum  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Kerk, Onderhoud

### ZONDAG 26 SEPTEMBER      **STARTZONDAG**

### ZONDAG 3 OKTOBER

**Winsum, Mariakerk** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. G. Wessels  
Liturgische kleur : Groen  
Collecten : Save the Children, Onderhoudsfonds

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.30 uur  
Voorganger : Dhr. G. Wijngaarden, Leeuwarden  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Kerk, Diaconie

### ZONDAG 10 OKTOBER

**Easterlittens, St. Margrytkerk** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. J. Hilverda  
Liturgische kleur : Groen  
Collecten : Eigen diaconie, Kerkvoogdij

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.30 uur  
Voorganger : Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Diaconie, Onderhoud

### **ZONDAG 17 OKTOBER**

Winsum, Mariakerk : 19.30 uur Vespersdienst o.v.b. \*  
Voorganger : Ds. J. Hilverda  
Liturgische kleur : Groen  
Collecten : Werelddiaconaat, Kerkvoogdij

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.30 uur  
**Intrede dienst Ds. K. van Marrum, Veenwouden**  
Voorganger : Ds. J. Hilverda, Winsum  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Diaconie, Kerk

### **ZONDAG 24 OKTOBER**

**Easterlittens, St. Margrytkerk** : 9.30 uur  
Voorganger : Mevr. C. Akkerboom  
Liturgische kleur : Groen  
Collecten : Hadassa Hoeve, Orgelfonds

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.30 uur, **Thema dienst**  
Voorganger : Dhr. Martin Dol, van Royal Mission  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Diaconie, Kerk

**De kerkdiensten vanuit de Mariakerk in Winsum** zijn ook online, alleen met geluid, te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

\* Houd de website [www.lankmeamert.nl](http://www.lankmeamert.nl) in de gaten voor nadere informatie.

## UIT DE GEMEENTEN

### NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”

*Zie voor informatie ook: [www.lankmeamert.nl](http://www.lankmeamert.nl)*

#### *PASTORIE KLEASTERDYK 2*

De eerste vergaderingen van de commissie die de Startzondag voor gaat bereiden hebben plaats gevonden. Dat is goed nieuws, want het betekent dat we langzamerhand de draad weer oppakken. We kunnen weer bij elkaar komen, we kunnen weer zingen, we kunnen elkaar onder het genot van een bakje koffie gaan ontmoeten. En daar hebben we met z'n allen erg behoefte aan. De *startzondag is op 26 september*. Via de brievenbus ontvangt u het laatste nieuws. Ik verheug me er op!

Het is onder voorbehoud, we weten nog steeds niet hoe het coronavirus zich ontwikkelt, het geldt ook voor de vaccins die gelukkig wel verlichting geven. We hopen met z'n allen dat er weer ruimte is om volop te ademen, te leven en te zingen.

Het voorbehoud geldt ook de *gespreksgroepen*. Maar we bieden wel weer het een en ander aan! De commissie die het boekje maakt voor het Winterwerk is druk bezig. De ervaring leert dat de behoefte aan contact en ontmoeting groot is, zeker na de lange periode waarin dit allemaal niet goed mogelijk was. De activiteiten staan, evenals de zondagse kerkdienst, voor iedereen *open*, dus ook voor degenen die niet lid zijn van een kerk, zichzelf niet als gelovig beschouwen maar gewoon geïnteresseerd zijn.

*Zondag 17 oktober* was er een gezamenlijke dienst met de Anna Tsjerke gepland. Maar omdat op deze zondag ook de nieuwe predikant van de Anna Tsjerke graag de intrededienst wil doen (het was zoeken naar een geschikte datum) hebben we in overleg besloten om deze dienst apart te houden. Het mooie is dat ik als naaste collega hem in deze dienst mag verbinden aan de gemeente.

*Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda*

## WEL EN WEE

### *Zieken*

Franke de Jong, Sint Japiksdyk 5, 8831 ZN, Winsum, is al enige tijd ziek.

Anneke Lettinga, De Daam 13, 8835 XX Easterlittens, is dusdanig geblesseerd geraakt aan haar schouder dat zij voorlopig niet aan het werk kan.

Ulbe Stremmer, Noarderfinne 1A, 8835 XT Easterlittens, is geopereerd aan zijn schouder, het herstel vergt de nodige tijd.

Ies en Siebe Tinga, De Daam 7, 8835 XX Easterlittens, blijven kampen met een kwetsbare gezondheid.

Hil Visser, De Omrin 7, 8831 ZC Winsum, is ziek geworden en is nu voornamelijk aan huis gebonden.

Gijs Visser, St Japiksdyk 10, 8831 ZN Winsum, moest enige tijd in ziekenhuis verblijven en is nu weer thuis.

We wensen hen, en ook degenen die we niet bij name hebben genoemd, veel sterkte en waar mogelijk van harte beterschap! Tevens denken we aan de mensen om heen, de partners, kinderen, mantelzorgers die hen zo goed mogelijk proberen te verzorgen, wat soms veel van hen vraagt.

### ***Overleden***

We ontvingen het bericht van overlijden van de heer Dirk van Dorp. Samen met zijn vrouw Wilma van Dorp-Lievaart die in maart van dit jaar kwam te overlijden, woonde hij lange tijd aan de Skans 6 in Winsum. Dirk van Dorp overleed in Sneek, in de leeftijd van 95 jaar. De kinderen en kleinkinderen wensen wij van harte sterkte en troost toe. Boven de rouwkaart stonden woorden die ook voor hun moeder en oma golden, en nu voor hun vader en opa: 'Met bewondering voor zijn wilskracht, dankbaar voor zijn betrokkenheid en liefde die wij hebben mogen ontvangen.' Het correspondentieadres van de familie: Havikskruid 51, 3892AA, Zeewolde.

### ***Geboren***

We eindigen met een blij bericht. Gerrit Lettinga en Rianne Reijenga, De Mar 14, 8835 XW Easterlittens, zijn op 16 augustus vader en moeder geworden van een meisje, Fenne Trienke, roepnaam Fenne. Wij feliciteren hen van harte met dit nieuw geboren kind!

### ***Een kaartje***

Het is u misschien opgevallen, achter elke naam volgt stevast een adres plus postcode, dat scheelt in het opzoeken... Een kaartje is zo geschreven en wordt zeer gewaardeerd, zo leven we mee met elkaar!

Ds. J.H.

### **DIACONIE**

Iedere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is geweest of naar een zieke. De mensen die een bloemengroet hebben ontvangen zijn:

27 juni 2021	De heer D. van Mourik, Winsum
04 juli 2021	Mevrouw. S. van der Bij, Winsum
11 juli 2021	De heer P. Frankena, Winsum
18 juli 2021	Mevrouw A. Sieswerda, Winsum
01 augustus 2021	Mevrouw S. van Drimmelen, Winsum
08 augustus 2021	Mevrouw A. Lettinga, Easterlittens
15 augustus 2021	Mevrouw A. Boonstra, Winsum
22 augustus 2021	De heer S. Tinga, Easterlittens
29 augustus 2021	Fam. Lettinga – Reijenga, Easterlittens

## **COLLECTEOPBRENGSTEN**

27 juni	St. Heifer	€ 84,36
04 juli	Cordaid Memisa	€ 46,00
11 juli	Rudolf Stichting	€ 68,50
18 juli	Noodhulp Limburg	€ 70,05
01 augustus	Leprastichting	€ 35,80
08 augustus	Platform Levensbeschouwing	€ 61,90
15 augustus	St. Support Fryslân	€ 82,00
22 augustus	Noodhulp Haïti	€ 75,50
29 augustus	Simavi	€ 27,50

Namens de diaconie: hartelijk bedankt.

## **COLLECTEN**

### **12 september 2021 Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân**

De boeren staan dicht bij het leven en de schepping en proberen deze te behoeden d.m.v. duurzame c.q. biologische productie. Het project “boer, burger, maatschappij” is er op gericht de reflectie nog dichter bij de plattelandssituatie te brengen, zodat er door middel van ‘gesprekken aan de keukentafel’ een dialoog kan ontstaan tussen agrariërs en burgers. Voor dit project verzoeken wij de diaconieën de bijdrage te verhogen of eenmalig extra bij te dragen, zodat een projectmedewerker kan worden aangetrokken om het project te begeleiden. De interkerkelijke werkgroep Kerken en Landbouw is een diaconaal samenwerkingsproject van de PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland.

### **19 september 2021 Budgetmaatje Fryslân**

Er is in toenemende mate sprake van problematische schulden. Volgens recent onderzoek zijn één miljoen Nederlanders niet in staat hun maandelijkse rekeningen te betalen en zijn daarnaast ongeveer vijf miljoen Nederlanders niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen. Naar verwachting zal het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van de corona-crisis verder stijgen. Deze mensen hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan concrete aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaatjes, onder andere uit PKN en RK kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de coördinatie van het project en voor ondersteuning van de Friese maatjes en is opgezet vanuit de samenwerking van de PKN Classis Fryslân, de Arme Kant Fryslân en Solidair Friesland.

### **3 oktober 2021 Save the Children**

Kinderen in nood helpen

Save the Children helpt kinderen in nood als gevolg van armoede, conflicten en rampen. Kinderen komen in deze situaties als eerste in de knel: ze raken ondervoed, worden ziek, blijven alleen achter, zijn onveilig en raken getraumatiseerd. Met het risico te overlijden, misbruikt te worden, kinderarbeid te moeten verrichten of te belanden in een kind huwelijk.

Waar kinderen ons nodig hebben, zijn wij. Save the Children werkt in 120 landen met lokale hulpverleners. Zij helpen de meest kwetsbare kinderen ter wereld met medische zorg, gezonde voeding en een veilige plek. En geven hen voorlichting en onderwijs voor een beter perspectief.

Zo werken we toe naar een toekomst waarin elk kind te voorkomen ziektes overleeft, verzekerd is van onderwijs en beschermd wordt tegen geweld.

### **10 oktober 2021 Eigen Diaconie**

#### **17 oktober 2021 Werelddiaconaat (KIA)**

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

#### **24 oktober 2021 Hadassa Hoeve**

Een kleinschalige woon- en werkvoorziening voor jonge vrouwen die onvoldoende vaardigheden hebben ontwikkeld om zelfstandig te leven, voortkomend uit turbulente jeugd of sociale beperking, maar nu willen werken aan een toekomst waarin ze hun talenten mogen inzetten en benutten.

Langs het Pieterpad, in het oude bakhuis van Hadassa Hoeve, is Grannys Barn gehuisvest. Een theehuis met buitenterras en een winkel met woonaccessoires. Daarnaast zijn we gestart met de bouw van 3 bed & breakfast kamers en een sfeervolle vergaderruimte. Bij elkaar twee prachtige werkvoorzieningen voor de jonge vrouwen op de hoeve!



## NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE

*Zie voor informatie ook: [www.annatsjerke.nl](http://www.annatsjerke.nl)*

### BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Dag, allemaal.

Dominee K. van Marrum wordt onze nieuwe dominee, in deeltijd voor 33,3%. Daar zijn we heel blij mee. De intrededienst is in de Anna Tsjerke op 17 oktober 2021, om 9.30 uur. Ds. Hilverda gaat voor in deze dienst. Eerder stond een gezamenlijke dienst gepland op 17 oktober. Samen met Lank Meamert is besloten om geen gezamenlijke dienst te hebben op die zondag. Er zijn nu nog geen details over de intrededienst, maar die komen gauw. Het is zomerperiode. Veel kerkelijke activiteiten staan een beetje stil. Maar toch zijn er ook zaken die aandacht krijgen. Nu dat ik dit schrijf – een paar uur terug van vakantie – weet ik dat verschillende zaken al weer aandacht hebben.

Ook het startweekend en de startzondag hebben al aandacht. En het komende winterprogramma, samen met de broeders en zusters van Spannum-Edens en Lank Meamert. Zo zijn er veel meer dingen die ons bezig houden en vooral ons ook binden. Laten we hopen dat we niet net zoals de vorige twee winterperiodes zeer beperkt worden door de coronamaatregelen.

Laten we bidden dat ons geloof sterk mag zijn en dat we ons blijven inzetten voor onze kerkelijke gemeenschappen. Want nog steeds geldt dat de ‘Kerk’ een gemeenschap is van mensen die geloven, dus een gemeenschap van ons als Christenen.

Nu de tekst van een mooi lied....

*Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.*

*Ik heb U nodig, Uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.*

Met vriendelijke groet,  
Tjeerd de Haan  
Voorzitter Kerkenraad

## **BIJBELSPEL**

Onlangs bestelden we een spel bij NBG, het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het is een Bijbelspel waarin de spelers worden uitgedaagd om de Bijbel op een nieuwe manier te ontdekken.

Bij de bezorging kwam ook een kaart mee. Daar stond het volgende op, uit Mattheus 11 vers 28.

Kom alle bij Mij  
Jullie die vermoeid zijn  
en onder lasten gebukt gaan,  
Ik zal jullie rust geven.

Deze tekst is het waard om door te geven aan anderen.  
Of het spel ook leuk is gaan we nog ondervinden.

Met vriendelijke groet,  
Tjeerd de Haan  
Voorzitter Kerkenraad

## **THEMADIENST**

Op zondag 24 oktober hebben we weer een themadienst.  
Dit keer komt Martin Dol van Royal Mission bij ons in de Anna Tsjerke spreken.

Royal Mission is opgestart in 2009 en sinds die tijd uitgegroeid tot een enthousiaste organisatie met een enorme passie voor het prachtige herstelplan van God voor de wereld. Het doel is om het Koninkrijk van God te verkondigen en anderen daarin te trainen om hetzelfde te doen. Hiervoor bieden ze naast spreekbeurten ook verschillende onderwijs mogelijkheden aan.

Wij wensen u/jou een mooie dienst toe.  
Namens de kerk en eredienst commissie

## **ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN**

Soms heb je goed nieuws, soms heb je minder goed nieuws.  
Als je iets wilt vertellen of andere mensen van de Kerk wilt informeren, schroom dan niet om een stukje te schrijven voor It Tsjerkebarren.  
Helemaal in deze tijd vinden veel mensen het mooi om nieuws van anderen te horen.

## **PASTORAAT**

Als u een gesprek wilt met onze pastoraal medewerker Cees van Rijn of gewoon even contact wilt hebben met iemand anders van de kerk, wilt u dat dan aangeven bij Tietsya van Wieren? Zij zorgt ervoor dat er contact met u wordt opgenomen.  
Telefoon 0517-342177.

## **MEE LEVEN**

Eén van de mooiste geschenken in dit leven is, met elkaar meelevens.

Naastenliefde, aandacht, interesse tonen, een goedemorgen of welterusten, een smiley via de app. Het zijn kleine momenten van grote waarde.

Zo is ook deze rubriek in It Tsjerkebarren een teken van " elkaar zien.."

Daarin leven wij mee met Gé Nota. Bij dit schrijven is zij nog in afwachting van een flinke operatie. In onze gebeden reizen we met je mee lief mens.

Dat doen wij ook in dankbaarheid met Uilkje en Sjirk Joustra. Wat een fijn bericht bij jullie na alle spanning van de laatste tijd!

Froukje Beuckens is inmiddels weer aan haar voet geopereerd. Nú om het reparatiemateriaal/schroeven, te verwijderen. Als het goed is gaat zij binnenkort weer dansend door het leven. Beterschap Froukje!

Mees Geer en Meino Leijstra moesten onlangs even " de pas inhouden."

Mees had wat prostaatproblemen en moest daartoe een operatie ondergaan. Het lijkt bijna alledaags, maar elke operatie brengt spanning mee. Ook op deze plaats goed herstel gewenst en rust voor jullie beiden.

In onze gebeden ook speciale aandacht voor jonge gezinnen. Zo noemen wij het gezin Klaas en Sijske Greidanus. Sijske moest, in het langdurige herstelproces dat zij doormaakt, toch weer even naar het ziekenhuis. Gelukkig gaat het nu weer beter.

Tietsya gaf aan dat zij bij een jonge moeder en kind betrokken is. Geestelijke pijn overschaduwet het leven van deze moeder. Wat mooi om er dan gewoon voor elkaar te kunnen zijn.

We kennen ze allemaal wel. Mensen die je naar de luwte van het leven zou willen meenemen. Kom maar hier en rust maar uit...

Laten wij in alles een gemeente zijn die weet van, een overkant, van een pad door de zee, van een God die niet loslaat.

Laten wij zó bij elkaar blijven!

Gods volk! Samen onderweg..

Cees van Rijn

## **DIACONIE**

Wat gebeuren er veel dingen in onze wereld, waarbij wij ons vaak zo machteloos voelen. Natuurrampen, geweld, oorlog, honger, mensen die uitgebuit worden en altijd met angst moeten leven. We mogen het allemaal in gebed bij God brengen en vragen om Zijn ontferming.

Dankbaar zijn we dat er steeds weer mensen in actie komen om op verschillende terreinen hulp te bieden aan de naaste in nood. De diaconie mag, ook namens u als gevers, daar iets in gaan betekenen, en heeft in de afgelopen tijd de volgende giften overgemaakt:

Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag, en collecteerden we voor de vluchtelingen in Griekenland. De diaconie heeft de collecte aangevuld tot 150 euro, en dit is overgemaakt naar Kerk in Actie.

Aan St. Mensenkinderen werd een gift overgemaakt van 50 euro voor voedselhulp. En aan Christenen voor Israël ook 50 euro.

Kortgeleden zijn de volgende giften overgemaakt:

Aan Kerk in Actie 100 euro, bestemd voor noodhulp aan de mensen op Haïti, die door een zware aardbeving zijn getroffen, waarna een tropische storm de situatie nog verder heeft verslechterd.

Aan Stichting Hart voor Kinderen 50 euro,. Dit kinderfonds zet zich wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. De gift is bestemd voor voedselpakketten in Oeganda.

Aan Stichting Mission Possible 50 euro, voor een Moeder en Kindcentrum in Tsjeljabinsk, Rusland In dit centrum is een opvangprogramma voor jonge moeders en hun kinderen. Vanuit de opdracht van de Heer proberen de medewerkers een licht te zijn voor deze moeders in hun vaak uitzichtloze situatie.

Aan Stichting Filadelfia Zending 50 euro. In de dienst van zondag 15 augustus jl. heeft het echtpaar Martin en Tirzah Hofman uit Dokkum ons verteld over hun roeping om met hun gezin in Zuid-Afrika te gaan wonen. Ze willen daar gaan werken onder de “vergeten” mensen in de sloppenwijken en hen vertellen dat God van ze houdt en hen een hoopvolle toekomst wil geven. Vanuit deze stichting wordt dit echtpaar uitgezonden en begeleid.

Als een windvlaag die ons aanraakt,  
als een kracht die vleugels geeft  
Strijkt Gods adem langs de aarde ,  
stroom van Hoop voor al wat leeft.

### **VERVOER NAAR ANNA TSJERKE**

Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?

Bel gerust naar Froukje Faber, 06 49691396 of mail naar [voffaber@outlook.com](mailto:voffaber@outlook.com).

## **JARIGEN**

- 21-09-2021 : Mevr. W. Gillebaard-Agema, De Terp 9, 8831 ZG Winsum  
26-09-2021 : Dhr. C. Bruinsma, Mied'igge 35, 8831 XN Winsum  
29-09-2021 : Mevr. B. de Jong-Fekkes, Stelpdyk 5,8831 KM Winsum  
01-10-2021 : Mevr. W. Pitstra-de Boer, Saxenstate 9, 8801 DR Franeker  
05-10-2021 : Dhr. H. de Jong, De Terp 15, 8831 ZG Winsum  
06-10-2021 : Mevr. H. Grit-Looijenga, De Nije Herne 10, 8831 ZS Winsum  
06-10-2021 : Mevr. A. v/d Vaart-v/d Bij, Trije Keningenwei 4, 8831 ZT Winsum  
18-10-2021 : Dhr. J. Feenstra, Iisbaenstrjitte 2, 8831 ZA Winsum

## **JUBILEUM**

- 13-09-2021 : Fam. Smink-Bakker, Sint Japiksyk 2, 8831 ZN Winsum  
(30 jaar getrouwd)

Allen alvast van harte gefeliciteerd.

KLEURPLAAT



## GEZAMENLIJK NIEUWS

### *STARTWEEKEND Zaterdag 25 en zondag 26 september 2021 van de gezamenlijke kerken*

Het nieuwe seizoen van het kerkenwerk begint.  
Traditioneel starten we met een speciale kerkdienst.  
Ons werk in gemeente en wereld mag beginnen met open handen, met ontvangen,  
en met de vreugde en vrijheid die dat met zich meebrengt.

Het thema van deze dag en van het hele nieuwe seizoen drukt dat ook uit:  
**'Van U is de toekomst'.**

Een start in hoop en vertrouwen, 'kome wat komt'.

Voor de zaterdag zijn er activiteiten voor de jongsten en de jongeren,  
voor de zondag is er de kerkdienst en nog veel meer.  
In de week voorafgaande aan de startzondag ontvangt u het *winterwerkboekje*  
dat (grotendeels) huis aan huis wordt verspreid.  
Daarin staat nog veel meer over het startweekend.

U/jij bent alvast van harte uitgenodigd!

*Anna Tsjerke en streekgemeente Lank Meamert*

## WORLD SERVANTS ZOMER 2021

### **De liefde voor Moerwijk**

Nu we dit aan het schrijven zijn, zijn we al weer een aantal weken thuis van ons project in Moerwijk, een wijk in Den Haag. Hier hebben we de kerktuin opgeknapt van de Marcuskerk. Ook hebben we meegeholpen in de tuin van een oude stadsboerderij, Da Moer. Hieronder hebben we in een kort verslag beschreven hoe ons mooie project in Den Haag eruit zag. We zouden natuurlijk in eerste instantie op project naar Rwanda om hier een kleuterschool te bouwen. Door het Coronavirus was het voor ons niet mogelijk af te reizen naar Rwanda. Door een jaar extra actie gevoerd te hebben, konden we bouwen aan verandering in Den Haag en in Rwanda. We willen iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan ons project in Den Haag en in Rwanda. Wij hebben een prachtige tijd in Den Haag gehad en ook is de bevolking in Rwanda hard aan het werk om de kleuterschool te realiseren.

*Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen  
Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, ouders langs de lijn  
In december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te rausen  
Op oudjaarsavond fikkie stoken, vooral die autobanden rookten fijn.*

- O, O, Den Haag, Harrie Jekkers;

In het nummer O, O, Den Haag gaat de eerste zin over Moerwijk. Harrie Jekkers droomt over zijn jeugd in de wijk. Moerwijk is niet meer het Moerwijk die hij kent uit zijn jeugd. Er heerst veel armoede in de wijk. De mensen in de wijk wonen dicht op elkaar, het zijn gehorige huizen met veel achterstallig onderhoud en er is veel overlast op straat. Dit zijn nog maar een aantal problemen die veel stress oplevert bij de wijkbewoners.

De gemeente belooft al jaren de huizen in de wijk op te knappen. Jaren is hun beterschap beloofd, maar er is nog niks veranderd. Hierdoor zijn de Moerwijkers het dromen verleerd.

Toch zijn er ook mensen die nog wel durven te dromen. Bettelies is hier een voorbeeld van. Zij is zeven jaar geleden in de wijk komen wonen als pionier om een nieuwe geloofsgemeenschap op te zetten, Geloven in Moerwijk. Geloven in Moerwijk is een praktische buurtkerk. Ze hebben onder andere een voedselbank opgezet, een weggeefwinkel en delen een aantal keer per week maaltijden uit. Deze maaltijden koken een aantal buurtbewoners uit de wijk zelf. Er zijn vele buurtbewoners die gebruik maken van deze initiatieven, maar helpen ook mee om dit tot stand te brengen. De buurtbewoners zetten hun talenten in en kunnen op deze manier geven en nemen.

Volgens Bettelies hebben de inwoners een ruimte nodig waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Deze plek hebben ze gevonden in de buurtuin achter de Marcuskerk. Door verschillende omstandigheden was deze tuin erg overwoekerd en was het een te grote klus om met een klein groepje de tuin aan te pakken. Wij hebben nu met een grote groep veel kunnen doen en de tuin is weer een mooie plek geworden om elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijke pizza uit de eigen pizzaoven.

Neeltje (één van de bewoners uit Moerwijk) geeft aan dat ze verwacht dat de buurtuin verbinding gaat brengen in de wijk. Ze hoopt dat de bewoners met vele verschillende culturele achtergronden elkaar gaan ontmoeten in de tuin en zo in contact kunnen komen met elkaar.

Iemand anders die ook veel dromen heeft voor Moerwijk is Neo. Hij heeft samen met een aantal wijkgenoten de Moerwijk Coöperatie opgezet. De Moerwijk Coöperatie is een bewonersorganisatie + bewonersbedrijf + bewonersplatform in 1. De Coöperatie heeft als doel om de werkgelegenheid, wijkconomie en leefbaarheid te stimuleren. Het is een bedrijf waarin iedereen aandeelhouder is of zoals Neo het noemt, aandeel'nemer'. Als je in bijstand zit vraagt de gemeente je een tegenprestatie te leveren. Deze tegenprestatie kun je als aandeel'nemer' ook leveren bij de Moerwijk Coöperatie, waardoor de bewoners een bijdrage kunnen leveren aan hun 'eigen' wijk Moerwijk. De gedachte bij de coöperatie is dat iedereen een talent heeft en iets bij kan dragen.



Zo zijn ze onlangs gestart met Da Moer, een oude boerderij die omgetoverd gaat worden tot een voedselbos, sociaal wijkrestaurant en een beleefstuin. Een plaats voor en door de bewoners uit Moerwijk. De naam Da Moer is afgeleid van het Franse woord d'amour wat betekent 'liefde'. De liefde is voelbaar in de tuin.

*Neo: 'Ik geloof eerst ergens in en dan ga ik het dan zien. De bewoners van Moerwijk moeten het eerst zien voordat ze het gaan geloven, omdat er eerder te veel valse beloftes zijn gedaan'.* Als World Servants groep hebben wij een start gemaakt met het opknappen van de tuin bij de boerderij en is er in een week tijd veel werk verzet. Hierdoor hopen wij dat het resultaat ook zichtbaar is voor de buurtbewoners waardoor zij ook weer iets meer durven te dromen.

**Voor:**



**Na:**



Wianne Greidanus & Wytse de Vries.

## Geachte lezer,

Uit ervaring weet ik, Martien Oost uit Easterlittens, dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Graag deel ik het verhaal over mijn ervaringen en wie weet, hebt u iets aan mijn aanbevelingen.

Zoals jullie wel misschien weten, was mijn overleden vrouw Geesje rolstoelafhankelijk. Zij had meerdere aandoeningen en was afhankelijk van veel hulp en begeleiding. Wij konden niet zelfstandig op reis, maar desondanks gingen wij met het vliegtuig op vakantie naar vele Europese bestemmingen, van Spanje (7x) en Torremolinos tot aan Gibraltar, Griekenland, Turkije, Tenerife, Ibiza en Mallorca.

Dit kon dankzij de stichting ZVCL. Zij waren onmisbaar voor ons en regelden veel in de voorbereiding en gedurende de gehele reis vanaf huis en terug. De groep waarmee wij reisden was ingesteld op hulpbehoevenden, maar er gaan ook niet-hulpbehoevenden mee. Als de groep op Schiphol samenkwam vanuit het gehele land, zag je een gemengd gezelschap echtparen, mannen, vrouwen met rolstoelen, rollators en veel bagage. Het is altijd goed gegaan; het is een kwestie van rustig blijven.

De aankomst op de plaats van bestemming was ook altijd goed geregeld. De eerste dagen namen we de tijd om ons aan te passen aan de omgeving en dan pas werden er zaken georganiseerd zoals excursies, markten bezoeken enz. Je bouwt een bijzondere band op met de groep en er zijn zelfs koppels ontstaan gedurende de vele vakanties die wij hebben meegemaakt. Nieuwe vakantiegangers die op Schiphol kennismaken met de groep kijken soms op van de manier waarop mensen die elkaar al kennen elkaar begroeten. De volgende keer doe je ook zo mee.

Er wordt per jaar een voorstel gemaakt met vaak 4 reizen waaruit je kunt kiezen, verdeeld over het jaar. Zelfs als je thuiszorg ontvangt, kan dit ook gedurende de vakanties worden verzorgd door deze organisatie. In dat geval is het wel aan te raden van tevoren contact op te nemen met de leiding.

Zo kan je dus **wél** op vakantie. Je moet wel lid worden van deze stichting ( 15 euro per jaar) en de kosten van de gehele vakantie komen daar natuurlijk bij. Iedereen kan zelf of met hulp naar de site van [www.zvcl.nl](http://www.zvcl.nl). Daar vind je alle informatie. Op de website kun je verschillende rubrieken aanklikken. Mocht je geen computer hebben, vraag dan iemand om dat voor je te doen. Indien nodig, help ik je graag.

G.M. Oost tel. 0517-34 14 66 [gmoost@ziggo.nl](mailto:gmoost@ziggo.nl) De Brân 1, Easterlittens.



## **FRIESE KERKENDAG OP 24 OKTOBER A.S. IN JOURE**

Medio mei informeerden wij u over de Friese Kerkendag 2021 die 24 oktober a.s. gehouden gaat worden in Joure.

Gelukkig zijn de berichten over corona zodanig gunstig dat wij ervan uitgaan dat deze dag ook echt gerealiseerd kan worden. Mogelijk zullen we nog te maken hebben met de '1,5 meter-regel', maar daar zijn oplossingen voor en wij wachten nadere ontwikkelingen af. Dus ondanks enige beperkingen, hopen wij een erg inspirerende en boeiende dag tegemoet te zien. Aan het programma zal het, naar het ons toelijkt, niet liggen.

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.

Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse.

Over de 'Kerk van morgen' spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de PKN.

Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over 'Geloof en Maatschappij'.

Geloof en homoseksualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.

Over 'Kerk en Journalistiek' zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een inleiding over 'Naar online kerkzijn?' (inleider nog niet bekend).

Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. Gerben van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar over 'De ring van Nijkleaster'. En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor, koper' of orgel!

De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententoonstelling worden bezocht.

De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. Mattheuskerk.

Wij heten u van harte welkom! Lukt dan niet? Geen nood: alle programma onderdelen zullen live te volgen zijn van onze website: [www.friesekerkendag.nl](http://www.friesekerkendag.nl).

## **INFORMATIEAVOND CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING**

Wil je een mooie, veelzijdige cursus volgen? Kom dan op **20 september 2021** om 19.30 uur naar het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 in Groningen.

Ds. Bert van der Woude uit Winschoten, cursusleider, informeert je over deze boeiende cursus. Ook oud-cursisten zijn aanwezig en je hebt volop gelegenheid vragen te stellen.

Alvast meer weten? Raadpleeg dan onze website [www.tvg-groningen.nl](http://www.tvg-groningen.nl)

## **ORIËNTATIECURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING**

Theologische Verdieping Groningen (TVG) is een 3-jarige cursus over verbreding en verdieping in geloof en samenleving. Je kunt op drie avonden kennismaken met deze cursus. Je krijgt informatie over de vakken en ontmoet de docenten. Zo krijg je een goed beeld wat de cursus voor je kan betekenen. Er is volop gelegenheid voor gesprek en discussie. Vooropleiding is niet nodig, wel een gezonde nieuwsgierigheid.

### **De oriëntatiecursus kost € 25.**

De lessen zijn op de maandagavonden 27 september, 4 en 11 oktober 2021 van 19.30 – 22.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen.

Meer informatie of aanmelden: kijk op de website: [www.tvg-groningen.nl](http://www.tvg-groningen.nl)



### **START 1<sup>e</sup> JAARSCURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING 25 OKTOBER 2021**

Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische Verdieping Groningen. De cursus heeft een gevarieerde opzet en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen.

Het eerste jaar bestaat uit 25 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Tijdens de lessen is er volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.

#### **Deze cursus kost € 200.**

De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen.

Informatie of aanmelden kan via de website: [www.tvg-groningen.nl](http://www.tvg-groningen.nl)

### **OPEN COLLEGES OVER JOHANN SEBASTIAN BACH** **start op 27 september 2021**

Heb je zin in het volgen van interessante Open Colleges? Meld je dan aan bij Theologische Verdieping Groningen voor vier avonden over het leven en werk van Johann Sebastian Bach.

Bachkenner ds. Theo van Beijeren uit Roden geeft de colleges. Wim van de Laar uit Hoogezand sluit de serie af met een orgelconcert.



Wanneer: 27 september, 11 en 25 oktober en 8 november 2021

Locaties: colleges: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen  
concert: Magnuskerk, Kerkbrink 1, Anloo

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Kosten: € 40,-

Docenten: Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van de Laar jr.

Meer informatie en aanmelden via de website [www.tvg-groningen.nl](http://www.tvg-groningen.nl).

*Voor uw en onze veiligheid houden we ons aan de coronamaatregelen.*



## **GEBED**

*bewerking van het Onze Vader, van Huub Oosterhuis.*

Onze Vader verborgen,  
uw Naam worde zichtbaar in ons,  
uw koninkrijk kome op aarde  
uw wil geschiede, een wereld  
met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid en brood  
gerechtigheid is en genade -  
waar vrede niet hoeft bevochten,  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw hand op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
**Van U is de toekomst**  
kome wat komt.

*Huub Oosterhuis*

## ADRESSEN

Predikanten:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum  
Tel. 0517-234271. E-mail: [jhilverda@planet.nl](mailto:jhilverda@planet.nl)

Kerken:

### **Hervormde Streekgemeente Lank Meamert**

Scriba: Dhr. S. Greidanus (0686657850)  
p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum  
E-mail: [secretariaat@lankmeamert.nl](mailto:secretariaat@lankmeamert.nl)  
Streekdiaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84  
Streekcollege van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12  
Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)  
E-mail: [kosterwinsum@lankmeamert.nl](mailto:kosterwinsum@lankmeamert.nl)  
Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)  
Koster Baard: mevr. C. Reitsma-Pijlman (342453)  
Website: [www.lankmeamert.nl](http://www.lankmeamert.nl)

### **Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.**

Scriba: Marieke Grendel  
E-mail: [scriba@annatsjerke.nl](mailto:scriba@annatsjerke.nl)  
Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama à Nijeholt (341792)  
E-mail: [koster@annatsjerke.nl](mailto:koster@annatsjerke.nl)  
Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/  
Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81  
Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40  
Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83  
Website: [www.annatsjerke.nl](http://www.annatsjerke.nl)

Redactie:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (0623560827)  
E-mail: [brigitte.greidanus@home.nl](mailto:brigitte.greidanus@home.nl)  
Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)  
E-mail: [fam.zuidema@ziggo.nl](mailto:fam.zuidema@ziggo.nl)  
Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)  
E-mail: [ans.greidanus@home.nl](mailto:ans.greidanus@home.nl)  
Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens (342226)  
E-mail: [alcwoudstra@gmail.com](mailto:alcwoudstra@gmail.com)

Redactieadres:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (0623560827)  
E-mail: [brigitte.greidanus@home.nl](mailto:brigitte.greidanus@home.nl)  
***Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan contact op met één van de redactieleden.***