

Nr. 338 (04.07.-12.09.2021)

INHOUDSOPGAVE

Pagina – Rubriek

- 3 Voorwoord
- 4 - 6 Kerkdiensten
- 7 - 18 Uit de gemeenten
- 19 Kleurplaat
- 20 - 23 Gezamenlijk nieuws
- 24 Adressen



INLEVERINGSDATA KOPIJ VOOR 'IT TSJERKEBARREN' 2021

Nummer:	Inleveringsdatum:	Verspreidingsdatum:	Opmerking:
339	30 augustus	9 september	Groen
340	11 oktober	21 oktober	Groen
341	8 november	18 november	Paars
Krystflyer	6 december	18 december	
342	13 december	23 december	Geel
343	17 januari 2022	27 januari	Groen

VOORWOORD

" Jezus....."

Hij zal overwinnaar zijn....

Zijn naam gaat in het rond....

Hij zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om.....

Jezus: De van God gegeven mens. Niet weg te denken.

De hele wereld kent Hem.

De één ' Ademt ' Hem in, de ander 'spuwt' Hem uit..

Toen ik onlangs in de buurt van een bouwplaats was, zat het één van de vaklui kennelijk nogal tegen, want hij riep keihard " jesuschristus" . Ik zei hem dat hij het over m'n grote vriend had.. Daar heb ik het voor dat moment bij gelaten. De sfeer was bepaald niet voor een goed exegetesgesprek toegankelijk..

Eigenlijk best wel apart dat de naam van Jezus zo te pas en te onpas wordt gebruikt.

Waarom wordt er als het tegenzit, niet gewoon een alledaagse mensennaam genoemd.

Kennelijk ligt de naam " Jezus " al vanaf de jonge jaren in het leven van de mens ' ingebed...' (veelzeggend woord)

Het blijft aan ons mensen de vraag, hoe wij met dit geweldige "Godsgeschenk " omgaan... Ooit heeft een klein meisje mij daarover flink aan het denken gezet.

Af en toe trof ik haar bij haar opa en oma. Haar oom; de jongste zoon (19 jaar) woonde bij opa en oma thuis en was ongeneeslijk ziek.

Verslagenheid en verdriet alom, maar met zijn onvoorwaardelijke Godsvertrouwen wist dit jonge mensenleven al zijn geliefden te troosten. (ook voor een pastor een bijzondere verademing..)

Regelmatig vertelde oom aan zijn kleine nichtje over Jezus....

Het kleine meisje was een échte poppenmoeder en had de gewoonte om haar pop, telkens als zij een mooie naam hoorde, die ook aan haar pop te geven.

Zo ging haar pop dan ook voor enige tijd "Jezus " heten.

Terwijl ieder naar woorden zocht om dát, wat nauwelijks in woorden te vatten is, met elkaar te delen, speelde zij met ' jesus...'

En zó gebeurde het op een goede dag dat ze bij haar papa achterop de fiets gezeten, bij opa en oma vandaan samen naar huis reden.

Onderweg miste zij plotseling haar pop en riep: Stop papa! Jezus is nog bij opa en oma.....

Heerlijk; geloven als een kind....!

Hoe laten wij Dé Naam die voor de mens zo veelzeggend is, over de aarde klinken?

Ontdekken ook wij onderweg misschien weleens dat we mogelijk ergens iets hebben vergeten... hebben laten liggen misschien...?

Er is in álles een Liefde die nóóit loslaat en nóóit vergeet...

Lieve mensen, we wensen elkaar een gelukkige komende tijd....

Cees van Rijn.

KERKDIENSTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS

ZONDAG 4 JULI

Easterlittens, St. Margrytkerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. van der Velden
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Cordaid Memisa, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Onderhoud

ZONDAG 11 JULI

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. van der Velden
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Rudolph Stichting, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. G. Wijngaarden, Leeuwarden
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Diaconie

ZONDAG 18 JULI

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. S. Leene
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Eigen Diaconie, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Diaconie

ZONDAG 25 JULI

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Dhr. C. van Rijn, Sneek
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Jeugdclubs

ZONDAG 1 AUGUSTUS

Easterlittens, St. Margrytkerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Leprastichting, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Pastor Tj. v/d Meer, Leeuwarden
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Onderhoud

ZONDAG 8 AUGUSTUS

Easterlittens, St. Margrytkerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Platform Levensbeschouwing, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. T.T. Osinga, Franeker
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Kerk

ZONDAG 15 AUGUSTUS

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur, *Heilig Avondmaal*
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Stichting Support Fryslân, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Mevr. N. Berntsen, Leeuwarden
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 22 AUGUSTUS **Simmersjongen**

ZONDAG 29 AUGUSTUS

Easterlittens, St. Margrytkerk : 9.30 uur, *Fryske tsjinst*
Voorganger : Ds. L. Westra
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Simavi, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur, *Heilig Avondmaal*
Voorganger : Ds. D. Scheurs, Hegebeintum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Kerk

ZONDAG 5 SEPTEMBER

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Dhr. U. Zwaga
Liturgische kleur : Groen
Collecten : St. De Ondergrondse Kerk, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 12 SEPTEMBER

Easterlittens, St. Margrytkerk : 9.30 uur, *Heilig Avondmaal*
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Groen
Collecten : Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân, Onderhoud

Winsum, Anna Tsjerke : 9.00 uur
Voorganger : Mevr. L. de Vries, Dronrijp
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Onderhoud

De kerkdiensten vanuit de Mariakerk in Winsum zijn ook online, alleen met geluid, te volgen via www.kerkomroep.nl



UIT DE GEMEENTEN

NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE "LANK MEAMERT"

Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl

PASTORIE KLEASTERDYK 2

Is er tijd voor reflectie, voor nadenken? In deze coronatijden waren we als kerk naar binnen gericht, las ik in de krant. En dat was niet als compliment bedoeld. Onze grootste zorg ging vaak uit naar de kerkdienst. Inderdaad, we wilden graag dat de dienst op zondag op een of andere manier door kon gaan. Maar tegelijk was en is er het terechte belang naar buiten te gaan en oog te houden voor wat er leeft aan nood in de samenleving, waar we als kerk onze bijdrage aan hebben te leveren. Maar die beweging is wat mij betreft steeds gaande: naar binnen in onze relatie met God, en naar buiten in de relatie met onze naaste dichtbij en ver weg, en ook daar is de Eeuwige te vinden.

Het pastoraat en het diaconaat zijn de twee belangrijke pijlers van het gemeentewerk. De kerkdienst zelf is een plek van ontmoeting, om op adem te komen, energie te krijgen en vervolgens de wereld in te stappen. Ora et labora, bid en werk. Je zou het kunnen beschouwen als de basis van het leven en van het gemeentewerk in het bijzonder.

De zomer, als een tijd van ontspanning, kan eveneens helpen om ons weer op te laden, en anders naar dezelfde dingen te kijken, met de ogen van het geloof, de hoop en de liefde. Lied 978 blijft voor mij wat dat betreft hét lied om in deze periode te zingen, te lezen, te memoreren, met het 4^e couplet als uitsmijter. Nieuwsgierig geworden? In het oude Liedboek vindt u het lied onder nummer 479.

In het nieuwe seizoen komt er, als alles goed gaat, een nieuwe ronde van vorming en toerusting, van vergaderingen en gemeenteavonden, van ontmoeting en bezinning, van bezoekwerk en dienstbaarheid, van onderhoud aan gebouwen en kerkhoven, en aan onze relaties en ons innerlijk welzijn. Ik zie er naar uit. Hebt u suggesties voor het winterprogramma, meldt het aan de kerkenraad.

Vakantie

Van 26 juni tot en met 25 juli ben ik vanwege de vakantie afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Sjoukje Terpstra tel. 0517341481 / 0630115049. Zij kan u verder helpen.

Van 2 tot en met 6 augustus hoop ik, in het kader van de verplichte nascholing van predikanten, een studieweek te volgen. Het zal gaan over Juliana van Norwich met als thema: "Alles komt goed". Zij leefde in de 14^e eeuw en stond onder hoog aanzien bij haar tijdgenoten als een wijze geestelijk leidster. Wie weet heeft zij ook ons wat te zeggen. Ik wens u een fijne zomer toe en graag tot ziens!

Ds. Jurjen Hilverda

De kerkdiensten

Zondag 4 juli kerken we in de St. Margryt van Easterlittens! Bijna 1 ½ jaar geleden, op 23 februari 2020 was het voor het laatst dat dit gebeurde. Wie had kunnen bedenken dat het zolang zou duren, niemand toch? Maar langzamerhand is er gelukkig steeds meer mogelijk, in de samenleving en in de kerk op zondag. Wat de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen gaan betekenen is op dit moment nog niet bekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of we bij het binnengaan van de kerk nog mondkapjes moeten dragen. En of we niet alleen de laatste twee coupletten maar alle coupletten van de liederen mogen zingen. U hoeft zich in ieder geval *niet* meer van tevoren op te geven, in de zomermaanden is er ook op de anderhalve meter voldoende plek in de kerk. Omdat de kerk van Baard te klein is houden we daar nog geen diensten.

Zondag 25 juli zou er een gezamenlijke dienst zijn in de Anna Tsjerke. In deze lange periode willen we daar toch nog even mee wachten. Omdat we op korte termijn geen voorganger ter beschikking hadden vervalt deze dienst. Wellicht dus een vrije zondag voor u, via de kerkomroep en de televisie blijft er voldoende te beleven op het godsdienstige vlak. In het algemeen blijft de zorgeloze ontmoeting én het koffiedrinken na de dienst een groot gemis.

Op een van de zondagen in *augustus* hopen we een bijeenkomst in de openlucht te houden. In september pakken we de gezamenlijke diensten met de Anna Tsjerke weer op, te beginnen met de startdienst van *26 september*. Via onze website www.lankmeamert.nl blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. We kijken met z'n allen uit naar de dag dat we in ál onze mooie kerken weer terecht kunnen.

Ds. J.H.

WEL EN WEE

Zieken

Hylkje Pater, Fikarusleane 53, 8831 XE Winsum, is ondertussen geopereerd. Na een moeizame start gaat het de goede kant op. We wensen haar en al onze zieken en de ouderen die aan huis zijn gebonden sterkte toe en waar mogelijk van harte beterschap.

Geslaagd

De jongeren die examens hebben gedaan en zijn geslaagd feliciteren we van harte! De talloze beperkingen vanwege de corona hebben hen gelukkig niet belemmerd om een goed resultaat neer te zetten. Sterkte voor degenen die moeten gaan voor een herexamen of een jaar over moeten doen. We gunnen jullie allemaal hoe dan ook een goede vakantie.

Jubileum

Op 16 juni waren Herman Bergwerff en Aukje de Boer 45 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met deze heugelijke dag! Hun adres is Dekemawei 7, 8834 XA in Baard.

Nieuw ingekomen

Onlangs mocht ik kennis maken met Dick Jan Roosink en zijn vrouw Geertje Peters. Ze zijn komen wonen in een van de nieuwe huizen aan de Pieter Winsemiusleane nr. 37 te Winsum. We hopen dat ze zich spoedig thuis mogen voelen in kerk en dorp. Welkom in onze gemeente!

Ds. J. Hilverda

DIACONIE

Iedere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is geweest of naar een zieke. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben ontvangen zijn:

23 mei	2021	Mevrouw A. Visser - Wiersma, Winsum
30 mei	2021	Mevrouw N. de Boer, Easterlittens
6 juni	2021	Mevrouw J. Bonnema - Rusticus, Winsum
13 juni	2021	De heer B. Sieswerda, Winsum
20 juni	2021	Fam. A. Pater, Winsum

COLLECTEOPBRENGSTEN

23 mei	St. Faridpur	€ 81,50
30 mei	Kia Noodhulp Nigeria	€
06 juni	Light for the World	€ 44,70
13 juni	Kia Kerk voor het dorp	€ 48,90
20 juni	Rode Kruis	€ 33,00

en € 20,00 aan giften ontvangen voor de gestelde doelen.

Namens de diaconie: hartelijk bedankt.

COLLECTEN

4 juli 2021 Cordaid Memisa

Moeders in ontwikkelingslanden hebben moeilijk toegang tot medische zorg. Zwangerschap en geboorte zijn kwetsbare momenten die tot ziekte en sterfte van moeder en haar baby kunnen leiden. De oorzaken zijn vaak te voorkomen met eenvoudige oplossingen. Cordaid Memisa wil dat alle moeders in ontwikkelingslanden een veilige zwangerschap en bevalling kunnen hebben en dat hun baby's een gezonde start krijgen.

11 juli 2021 Rudolph Stichting

De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen. In Jeugdorp De Glind (regio Barneveld) geven wij deze kinderen de ruimte en de kans om op te groeien in gezin(shuis) en in een stimulerend omgeving. Ruim 120 kinderen en jongeren vinden in De Glind een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Omdat er zoveel kinderen in het Jeugdorp wonen, zijn vrijetijd, onderwijs en (speel)voorzieningen op hun behoefte afgestemd. Rudolphstichting draagt haar steentje bij door actief te zijn op drie gebieden: de individuele ontwikkeling van kinderen (traumaherstel), de leefomgeving (natuur en spelen), en woonprojecten.

18 juli 2021 Eigen Diaconie

1 augustus 2021 Lepra Stichting

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. We zijn actief in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië. Bij de Leprastichting staat de wetenschap aan de basis van onze keuzes. Daarom investeren we in onderzoek. Onze impact is vergroot op basis van baanbrekend onderzoek waaraan de Leprastichting heeft bijgedragen. We doen onderzoek in samenwerking met partners en financieren onderzoek dat door andere organisaties wordt uitgevoerd, altijd op zoek naar innovatieve manieren van leprabestrijding.

8 augustus 2021 Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk Fryslân bestrijdt met steun van alle kerken binnen de provincie vooroordelen en discriminatie t.o.v. allochtonen. Kleurrijk Fryslân realiseert dit door mét de minderheden samen te werken aan de multiculturele samenleving. Kleurrijk Fryslân betreft Moslims, Christenen, Hindoes, Joden, Soefi's en anderen bij het proces van bestrijding van vooroordelen, discriminatie en racisme. Juist dit jaar, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het platform wordt een update gegeven in de vorm van een draagvlakonderzoek, wordt met de resultaten daarvan een symposium georganiseerd en worden de resultaten uitgewerkt voor de toekomst. Vanaf de oprichting in 1994 worden veel activiteiten in PKN-gemeenten opgezet en is de Protestantse Kerk ook bestuurlijk actief in het bestuur van Kleurrijk Fryslân.

15 augustus 2021 Stichting Support Fryslân

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het project Support Kids. In de ogen van Support Fryslân heeft elk kind recht op een maatje. De meeste kinderen vinden zelf zo'n maatje, maar sommigen kinderen hebben daar hulp bij nodig. Support Kids is een maatjesproject van Support Fryslân voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs die moeite hebben met hun sociale omgeving. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Het maatje spreekt regelmatig af met het kind, helpt het kind zelfredzamer te worden, draagt bij aan een gezond sociaal netwerk en stimuleert het kind om deel te nemen aan de samenleving.

29 augustus 2021 Simavi

Simavi stimuleert meisjes en vrouwen hun recht op gelijkwaardigheid en basisvoorzieningen op te eisen, met als doel een gezondere samenleving voor iedereen.

5 september 2021 Stichting De Ondergrondse Kerk

Wereldwijd worden christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK staat naast vervolgd christenen met praktische hulp en bemoediging. Ook roepen we christenen in Nederland op tot verbondenheid en gebed. We delen de getuigenissen van onze broeders en zusters omdat we geloven dat zij de kerk in Nederland aanmoedigen om de Heere Jezus te volgen. Ons werk doen we op verschillende manieren.

12 september 2021 Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân

De boeren staan dicht bij het leven en de schepping en proberen deze te behoeden d.m.v. duurzame c.q. biologische productie. Het project “boer, burger, maatschappij” is er op gericht de reflectie nog dichter bij de plattelandssituatie te brengen, zodat er door middel van ‘gesprekken aan de keukentafel’ een dialoog kan ontstaan tussen agrariërs en burgers. Voor dit project verzoeken wij de diaconieën de bijdrage te verhogen of eenmalig extra bij te dragen, zodat een projectmedewerker kan worden aangetrokken om het project te begeleiden. De interkerkelijke werkgroep Kerken en Landbouw is een diaconaal samenwerkingsproject van de PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland.

Lied 978

1.

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE

Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl

BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Vrijdag 11 juni hebben we tijdens de gemeenteavond kennis gemaakt met dominee Klaas Van Marrum. Uiteindelijk hebben we ook gestemd of wij als Anna Tsjerke dominee van Marrum als onze dominee willen beroepen. Het gaat dan om 33,3 % van een 100% functie. We hebben op 2 onthoudingen na unaniem voor gestemd. Op zondag 13 juni hebben we in de dienst verteld dat we doorgaan met de procedure.

Het is voor ons ook goed om te weten dat de gemeente Spannum-Iens op hun gemeenteavond unaniem hebben gestemd om dominee van Marrum te beroepen voor 50%.

We kregen bericht van dominee Anja Donker. Het gaat niet zoals we met z'n allen hopen dat het gaat. Er zijn complicaties bij haar behandelingen. Wellicht voor een kaartje hun adres: Schultestraat 35 9423PK Hoogersmilde. Wilt u haar en haar gezin gedenken bij uw gebeden?

Corona. Het wordt allemaal wat minder streng. Gelukkig maar. Mensen hoeven zich niet meer op te geven voor een kerkdienst en we mogen nu maximaal 60 in plaats van 30 kerkgangers in onze kerk ontvangen. Verder blijft het zoals het was. De registratie bij de deur blijft, zolang je niet op je plek zit mondkapje op en de 1,5 meter blijven ook gewoon. Plaats wijzer blijft ook. Misschien zijn de regels als u dit leest al weer veranderd. We zien het wel.

Toch nog een wijziging. Wij hebben na de dienst ook weer koffiedrinken, we kunnen daarvoor ook naar buiten. U kunt dan meteen ook onze nieuwe bloementuin achter de kerk bewonderen. De eerder geplante bloemen slaan aan en er is meer te zien.

Op zondag 20 juni hebben we avondmaal. We organiseren dat op een manier dat er zo weinig mogelijk gelopen hoeft te worden tijdens de dienst.

In 2020 zongen we na de dienst buiten steeds twee liederen. Daar zijn we op zondag 13 juni ook weer mee begonnen. Een prachtig gevoel om weer te mogen zingen.

Het is nog lang niet bekend hoe de regels precies verder worden versoepeld. Enkele weken terug hebben we overlegd met het Moderamen van Lank Meamert. Andere jaren hebben we vaak gezamenlijke diensten in de zomer. Omdat we niet precies weten hoe alles verder verloopt door corona hebben we samen besloten om tot aan het gezamenlijke startweekend in september geen gezamenlijke diensten te hebben.

Het Simmersjongen op 22 augustus zou ook worden georganiseerd door Christenen uit de verschillende dorpen. Voor de zekerheid plannen we het Simmersjongen op 22 augustus niet gezamenlijk. Met de Anna Tsjerke alleen gaan we zoals het nu staat wel een

kerkdienst buiten onze kerk houden. En wel in Wjelsryp, bij Symen Riedstra op het erf.
Of bij slecht weer binnen in de schuur. Alvast welkom, eigen stoel meenemen s.v.p.

We mogen in de kerk nog niet zingen zoals we graag willen. Thuis wel.....

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Namens de kerkenraad,
Tjeerd de Haan

HANDELINGEN 10

In Handelingen 10 gaat het onder andere over de Romeinse man Cornelius, hij kwam tot geloof. In de huidige tijd zegt ook soms iemand: “zou God er wel voor mij zijn?”. Handelingen 10 zegt daar iets over. In Handelingen 10 in de Bijbel staat bij vers 34 tot en met 36 het volgende.

PETRUS HOUDT EEN TOESPRAAK

Toen begon Petrus te spreken. Hij zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God alle mensen even belangrijk vindt. God houdt van iedereen die eerbied voor hem heeft en leeft volgens zijn wil. Het maakt niet uit bij welk volk je hoort. Dat goede nieuws heeft God aan de Joden bekendgemaakt. Hij stuurde Jezus Christus naar hen toe. En Jezus is de Heer van alle mensen.’”

Het is prachtig dat we zulke dingen in de Bijbel kunnen lezen.
Met vriendelijke groet,
Tjeerd de Haan

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Soms heb je goed nieuws, soms heb je minder goed nieuws.

Als je iets wilt vertellen of andere mensen van de kerk wilt informeren, schroom dan niet om een stukje te schrijven voor It Tsjerkebarren.

Helemaal in deze tijd vinden veel mensen het mooi om nieuws van anderen te horen.

PASTORAAT

Als u een gesprek wilt met onze pastoraal medewerker Cees van Rijn of gewoon even contact wilt hebben met iemand anders van de kerk, wilt u dat dan aangeven bij Tietsya van Wieren? Zij zorgt er voor dat er contact met u wordt opgenomen.

Telefoon 0517-342177.

MEE LEVEN

Beste allen.

Ook in deze uitgave van It Tsjerkebarren houden we elkaar van het 'wel en wee' in onze gemeente op de hoogte.

We doen dit bescheiden en in goed overleg met de betreffende personen .

Gelukkig kunnen inmiddels ook rond de erediensten onze contacten weer meer plaatsvinden.

Eerst nog maar even naar de bijzonder feestelijke Pinksterdienst terugkijken.

Wat was het goed om weer in de kerk te zijn. Zó vertrouwd met de kosterij, de gemeente, het orgel, de ambten, beamer, noem maar op...

Ook de paaskaars mocht - als een brug van, 'moeten zwijgen', naar 'weer mogen vieren' - het licht van 2020 naar 2021 overdragen.

En dan was daar dopeling Marijke met haar gezin en allen die zij in haar hart droeg en allen die bij doop en belijdenis om haar heen waren: Het was vol van de Heilige Geest. Alleen vergat ik in die volheid de doopkaars aan de Paaskaars aan te steken...

De kaars heeft in het huis van Marijke een mooie plek bij de foto van haar moeder gekregen .

In het hart van onze gemeente weten we van stil verdriet om het heengaan van geliefd leven. We wensen elkaar vertrouwen en als het nodig is zijn we er voor en met elkaar!

Ook zijn er in de afgelopen tijd huwelijksfeesten gevierd. Je mag elkaar gelukkig prijzen en gelukwensen met zulke parels in het leven.

Zo laten ook Frans de Haan en Ytsje Folkertsma ons weten dat zij 18 juni jl. voor de wet zijn getrouwd.

Vorig jaar juni wilden zij al een mooi bruiloftsfeest vieren. Helaas kon dat toen door de coronaregels niet doorgaan en ook dit jaar is het nog niet de tijd voor een groot feest . Wat dat betreft kijkt dit mooie koppel nu vol verwachting naar volgend jaar juni uit.

Wij wensen jullie bij dit alles van harte geluk lieve mensen.

Beste allen, zoals wij onszelf als een wonder mogen ervaren, zo mogen we ook elkaar liefhebben: Gemeente met toekomst: Gemeente naar Gods beeld!
Goede tijd gewenst !

Cees van Rijn.

IN MEMORIAM

Ale Sijbren Miedema. Winsum 1 april 1954 - Ljouwert 3 juni 2021.

Een mooi eigenzinnig mens leeft niet meer bij ons.
Zijn lichaam kon niet meer verder. Vrede bracht hem Thuis.
Ale, heit en skoanheit van, Lisanne en Jantinus, Louise en Sieb, Benjamin en Benthe.
Een man die de hele wereld wilde aankunnen maar er soms te laat achter kwam dat dat geen mens lukt... Ook hem niet!
Een landman die van het veld, z'n dieren, z'n werk, z'n boerderij hield. Bij tijden ging dat voor álles. Dat leverde in relatie en gezin dan weleens de nodige spanning op.
Hoe hij tegelijk ook weer kind met de kinderen kon zijn bleek wel uit de verhalen die de kinderen, zowel thuis als in de kerk, over hun heit vertelden.
Een dagje Slagharen maakte veel goed en leverde nu een schat aan herinneringen op.
Vooral met elkaar in de achtbaan was groot feest. Die achtbaan typeerde trouwens het leven van Ale ook wel in bredere zin..
Graag zocht hij grenzen op. Het was hem op het lijf geschreven.
Op het bedrijf mochten de kinderen al heel jong meedoen. Staand achter het stuur op de trekker rijden. Ook het kaartspelen, wat hij zo graag deed, werd jong geleerd.
Een warmhartig mens die door een noodlottige val zo totaal veranderende.
In díe verandering heb ik vanuit onze pastorale zorg Ale mogen leren kennen.
Regelmatig deden we een kop koffie en hadden we een goed gesprek aan Molenpead 4
Het klikte goed.
Na het overlijden van Ale hebben wij, gezin, familie, en pastorale betrokkenheid, elkaar op een fijne manier gevonden. Vanuit dat fijne moment is een respectvolle en liefdevolle dankdienst ontstaan.
Op donderdagmiddag 10 juni waren we met elkaar in de AnnaTsjerke. De Paaskaars brandde, het licht van Geloof, Hoop en Liefde.
We genoten de zegen van zorgende handen, van liederen van Shaffy, Long en Opwekking 488 en 428. Tevens klonk het voor Ale zo vertrouwde orgel en waren daar de woorden van de bijbel. Kortom de sfeer waar Ale zo graag ' zijn koffie ' dronk.
We zullen hem missen!
Na de dankviering hebben we zijn lichaam in de aarde bij de Mariakerk gelegd.
Samen baden wij daar op die plek van ' Opzien ' het ' Onze Vader ' en eerden de kinderen hun heit met een scheutje jenever. Hoe oprecht kan liefde zijn....!
Laat die oprechtheid ook de troost zijn die we elkaar van harte meegeven.
Oprechte liefde waarop we in de kerkzaal een toast uitbrachten.

Gods Liefde mag Hemel en Aarde in één Hand bewaren: U, jou, mij, en allen die een plekje in ons hart hebben.

Cees van Rijn.

DIACONIE

Na een lange periode van geen kerkgang is het nu weer mogelijk om samen te komen. Wat mooi dat wij elkaar weer mogen begroeten in de kerk.

Als diaconie hadden wij op de Pinksterzondag de collecte bestemd voor het Chr. Noodhulpcluster met als doel:
ADEMLOOS!!!

Geen lucht meer. Uitgeput, de wanhoop nabij. Wij zien het wereldwijd. De wanhoop door de corona is enorm in India en Nepal. Miljoenen mensen in armoede landen zijn uitgeput door de langdurige coronacrisis. Het Chr. Noodhulpcluster komt in actie voor kinderen en volwassenen die door alles te kort hebben. De wereld snakt naar adem!! De collecte heeft 118 euro opgebracht waarvoor hartelijk dank.

Op zondag 20 juni hebben wij het avondmaal gevierd, anders dan anders door de coronabeperkingen maar het was heel fijn dat wij het zo met elkaar konden vieren. De collecte voor de diaconie in deze dienst was voor het Wereld-vluchtelingenwerk van Kerk in Actie.

We sluiten af met een gedicht geschreven door Hans Bouma:
O God, waarmee Gij mij niet verrast,
licht op het water, handen vol strelend licht,
bomen zachtmoedig ruisend in de wind, een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.

O God, geprezen zijt Gij,
om de geur van lavendel, de tederheid van een beginnende schemering,
de warmte van een paard, openhartige bloemen zomaar op mijn weg-
traktaties van U, blijken van Uw genegenheid.

Als ik niet van geluk mag spreken.

VERVOER NAAR ANNA TSJERKE

Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?

Bel gerust naar Froukje Faber, 06 49691396 of mail naar yoffaber@outlook.com.

AFSCHEID VAN EEN KOSTER

In de dienst met ds. Gea Feddes, op zondag 13 juni in de Anna Tsjerke, is Tietsya van Wieren even ‘in het zonnetje gezet’ en verrast met wat cadeaus. Met ingang van 1 januari 2021 is zij helemaal gestopt met het kosterschap (contactpersoon was ze al eerder niet meer). Dit viel alleen midden in de Lockdown. Nu we weer fysiek naar de kerk kunnen gaan, wilden we hier nog wel aandacht aan schenken.



Tietsya was lange tijd koster van de Anna Tsjerke, zo ongeveer 26 jaar! Dat is een hele tijd. Ze was dit eerst alleen, later in een kostersgroepje. De samenstelling is wel veranderd in al die jaren, maar Tietsya bleef koster. Ze deed dit op haar eigen manier, met haar eigen inbreng. Vol fleur, gastvrij, met een stuk horeca-ervaring, met een enorme liefde voor alles wat met muziek te maken had. Dus koster, niet alleen op de zondag, maar ook bij vele activiteiten en festiviteiten in al die jaren.

Een veelzijdig persoon, die heel veel dingen regelde. Ontelbare liters koffie heeft ze gezet en geschonken en broodjes gesmeerd. Ze heeft geholpen bij het klussen, het verven, of bij gordijnen en kledjes naaien. In diverse commissies heeft ze gezeten voor allerlei activiteiten.

Tietsya, bedankt voor al die jaren dat je koster was van de Anna Tsjerke. We zijn blij dat je nog betrokken blijft bij de kerk als ouderling en vast ook nog wel bij andere activiteiten.

Ria de Haan uit Spannum is inmiddels bij de kostersgroep gekomen. Heel fijn! De kostersgroep bestaat nu uit Simone, Ria, Ale en Zwaantje (contactpersoon)

JARIGEN

04-07-2021: Mevr.S. Bruinsma- Lijcklama à Nijeholt, Mied’igge35, 8831 XN, Winsum

08-07-2021: Mevr. G de Groot- Miedema, Mied’ igge 13, 8831 XN, Winsum

02-08-2021: Dhr. H. Walinga, Mied’igge 7, 8831 XN Winsum

10-08-2021: Mevr. B. de Boer-Abma, Trije Keningenwei 12, 8831 ZT, Winsum

11-08-2021: Mevr. D. Tuijnman- Bakker, Mied; igge 35, 8831 XK, Winsum

15-08-2021: Mevr. G. Nota-Bron, Fikarusleane 71, 8831 XE, Winsum

15-08-2021: Dhr. Sj. Joustra, Kleasterdyk 19, 8831 XA, Winsum

16-08-2021: Mevr. W. Gillebaard, Fikarusleane 77, 8831 XE, Winsum

16-08-2021: Dhr. S. Riedstra, Westerein 31, 8842 LA, Wjelsryp

19-08-2021: Mevr. Tj. Bakker, Fikarusleane 2, 8831 XG, Winsum

01-09-2021: Dhr. L. Wijnia, Sybrand Roordastrjitte 12, 8843 KN, Spannum

05-09-2021: Mevr. F. Faber- van der Wier, Balthasar Beckerstrjitte 10, 8835 XN, Easterlittens

JUBILEUM

05-07-2021: fam. Postma-de Jong, Sint Japiksydk 4, 8831 ZN, Winsum
(25 jaar getrouwd)

Allen alvast van harte gefeliciteerd.





Job 37 vers 14b

GEZAMENLIJK NIEUWS

WORLD SERVANTS ZOMER 2021

Corona is nog steeds aanwezig in de wereld en het is helaas nog niet mogelijk om veilig op project te gaan naar Rwanda en Sierra Leone. Dit is natuurlijk erg jammer maar vanuit World Servants is er het één en ander opgezet zodat wij deze zomer toch nog kunnen bouwen aan verandering. Nu niet in het buitenland maar voor tien dagen hier in Nederland.

In april kregen wij de keus om mee te gaan met een project in Nederland. De groep van Rwanda gaat naar Moerwijk (Den Haag) om de buurttuin op te knappen maar ook om allemaal andere klusjes in en rondom de woningen in Moerwijk. De groep van Sierra Leone gaat naar jeugdorp de Glind. Daar zullen zij veel opknapperwerkzaamheden verrichten.

Dit is niet het enige wat er deze zomer gaat gebeuren. De projecten in Rwanda en Sierra Leone gaan ook door. Het is de bedoeling dat de bevolking zelf de bouw gaat oppakken met ondersteuning van de partnerorganisatie in het land en we hebben al bericht gekregen dat ze niet meer konden wachten en al zijn begonnen!

Met het geld wat wij de afgelopen twee jaar hebben opgehaald wordt zowel het project in het buitenland als het project in Nederland bekostigd. Wij willen iedereen heel erg bedanken voor hun bijdrage! De ontwikkelingen in Rwanda en Sierra Leone kunt u via de volgende linkjes volgen:

Rwanda: <https://www.worldservants.nl/rwanda/RW121>

Sierra Leone: <https://www.worldservants.nl/sierra-leone/SL121>

World Servants Wjelsryp/Winsum

SCHULDHULPMAATJE, IETS VOOR JOU?

SchuldHulpMaatje Waadhoeke helpt in samenwerking met diaconieën van acht protestante gemeentes en de gebiedsteams van de gemeente Waadhoeke mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden.

Schulden hebben een enorme impact. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje kun je het verschil maken in iemands leven die het door schulden niet meer ziet zitten. Je geeft iemand weer hoop dat het goed kan komen. Dat lucht op en maakt dat iemand weer beter na kan denken. Hoe je dat doet? Je brengt overzicht in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Daarna maak je samen een plan voor een oplossing. Maar zeker zo belangrijk is dat je er voor iemand wilt zijn. Persoonlijke aandacht en luisteren naar iemands sores, dat alleen al betekent heel veel.

Je staat er niet alleen voor

Als maatje ga je pas aan de slag na een gratis opleiding. Deze bestaat uit een pre-learning en een driedaagse ‘SchuldHulpMaatje-training’. Ook volg je jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma. Je weet dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maak je deel uit van ons maatjesteam en krijg je begeleiding van ons coördinator.

Ben jij ons nieuwe maatje?

Herken je jezelf in het profiel van een maatje? Of wil je meer informatie? Kijk dan op www.schuldhulpmaatje.nl of meld je aan voor een kennismakinggesprek via coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl of 06-282 321 90.

SAVE THE DATE:

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure.

De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan 'een bewoonbare wereld'. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een provinciale Friese Kerkendag te organiseren. Een dag waar rondom een thema activiteiten georganiseerd worden die mensen tot nadenken wil brengen.

Vorig jaar is reeds de keuze op Joure gevallen. De plannen moesten een jaar worden uitgesteld in verband met corona.

De Friese Kerkendag 2021 wordt gehouden op 24 oktober 2021 in de kerken van de Protestantse Gemeente, de Heilige Christoffelparochie en de Doopsgezinde Gemeente te Joure en in twee scholen.

Een keur aan bekende sprekers belicht een aantal onderwerpen, waaronder ‘Groen Geloven’, ‘De kerk van morgen’ en ‘Kerkbeheer. Ook is er een programma voor jongeren.

Dit bericht en de digitaal bijgevoegde poster zijn bedoeld als een ‘save the date’. Na de vakantieperiode hoort u meer van ons!

Hoewel de website nog niet helemaal definitief is, treft u daarop meer informatie:

www.friesekerkendag.nl.

Telefonische informatie via contactpersoon Ben Hogeterp, 06 5788 2997.

184. Wy tankje Jo, God, foar it leave ljocht, (tuskentiden)

1.

Wy tankje Jo, God, foar it leave ljocht.
It jout oan 'e ierdske dingen
in glâns dy't oan ingelen tinken docht,
it wit yn in wrâld dy't it tsjuster socht
hast boartsjendewei troch te kringen.

2.

Wy tankje Jo, God, dat der wetter rint
en dat wy it brûke kinne.
't Bestillet ús toarst en it wasket ús skjîn.
Wy komme it ienfâldichwei suver tsjin.
It is as wat Jo foar ús binne.

3.

Wy tankje Jo, God, foar it boulân, de klaai,
foar wat Jo ús dêrút skinke.
En alles wat djip yn 'e ierde lei,
en ripet mei help fan 'e ljochte dei,
dêr mei' wy as minsken om tinke.

4.

Wy tankje Jo, God, foar de knop en de raai,
de nôten dy't steane te wiuwen,
de beammen, it gers, en by simmerdei
de blommen der't elk fan genietsje mei en
dêr't wy jo himel yn priuwe.

5.

Wy tankje Jo, God, foar de fruchten ús jûn,
dy't no noch de rook ferspriede
fan 't hôf dêr't jo skepping in kear mei begûn.
Wy sizze Jo tank foar de golle grûn,
de oerfloed en kleuren fan de ierde.



ADRESSEN

Predikanten:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum
Tel. 0517-234271. E-mail: jhilverda@planet.nl

Kerken:

Hervormde Streekgemeente Lank Meamert

Scriba: Dhr. S. Greidanus (342329)
p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum
E-mail: secretariaat@lankmeamert.nl
Streekdiaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84
Streekcollege van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12
Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)
E-mail: kosterwinsum@lankmeamert.nl
Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)
Koster Baard: mevr. C. Reitsma-Pijlman (342453)
Website: www.lankmeamert.nl

Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.

Scriba: Marieke Grendel
E-mail: scriba@annatsjerke.nl
Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama à Nijeholt (341792)
E-mail: koster@annatsjerke.nl
Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/
Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81
Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40
Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83
Website: www.annatsjerke.nl

Redactie:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl
Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)
E-mail: fam.zuidema@ziggo.nl
Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)
E-mail: ans.greidanus@home.nl
Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens (342226)
E-mail: alcwoudstra@gmail.com

Redactieadres:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl
Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan contact op met één van de redactieleden.