

## Nr. 333 (24.01.-28.02.2021)

### INHOUDSOPGAVE

#### Pagina – Rubriek

3	Voorwoord
5 - 6	Kerkdiensten
7 - 19	Uit de gemeenten
20	Werkblad
21- 23	Gezamenlijk nieuws
24	Adressen



### INLEVERINGSDATA KOPIJ VOOR 'IT TSJERKEBARREN' 2021

Nummer:	Inleveringsdatum:	Verspreidingsdatum:	Opmerking:
<b>334</b>	<b>15 februari</b>	<b>25 februari</b>	<b>Paars</b>
335	15 maart	25 maart	Geel
336	12 april	22 april	Rood
337	17 mei	27 mei	Groen
338	21 juni	1 juli	Groen
339	30 augustus	9 september	Groen
340	11 oktober	21 oktober	Groen
341	8 november	18 november	Paars
Krystflyer	6 december	18 december	
342	13 december	23 december	Geel
343	17 januari 2022	27 januari	Groen

## VOORWOORD

### *Wanneer? Straks!*

Op zoek naar een opwekkende tekst en betere tijden kwam ik uit bij het volgende verhaal dat ik las in het Petrus magazine van de PKN, een verhaal dat begint met een lied:

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.  
Straks bijeen, het verdriet van de baan.  
Weer bijeen, zonder afstand te houden,  
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.  
Samen breken we brood, delen wijn.  
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:  
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,  
na het leed dat we hebben doorstaan,  
dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,  
in geloof dat de liefde ons leidt:  
voor elkaar en voor moeder aarde  
goed te zorgen nu en altijd.

De oorspronkelijke Noorse tekst, zo las ik verder, ‘is van de hand van Hans-Olav Moerk. In een toelichting vertelt hij het verhaal dat hem inspireerde voor dit lied: “Bij de ramp met de veerboot Estonia in 1994, klommen twee mensen op de romp van het gekapseisde schip en ontmoetten elkaar daar. Daar maakten zij de afspraak dat, als zij het beiden zouden overleven, zij elkaar een half jaar later zouden ontmoeten in een café in Oslo. Daarna sprongen ze in het water en probeerden zwemmend zichzelf in veiligheid te brengen, terwijl er velen verdronken toen het schip uiteindelijk zonk. En zo geschiedde: een half jaar later ontmoetten zij elkaar, toen alle ellende, inclusief het verlies van geliefden, achter de rug was.”

Hetzelfde gevoel kreeg de schrijver van het lied aan het begin van de coronatijd: een onheilspellende ramp, waarvan niemand op dat moment wist hoe die zich verder zou ontwikkelen. Regeringsleiders zezen op de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanuit dat gevoel schreef Moerk de tekst: hoe opgelucht zullen we wel niet zijn, als alles achter de rug is. Zoals die twee mensen in dat café in Oslo op een voorjaarsdag, een nieuwe morgen.

Het lied is niet alleen tijdgebonden aan deze coronatijd (of aan het verhaal van de Estonia). Uit de woorden spreekt een bijna eschatologische hoop, zoals we die kennen van de profetische visioenen in de Bijbel. Over een wereld waar pijn en angst en verdeeldheid voorgoed verleden tijd zijn en waarin we voor altijd op een andere manier zullen leven. Een herademing na een tijd van lijden. Een nieuw leven na de dood. Want je waardeert pas wat je hebt als je het mist. In dat besef steunen de mensen elkaar op hun levenspad, onderweg naar die nieuwe wereld.'

Straks. Straks omhelzen we 'elkaar weer met vrede: een gebaar dat bijzonder zal zijn.' Het omhelzen staat hier op één lijn met het delen van brood en wijn in de kerk: het samen-zijn krijgt opnieuw betekenis, een liefdevolle gemeenschap van mensen voor het aangezicht van God. Zo is dit lied een lied van verlangen en van dankbaarheid voor alle goeds dat er zal zijn en nu al is.

*Ds. J. Hilverda*

## KERKDIENTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS

### ZONDAG 24 JANUARI

**Winsum, Mariakerk** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. J. Hilverda  
Liturgische kleur : Wit  
Collecten : Les Amis de Gambie, Orgelfonds

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. M. J. Koppe, Dokkum  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Kerk, Onderhoud

### ZONDAG 31 JANUARI

**Winsum, Mariakerk** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. J. Hilverda  
Liturgische kleur : Wit  
Collecten : KIA noodhulp Ethiopië, Orgelfonds

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.30 uur  
Voorganger : Mevr. Nelleke Bertsen, Leeuwarden  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Missionaire werkgroep

### ZONDAG 7 FEBRUARI

**Winsum, Mariakerk** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. H. Post-Knol  
Liturgische kleur : Groen  
Collecten : Eigen diaconie, Orgelfonds

**Winsum, Anna Tsjerke** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. J. G. Majoor, Sneek  
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar  
Collecten : Werelddiaconaat, Kerk

### ZONDAG 14 FEBRUARI

**Winsum, Mariakerk** : 9.30 uur  
Voorganger : Ds. J. Hilverda, Winsum  
Liturgische kleur : Groen  
Collecten : Jeugdclubs, Onderhoud

**ZONDAG 21 FEBRUARI****Winsum, Mariakerk**

Voorganger

Liturgische kleur

Collecten

**1<sup>E</sup> ZONDAG 40-DAGENTIJD**

: 9.30 uur

: Ds. J. Hilverda

: Paars

: KIA Moldavië, Kerkvoogdij

**Winsum, Anna Tsjerke**

Voorganger

Kindernevendienst

Collecten

: 9.30 uur, *Heilig Avondmaal*

: Ds. A. Cluistra, Makkum

: 4 t/m 11 jaar

: Kerk, Diaconie

**ZONDAG 28 FEBRUARI****Winsum, Mariakerk**

Voorganger

Liturgische kleur

Collecten

**2<sup>E</sup> ZONDAG 40-DAGENTIJD**

: 9.30 uur

: Ds. R. Reitsma

: Paars

: KIA Pioniers plekken in Nederland, Onderhoud

**Winsum, Anna Tsjerke**

Voorganger

Kindernevendienst

Collecten

: 9.30 uur, *Themadienst*

: Dhr. Ruben Vlot van International Justice Mission

: 4 t/m 11 jaar

: Diaconie, Onderhoud

De kerkdiensten vanuit de Mariakerk in Winsum zijn online te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). (*Deze diensten gaan door, maar zoals het er nu voor staat zonder kerkgangers.*) Zie ook onze website: [www.lankmeamert.nl](http://www.lankmeamert.nl)

De kerkdiensten vanuit de Anna Tsjerke:

We hebben de datums wel gepland. Afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen i.v.m. corona weten we nog niet definitief of de diensten doorgaan.

We kunnen het nieuws in de gaten houden en we moeten elkaar maar op de hoogte houden en vragen naar de stand van zaken.

## UIT DE GEMEENTEN

### NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”

Zie voor informatie ook: [www.lankmeamert.nl](http://www.lankmeamert.nl)

#### *PASTORIE KLEASTERDYK 2*

Kerkdiensten zijn voor velen een houvast in moeilijke tijden. We kunnen tegenwoordig de diensten vanuit onze gemeente rechtstreeks volgen via *kerkomroep.nl*, een mooie uitvinding! Nu we niet meer bijeen kunnen komen blijven we toch met elkaar verbonden, al missen we de fysieke contacten. Maar via de computer, tablet of laptop zijn we toch met elkaar verbonden en voelen we ons voor even deel van die ene gemeente. We hopen met elkaar dat er andere tijden komen en we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten. We hebben elkaar nodig om het vol te houden en de moed niet te verliezen. Niemand weet hoe lang het afstand moeten nemen nog door moet gaan. Persoonlijk ben ik in ieder geval blij dat we elke zondag een dienst aanbieden en dat ik zelf regelmatig voor kan gaan. Ik ben ook blij dat ik niet voor een lege kerk sta maar dat twee kerkenraadsleden, de kosters en de organist present zijn, met niet te vergeten een of meer zangers waar we ondertussen een beroep op kunnen doen, geweldig!

Wat het *kerkelijk jaar* betreft: halverwege de maand februari begint de veertigdagentijd, de periode die toewerkt naar het feest van Pasen. Meer dan ooit kunnen we ons voorstellen wat het is om in de woestijn te verkeren, de woestijn van de onzekerheid, van het gebrek aan inkomsten, van weinig mensen om je heen, van gebaande wegen die ons nu ontberen. Steeds meer mensen ondervinden de sociale en economische gevolgen van de crisis waar we nu inzitten. Bedrijven, scholen, gezinnen, zorginstellingen, de cultuursector en horeca, enz. voelen de druk toenemen. Je kunt je snel eenzaam of treurig voelen. De mensen in de Bijbel leren ons, met vallen en opstaan, in hun vertrouwen op God: houd vol, houd moed! Ook in de woestijn zijn bronnen van levend water. Veertig jaar duurde de tocht van het volk Israël door de woestijn voor het eindelijk aankwam in het beloofde land, veertig dagen verbleef Jezus in de woestijn voor hij zijn taak op zich nam en de wereld introk. Er komt een einde aan deze moeilijke periode, na de tijd van vasten, inkeer en soberheid vieren we Pasen, na het donker het licht van de Opstanding.

Ds. Joke van der Velden uit Baard heeft ook voor dit jaar een *kalender* gemaakt, speciaal voor de 40dagentijd. Bij elke dag is er verhaal, gedicht of gebed dat ons helpt om deze periode te beleven als een tijd van bezinning en uitkomst. Een prachtige manier om toe te leven naar Pasen, het grootste en belangrijkste feest van de kerk. De lezers van It Tsjerkebarren van de gemeente Lank Meamert krijgen voor 17 februari een exemplaar in de bus.

## **WEL EN WEE**

In december is de familie Wagenaar opnieuw komen wonen in Winsum, nu in de voormalige kosterswoning aan de Tsjerkebuorren 8, 8831 XH. We wensen Rob en Henny een goede tijd toe. Welkom in onze gemeente.

Jankenies en Marten Hiemstra waren op 10 december jl. 50 jaar getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Zij wonen aan de Pier Winsemiusleane 24, 8831XL Winsum.

Yes Tinga was onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Haar gezondheid en ook dat van haar man Siebe is nu en dan kwetsbaar. Hun adres: de Daam 7, 8835 XX, Easterlittens.

## **OVERLEDEN**

Op 15 december overleed, in de leeftijd van 94 jaar, Tjitze Bouma. Een tijd lang heeft hij in Winsum aan de Omrin gewoond, in die periode heb ik hem kort leren kennen. Hij woonde toen al alleen, zijn vrouw IJBeltje Bouma-Tiemersma, die hij erg miste, was in 2015 gestorven. Uit hun huwelijk dat 63 jaar mocht duren werden zes kinderen geboren. De laatste jaren verbleef hij in verzorgingshuis Nij Stapert in Wommels. De dankdienst voor zijn leven, voorafgaande aan zijn begrafenis, werd gehouden in Skearnegoutum waar hij ter wereld kwam. Op de rouwkaart stond de tekst uit Efeziërs 5,2: ‘Wandelt in de liefde gelijkewijs Christus ook u heeft liefgehad.’

## **Herinneringen aan Anneke Broersma - Wassenaar.**

Geboren 10 oktober 1932, overleden 27 november 2020

Anneke was 56 jaar onze vaste organist in de Baarder kerk.

Ze begon met orgelspelen in Baard toen ze 19 jaar oud was en nog iedere week naar Franeker voor orgelles ging.

Ze trouwde met Feye Broersma en ze kregen twee kinderen: Hylko en Neely. Ze woonden in Baard aan de Harmen Sytstrawei, naast Anna Rodenhuis.

Later verhuisden ze naar Easterlittens, iedere keer kwam Anneke op de fiets naar Baard om te spelen in de kerk. Weer of geen weer, ze kwam, desnoods lopend. Wij denken dat ze geen enkele keer gemist heeft.

Tussen Kerst en Oud en Nieuw ging Sjoukje Terpstra naar Anneke om haar te betalen voor haar diensten, dat was dan voor het hele afgelopen jaar, ze hadden dan een hele gezellige middag.

In 2001 was Anneke 50 jaar organist van de Baarder kerk. Zij is toen op 16 december geridderd als Lid van Oranje-Nassau, door burgemeester Johanneke Liemburg.

Naast orgelspelen deed Anneke ook graag mee aan de voorbereiding van het kinderkerstfeest.

Zo heeft ze een paar jaar samen met dominee Eppink en Geertje Valk het kerstfeest voor de kinderen van de Baarder school georganiseerd. Twee keer per week na schooltijd kwam ze op de fiets en dan maar liedjes oefenen en toneelstukje instuderen. Op het laatst moest de zaterdagmorgen er ook nog aan geloven, want het moest al goed. De kerk was dan met Kerst helemaal vol met blijde ouders en kinderen.

Als je orgel speelt gebeurt er ook wel eens wat grappigs, Anneke hield op een gegeven moment op met spelen en zei tegen de dominee: ‘ik kan niet goed meer spelen want de kat van de koster zit in het orgel!’ Nadat verschillende mensen achter de kat aanzaten en hem naar buiten brachten, kon de dienst weer verder gaan.

Toen ze stopte met orgelspelen in Baard in 2007, heeft ze van de kerkvoogdij een erespeld gekregen: goud met Briljant.

Wij bewaren warme herinneringen aan Anneke Broersma-Wassenaar.

*Geertje Valk en Sjoukje Terpstra*

### **DE KINDERNEVENDIENST IN DE VEERTIGDAGENTIJD**

Vanwege de Coronabeperkingen gaat het in de kerk nog steeds anders dan we gewend zijn. We hebben alleen online diensten die rechtstreeks of later in de week te volgen zijn via de kerkomroep. Daarom heeft Kind op Zondag, de methode die de kindernevendienst gebruikt, voor de Veertigdagentijd een compleet aanbod voor thuis ontwikkeld, in de vorm van een *gezinsboekje*. In dit boekje staan verhalen, spelvormen, activiteiten en nog veel meer, voor elke dag is er iets nieuws. Het is de bedoeling dat elk gezin met jonge kinderen een exemplaar van dit boekje krijgt. En anders kunt u er een aanvragen bij Jolanda Poelstra. Voor iedere zondag is er een verhaal (of iets anders...) dat we van tevoren opnemen en op de website zetten. Zo kan iedereen samen op weg naar Pasen. Het gezinsboekje begint op woensdag 17 februari, dat is op Aswoensdag, de eerste dag van de vastentijd, zoals deze periode ook wel wordt genoemd. De kans is groot dat het Bijbelverhaal op de zondag ook in de kerk wordt gevolgd!

### **BIJ DE KERKDIENTEN**

Zoals u ondertussen weet proberen we elke zondag vanuit de Mariakerk van Winsum een kerkdienst uit te zenden via kerkomroep.nl. Het *Wintersjongen* dat voor 31 januari stond gepland gaat dit jaar niet door. Het accent ligt immers op het zingen, wat nu bepaald niet verstandig is om te doen. We volgen het dringende advies op om met slechts een paar mensen samen te komen en alles zoveel mogelijk online aan te bieden. In plaats daarvan zal elke gemeente nu, waar mogelijk, op eigen wijze de zondag invullen. Voor Lank Meamert betekent dit dat er een onlinedienst is in de Mariakerk. Simon Bouma bespeelt op deze dag het orgel.

De gezamenlijke *clubdienst* in de Anna Tsjerke die voor 14 februari op het rooster stond, gaat eveneens niet door. Er is wel ‘gewoon’ dienst in de Mariakerk. Voor de laatste stand van zaken van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten verwijst ik u graag naar onze vernieuwde website: [www.lankmeamert.nl](http://www.lankmeamert.nl).

*Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda*



## **KERKOMROEP**

*Tijdens de Kerst hebben veel mensen de kerkomroep gevolgd.*

*De handleiding voor gebruik op de televisie is uitgebreid.*

De kerkomroep wordt steeds beter bezocht. Tijdens de kerstdagen was er zelfs een dubbel aantal mensen dat gelijktijdig naar onze diensten luisterde. Op eerste kerstdag is een test met een video-opname gedaan. Deze opname is terug te zien via de liturgie op de website.



De dorpen om ons heen zijn ook bezig met de kerkomroep. Zo voorziet de gemeente van Easterein vanaf 10 januari hun diensten naast audio- ook van videostreaming. Ook deze diensten kunt u (terug)kijken of luisteren, net als de diensten in Franeker en Bolsward. Snelkoppelingen hiervoor vindt u op de pagina Kerkomroep van de website van Lank Meamert. De Kerkomroep is het mooist te volgen op de televisie, maar de audio-uitzending kan ook via een bluetoothspeaker of rechtstreeks vanaf tablet of smartphone beluisterd worden. De handleiding hiervoor is uitgebreid.

## **DIACONIE**

Bloemengroet

Iedere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is geweest of naar een zieke. Gelukkig hebben we nog steeds een wekelijkse kerkdienst en kunnen we bloemen wegbrengen. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben ontvangen zijn:

13 december 2020

Mevrouw Y. Tinga, Easterlittens

20 december 2020

Fam. M. Hiemstra, Winsum

27 december 2020

De heer G. Visser, Winsum (fruitbakje)

03 januari 2021

De heer B. van der Wal, Easterlittens

## **COLLECTE OPBRENGSTEN**

In de afgelopen weken dat er alleen online diensten waren mocht de diaconie €230,- aan giften ontvangen voor de gestelde doelen.

Namens de diaconie, hartelijk bedankt.

## **COLLECTEN**

### **24 januari 2021 Les Amis de Gambie**

Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten.

Stichting ‘Les Amis de Gambie’ opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.

Daarbij werkt Stichting Les Amis de Gambie ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij een betere toekomst tegemoet gaan. Dit vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap en gericht zijn op de toekomst: Een beter leven.

### **31 januari 2021 KIA Noodhulp Ethiopië**

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

### **7 februari 2021 Eigen diaconie**

### **14 februari 2021 Jeugdwerk**

### **21 februari 2021 KIA Moldavië**

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

## **28 februari 2021 KIA Pioniers plekken in Nederland**

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo'n 160 pioniersplekken ontstaan.

## **MEERIJDEN NAAR DE KERK IN BAARD/EASTERLITTENS**

U kunt bellen met iemand die hieronder vermeld staat.

Akke Sieswerda, tel.nr. 341711, Ida Bouwma, tel.nr. 341952

### **Hûs fan stilte**

Lit ús in hûs fan stilte bouwe,  
mei muorren fan leafde  
en in dak fan frede,  
mei keamers fol blydskip  
en in tún,  
in tún mei wat ljocht en wat skaad,  
mei wat sjongende fûgels  
en in slûgjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe,  
mei muorren fan begryp  
en in dak fan fertrouwen  
en in hiem om te sintsjen  
en keamers,  
keamers om yn te ferdwinen,  
elkoarren te sykjen,  
elkoarren te finen.  
Lit ús in hûs fan stilte bouwe.

*Tekst: Tsjits Peanstra / muzyk: Hindrik van der Meer*

## **NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE**

***Zie voor informatie ook: [www.annatsjerke.nl](http://www.annatsjerke.nl)***

Nu ik dit schrijf is het donderdag 7 januari 2021. Er gebeurt veel in deze tijd. Het jaar 2021 is nog maar net begonnen of we hebben al heel veel te verwerken gekregen.

Het Congres in de Verenigde Staten van Amerika heeft na zeer bijzondere situaties meneer Biden gekozen als President. De democratie daar houdt stand.

Groot-Brittannië maakt geen deel meer uit van de Europese Unie en er zijn afspraken gemaakt over handel over en weer. Wellicht nog niet allemaal in detail uitgewerkt, maar aan de grenzen zijn nog geen grote problemen gerezen.

Nadat in veel landen begonnen was met het vaccineren tegen corona is Nederland deze week ook begonnen. Het leek erop dat alle andere landen het beter deden dan Nederland. Nu blijkt in de werkelijkheid dat andere landen, mogelijk voor het publiek snel begonnen met vaccineren, nu ook tegen problemen aanlopen die opgelost moeten worden. In Friesland zijn de eerste mensen gevaccineerd. Het begin van het einde van deze corona crisis is begonnen.

In december zijn de beroepingscommissies van de kerk van Spannum-Edens en de Anna Tsjerke voor de eerste keer bijeen geweest om een dominee te vinden voor onze beide kerken.

Op 24 december om half 8 hebben we sinds jaren onze kerstviering in de Mariakerk. In 2020 was dat niet en voor 2021 wordt deze wel weer gepland. Er is meestal bij deze diensten een blazersgroep aanwezig. Met hulp uit Schraard en Franeker konden we in Winsum twee aan twee op 24 december vanaf half 8 niet in de Mariakerk maar op straat kerstliederen laten horen.

Bontje Faber zou met o.a. Ulbe Faber een kerstbijeenkomst verzorgen voor de jonge mensen. Deze bijeenkomst is uitgesteld tot einde dit jaar. We zien uit naar alle diensten rondom en tijdens de Kerst in 2021.

Deze maand staat ook het Wintersjongen gepland, laten we ons erop verheugen dat we in januari 2022 weer met zijn allen heel veel liederen zingen.

We dachten eerst dat we misschien wel begin januari weer in ons kerkgebouw vergaderingen en zo konden houden. Ook hoopten we stiekem op kerkdiensten op de zondag. Als er verlenging komt van de lockdown hebben we er ondertussen toch al een flinke periode opzitten. De dominees voor de komende diensten zijn afgezegd, er komt straks een zondag dat een dominee als eerste weer mag preken na de lockdown.

Sinds het voorjaar hebben we af en toe problemen met ons orgel. Het geluid dat er dan uit komt is wisselend heel goed en soms minder goed. Dat heeft nu de aandacht van Lies Stienstra en de onderhoudsman van het orgel.

We hebben ons beleidsplan geactualiseerd, dat liep tot en met 2020. De nieuwe versie staat op de website van de Annatsjerke.nl onder de tab 'ANBI'.

Wist u dat ook de agenda van alle bijeenkomsten in de Anna Tsjerke op de website staat? Annatsjerke.nl. Het duurt niet lang meer, dan is er ook weer op veel avonden in de week en op de zondag weer veel te doen in het kerkgebouw. Hierop mogen we vertrouwen. Gertjan Gillebaard houdt de ledenadministratie bij van de Anna Tsjerke. We hebben samen met de kerkenraad een procedure bedacht dat we wijzigingen beter bij kunnen houden. Als u wijzigingen heeft in uw familie, een kind gaat bijvoorbeeld wegens studie ergens anders wonen en daar ook naar de kerk, wilt u dat dan doorgeven aan de scriba of iemand anders van de kerkenraad? Weet u trouwens dat als je ergens anders woont toch lid kan blijven van de Anna Tsjerke?

Fokelien Jonker heeft gezorgd voor een heel mooi bloemstuk in de kerk, bij de adventskaarsen. De zondagen dat we in de kerk waren hebben we daarvan kunnen genieten.

We hebben eind februari weer Avondmaal gepland. We zouden dat op een manier doen die past bij de maatregelen. Mocht het Avondmaal in februari nog niet doorgaan dan hopen we dat we op korte termijn daarna wel weer het Avondmaal kunnen vieren.

In het voorjaar hebben we volgens de planning groothuisbezoek in maart en een gemeenteavond in april. We wachten nog even om daar definitieve datums voor de plannen.

De hele wereld beweegt, ook onze kerk. Er zijn initiatieven om met jongeren te praten over de toekomst van onze kerk en meer in het algemeen over de toekomst van kerken.

Er wordt gewerkt aan de nieuwe Paaskaars. Deze is op tijd - voor Pasen – beschikbaar.

Als u een gesprek wilt met onze pastoraal medewerker of de dominee in Winsum of met iemand anders uit onze kerken, schroom niet om dat te vragen. Als er andere dingen zijn waarvan u zegt dat die eigenlijk ook meer bekendheid moeten krijgen, geef die dan door of schrijf zelf een stukje in het volgende Tsjerkebarren. Als je dat wilt helpen we wel met opzet van de tekst.

Aan het begin van deze tekst staat dat we in zijn algemeenheid al in de eerste week van 2021 veel te verwerken hebben gekregen.

Ook in onze huiselijke kringen, binnen de familie en met dierbaren, moeten we soms veel verwerken. We mogen bidden dat God ons in moeilijke tijden als simpele mensen in deze grote wereld bijstaat.

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Ik heb U nodig, Uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Houd, Heer Uw kruis hoog voor mijn brekend oog.  
Licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees mij nabij

Met vriendelijke groet,  
Namens de kerkenraad  
Tjeerd de Haan

### **Petrus**

Onlangs was er een kerkdienst voor de televisie. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. In deze dienst sprak de voorganger over Petrus. Jezus had een speciale band met Petrus. Petrus werd de rots genoemd. Maar, zo ging de voorganger verder, Petrus blijkt in de Bijbelverhalen niet altijd een rotsvast geloof te hebben. Petrus was niet altijd 100% in zijn geloof, zoals bijvoorbeeld met het lopen over het water. Maar toch had Jezus een speciale band met hem, Jezus redde Petrus uit het water.

De relatie tussen Petrus en Jezus werd vergeleken met onze situatie. Wij zijn ook niet altijd 100% in ons geloof. Dat willen we wel maar het lukt lang niet altijd. De relatie tussen Petrus en Jezus is dan ook een voorbeeld voor ons. Ook al zijn we niet altijd 100% in ons geloof, Jezus blijft van ons houden. Dat heb ik van die preek geleerd.

Tjeerd de Haan  
Voorzitter kerkenraad

## **THEMADIENST**

Op zondag 28 februari hebben we weer een themadienst.

Dit keer komt Ruben Vlot bij ons spreken over zijn werk bij International Justice Mission, afgekort als IJM. Deze groep zet zich in voor onschuldige mensen die geslagen verkracht en misbruikt worden in slavernij over de hele wereld. Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. IJM is een organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. Het plan bestaat kortgezegd uit:

A: Het opsporen van slachtoffers van geweld, slavernij en mensenhandel en zorgen voor de eerste levensbehoeften voor bevrijde slachtoffers.

B: Ervoor zorgen dat de slaveneigenaren achter slot en grendel komen.

C: Het rechtssysteem herstellen zodat slavenhandel niet meer ongestraft kan gebeuren.

Op de website [ijmnl.org](http://ijmnl.org) kunt u alvast lezen over het werk van deze organisatie.

Natuurlijk is deze dienst onder voorbehoud. We hopen dat de kerk op 28 februari niet meer in lockdown is. Ook het opgeven vooraf blijft van kracht. Dit kunt u doen per mail [koster@annatsjerke.nl](mailto:koster@annatsjerke.nl) of telefonisch 06-50967331

Wij wensen u een mooie dienst toe.

Namens de kerk en eredienst commissie.

## **PASTORAAT**

Als u een gesprek wilt met onze pastoraal medewerker Cees van Rijn of gewoon even contact wilt hebben met iemand anders van de kerk, wil u dat dan aangeven bij Tietsya van Wieren? Zij zorgt er voor dat er contact met u wordt opgenomen.

Telefoon 0517 342 177.

## **MEE LEVEN**

Verwondering en blijdschap in het leven van Kiefer Dawson Stanley en Tineke de Haan. Met de geboorte van hun dochtertje Elise Tess is hun leven voller geworden en heeft de Schepping méér naam gekregen! Onuitwisbaar genoemd : Elise! Op het geboortekaartje hebben Kiefer en Tineke het zo verwoord:

" Lief meisje,  
Zo prachtig en klein,  
We vinden het een eer,  
Dat jij in ons midden mag  
zijn."

Van harte geluk gewenst lief drietal!

We leven mee met de familie Joustra, Kleasterdyk 19. Zij maakten met hun kleinzoon Sjoerd een spannende tijd door. Sjoerd heeft bij zijn leven extra helpende handen nodig.

Pijnlijk genoeg sloeg ook bij hem het coronavirus toe. Wat voor hem, het gezin, de familie en allen die bij hem betrokken zijn een moeilijke tijd betekende.

Gelukkig gaat het met Sjoerd nu weer de goede kant op. Van harte vertrouwen en beterschap gewenst .

Bij wat wij hier bij name noemen gemeente, denken we natuurlijk ook aan allen die in stilte lief en leed ervaren. We hoorden van een lieve mem en beppe die is overleden en zijn elkaar daarin troostend nabij.

Ook was er een gemeentelid die met een mooie glimlach vertelde van een fijne vriendschap in haar leven te genieten.

Lieve mensen, het zijn kleine stukjes aandacht als parels van geluk in Gods Hand.

Laten we elkaar hierin kennen als kloppend hart van de Anna Tsjerke.

Een plek van welkom! Midden in de maatschappij; waar 'onvoorwaardelijk' iedereen welkom is! (zo gauw het weer kan...)

Cees van Rijn.

### **IN MEMORIAM**

Toen het even stil was in haar kamer is zij heengegaan. Met haar sterven wilde zij niemand pijn doen.

Zó nam de Rust van Gods Liefde haar mee: Kom mijn lieve mens, het is tijd om op Huis aan te gaan..

In die Vrede is Anneke Tuininga ons in Eeuwige voltooiing voorgegaan.

Anneke: Moeder van Antje , Jacob, Janneke en Jochum. Schoonmoeder van Christian en Mario. Beppe van Cónor, Duncan, Angus, Kevin, Chris en Julia.

Door haar leven samen met Jelle Tuininga, mocht ál dit leven aan het licht komen.

Twee mensen: Jelle en Anneke die het er vol vertrouwen op waagden samen hun levensreis aan te gaan.

In hun gezin werden naast twee gezonde dochters ook twee zonen met ' andere gaven ' geboren. Vier kinderen waar zij trots op waren, maar wél met nodige zorg. Zorg die weleens ten koste van de dochters ging.

Zó werd - vaak zwijgend - veel liefde gedeeld.

In één van de laatste gesprekken die ik met Anneke mocht hebben, vertelde zij mij trots te zijn op haar dochters en blij te zijn met haar zonen.

Toen in 2011 Jelle overleed, heeft Anneke voor zijn dankdienst zelf de liturgie samengesteld.

Nú, bij de dankdienst voor haar leven hebben wij diezelfde liturgie gevolgd. Het was, om de woorden van Anneke zelf te gebruiken, goed zó!

Op zaterdagmiddag 12 december was het Licht én welkom in de Anna Tsjerke. Alle handen die konden meehelpen waren aanwezig. Gods Liefde was tastbaar in de tekening die Julia had gemaakt. Zo óók in het aansteken van de kaarsen door het gezin van Janneke. Zij lieten ook de kaarsen van het gezin van Antje hún warmte voelen!

Antje en Mario en hun kinderen die, door de quarantaine waarin zij moesten verblijven, niet bij de plechtigheid aanwezig konden zijn.



Gelukkig kon door snel handelen een mooie video-opname gemaakt worden. Samen, met de foto's die op de begraafplaats gemaakt zijn, is er zó een waardevol herinnerings document ontstaan.

Als gemeente van de Anna Tsjerke willen wij allen die om dit heengaan van Anneke Tuininga - Mollema verdriet lijden, in ons hart dragen en nabij zijn.

Anneke Tuininga - Mollema is op 7 februari 1950 te Sexbierum geboren. Op 4 december 2020 is zij, op 70 jarige leeftijd, te Akkrum overleden.

Wij danken God voor de Liefde die door haar leven aan de mensheid gegeven is !

Cees van Rijn.

## **DIACONIE**

De diaconie heeft aan het eind van het jaar 2020 nog een paar giften overgemaakt. Aan het project Vluchtelingenkinderen in Lesbos van Kerk in Actie 100 euro en aan de Stichting Mensenkinderen ook 100 euro voor Voedselpakketten.

Verder zijn er bijna 23.000 D.E. koffie- en theepunten naar de Voedselbank in Harlingen gebracht waarvoor heel hartelijk dank.

Op zondag 7 februari is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat project Bangladesh. Beter bestand tegen het water. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Als u een bijdrage wilt geven kunt u het ook overschrijven op de rekening van de diaconie die achter op dit blad staat.

Op D.V. 21 februari a.s. hopen wij het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Dit zal anders gaan dan u gewend bent door de tijd waarin wij nu leven. Bij de ingang van de kerk kunt u een theeschoteltje meenemen waarop een stukje Brood ligt en een plastic bekertje met Wijn/Druivensap staat. Dit moet u meenemen naar uw zitplaats en zet het naast u neer op de lege stoel. Als de Avondmaalsviering begint wordt u uitgenodigd om het tot u te nemen. Zo hopen wij toch nog het Avondmaal te kunnen vieren met z'n allen op een coronavrije manier.

In deze dienst zal voorgaan ds. Cluistra van Makkum.

Zoals het u misschien wel ter ore is gekomen gaat Sietze Greidanus de diaconie verlaten en wordt ouderling, dit om organisatorische redenen binnen onze kerkenraad. Wij bedanken Sietze voor zijn inzet voor de diaconie.

## **Blijf bidden**

Laten we samen bidden  
voor de overheid, ons land,  
voor bescherming en bewaring  
er is zoveel aan de hand!

Voor wijsheid en voor inzicht  
hoe het nu verder moet,  
God heeft een perfect antwoord  
en Zijn weg is altijd goed!

Dat Hij ons helpt en bijstaat  
het virus slaat weer toe,  
bid dat God ons kracht geeft  
de mensen zijn zo moe.

Blijf toch samen bidden  
't gebed vermag zoveel,  
want alles wat kapot is  
maakt onze Heiland heel!

Het is een krachtig wapen  
in de strijd tegen kwaad,  
als niets meer blijkt te helpen  
is gebed 't enige wat baat!

*Gemaakt door Els Hengst-van Olst*

## **VERVOER NAAR ANNA TSJERKE**

Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?  
Bel gerust naar Froukje Faber, 06 49691396 of mail naar [voffaber@outlook.com](mailto:voffaber@outlook.com).

## **JARIGEN**

14-02-2021: Dhr. J.de Jong, Aesterfaart 10, 8801 ZG Franeker

Alvast van Harte Gefeliciteerd!



# WERKBLAD

Komt uit kind op zondag 31 januari: Wie begrijpt dit?

## Reken maar.....

A = 89-85	J = 6+3	O = 3+2	T = 9+1
D = 11-4	K = (38:2)×(6:6)	P = 50-36	U = 77:7
E = 5×3	L = 4×4	R = 12:2	V = 1000:125
H = 9×2	N = 32-11	S = 62-59	Z = 4×3



Schrijf de letters in het vakje:

	4	16	3		
9	15	12	11	3	
3	14	6	15	15	19
10		19	11	21	
9	15		15	15	21
	3	14	15	16	7
	10	5	6	15	21
0	4	16	16	13	21

als Jezus spreekt kun je een speld horen vallen

Als Jezus spreekt, kun je een speld horen vallen.

## **GEZAMENLIJK NIEUWS**

### **40 dagenkalender 2021**

Beste mensen,

Graag wil ik ook dit jaar uw aandacht vragen in deze corona-tijd voor de 40 dagenkalender.

De tijd voor Pasen (40dagen) is een tijd van bezinning en inkeer.

De inhoud van deze kalender kan u daarbij helpen; elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: “ Ik ben er voor jou – zeven keer barmhartigheid “

Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40 dagentijd campagne 2021 van Kerk in Actie.

U kunt deze kalender bestellen tot 24 januari 2021

Bestellen ging voorgaande jaren via een intekelijst maar in de huidige corona-tijd is dat lastig.

U kunt deze kalender nu bestellen via email; [s.r.riedstra@planet.nl](mailto:s.r.riedstra@planet.nl) o.v.v. naam en adres. Of telefonisch op nr. 0517-392654.

De kalender wordt dan thuisbezorgd in de periode van 1 t/m 12 februari, u kunt dan ook betalen, de kosten zijn € 5,00.

De opbrengst van deze kalender is ter ondersteuning voor het nieuwe project op Java. Hillie en Eman kunnen uw steun goed gebruiken. [www.stichingleff.blogspot.com](http://www.stichingleff.blogspot.com)  
Voor u een mooie kalender, voor Hillie en Eman een bijdrage in hun missie!

Alvast bedankt voor uw steun,  
Symen Riedstra

## 40-dagenkalender 2021: Ontspannend De balans tussen spanning en ontspanning.

De maakster, ds. Joke van der Velden schrijft in de inleiding: 'Wie kent niet de uitspraak van Prediker "voor alles wat gebeurt is een tijd onder de hemel"? Bezongen in het lied "Turn, turn, turn" door diverse musici.

Terwijl ik dit schrijf leven we in een spannende tijd, maar tegelijkertijd geeft de zogenaamde "lockdown" ons genoeg tijd om te ontspannen. En hoe het is wanneer u dit leest, weet niemand.

In de bijbel staan veel verhalen die de beide elementen in zich hebben. Vaak is er een kantelmoment: het gaat erom spannen of er is ineens een ontlading en een oplossing. Deze kalender probeert te zoeken naar wegen om met beide kanten van het leven om te gaan en daarin een balans te vinden.

De verhalen, gebeden, teksten en gedichten willen daarbij helpen. Op de zeven zondagen wordt de spanningsboog even doorbroken. Dan vieren we dat het ooit al Pasen is geworden. Dat is een mysterie en nog steeds 'spannend' om te begrijpen, maar we mogen in vertrouwen 'ontspannen' en opademen.

Natuurlijk zijn er de zaterdagen voor de kinderen van de hand van ds. Jantine Heuvelink. De vragen daarbij zijn ook voor 'grote mensen' zinvol. En ds. Corrie Jacobs heeft weer een vervolgsérie verzorgd. Tenslotte zijn er een paar recepten, eenvoudig en vegetarisch.

Hopelijk laat u zich meevoeren door de woorden en illustraties van deze kalender de veertigdagentijd in. Spannend en ontspannen: Op naar Pasen!

De Veertigdagenkalender is een jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en is bedoeld om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen. De kalender bevat voor elke dag een inspirerende tekst. De kalender begint dit jaar op woensdag 17 februari, dan is het Aswoensdag.

De prijs van de kalender bedraagt € 3,50. Vanaf 10 exemplaren wordt de prijs € 3,00, vanaf 40 exemplaren € 2,75 en vanaf 100 exemplaren € 2,25. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

[www.vrijzinnig.nl](http://www.vrijzinnig.nl)



## **God fan fier en hein ús Heit**

God fan fier en hein ús Heit,  
dat wy hilligje jo namme,  
ûnder ús sa faak ûntwijd,  
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,  
lit jo ryk op ierde komme.  
Byn jo wil ús op it hert  
en wij sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea  
en ferjou wat wij misdiene,  
sa't ek wij ferjûn ha, Hear,  
al dy't skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,  
lied ús net yn blyn begearen.  
Binne wij yn duvels macht,  
Hear, ferlos ús fan'e kweade.

God fan fier en hein ús Heit,  
wûnder heimmis is jo namme,  
grut yn krêft en hearlikheid,  
oant yn alle tiden. Amen.

*Tekst: Eppie Dam/ muzyk: Hindrik van der Meer*

## ADRESSEN

Predikanten:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum  
Tel. 0517-234271. E-mail: [jhilverda@planet.nl](mailto:jhilverda@planet.nl)

Kerken:

### **Hervormde Streekgemeente Lank Meamert**

Scriba: Dhr. S. Greidanus (342329)  
p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum  
E-mail: [secretariaat@lankmeamert.nl](mailto:secretariaat@lankmeamert.nl)  
Streekdiaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84  
Streekcollege van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12  
Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)  
E-mail: [kosterwinsum@lankmeamert.nl](mailto:kosterwinsum@lankmeamert.nl)  
Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)  
Koster Baard: mevr. C. Reitsma-Pijlman (342453)  
Website: [www.lankmeamert.nl](http://www.lankmeamert.nl)

### **Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.**

Scriba: Marieke Grendel  
E-mail: [scriba@annatsjerke.nl](mailto:scriba@annatsjerke.nl)  
Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama à Nijeholt (341792)  
E-mail: [koster@annatsjerke.nl](mailto:koster@annatsjerke.nl)  
Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/  
Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81  
Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40  
Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83  
Website: [www.annatsjerke.nl](http://www.annatsjerke.nl)

Redactie:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)  
E-mail: [brigitte.greidanus@home.nl](mailto:brigitte.greidanus@home.nl)  
Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)  
E-mail: [fam.zuidema@ziggo.nl](mailto:fam.zuidema@ziggo.nl)  
Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)  
E-mail: [ans.greidanus@home.nl](mailto:ans.greidanus@home.nl)  
Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens (342226)  
E-mail: [alcwoudstra@gmail.com](mailto:alcwoudstra@gmail.com)

Redactieadres:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)  
E-mail: [brigitte.greidanus@home.nl](mailto:brigitte.greidanus@home.nl)  
***Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan contact op met één van de redactieleden.***