

Nr. 332 (20.12.2020-24.01.2021)

INHOUDSOPGAVE

Pagina – Rubriek

3 Voorwoord
4 - 6 Kerkdiensten
7 - 18 Uit de gemeenten
19 Jeugd
20 - 24 Kerstbijlage
25- 27 Gezamenlijk nieuws
28 Adressen



INLEVERINGSDATA KOPIJ VOOR 'IT TSJERKEBARREN' 2021

Nummer:	Inleveringsdatum:	Verspreidingsdatum:	Opmerking:
333	11 januari 2021	21 januari 2021	Groen



VOORWOORD

Thuisloos....

Wat betekent het om thuisloos te zijn?

Hopelijk hebben we er zelf niet direct mee te maken.

Wel leven we in een wereld waarin veel mensen thuisloos rondwalen.

Vaak noemen we die groep medemensen; dak- en thuislozen.

Zelf ben ik in Sneek bij het dak- en thuislozenwerk betrokken. Zodoende leer je de medemens met levenspech van dichtbij kennen: Mensen *nét* naast *dát* geluk dat wij onder normale omstandigheden geluk noemen.

We kennen ze: Mensen, al in een ongelukkige situatie geboren, verkeerde voorbeeld meegekregen, klemgeraakt tussen de raderen van een nietsontziende "heb" maatschappij... Lieve mensen laten we alsjeblijft elkaars naam blijven noemen en elkaar vasthouden: We wensen het elkaar immers met Kerst van harte toe: Vrede !

Rond de geboorte van Jezus ontmoeten we ook nogal wat thuislozen.... Zij echter hebben er bewust voor gekozen: Jesaja profeteerde over een verlosser voor het Godsvolk. Prompt werd hij door een heel stel prominenten uit die tijd op de hielen gezeten...voor de wereld werd hij 'Thuisloos...'

Wat te denken van priester Zacharias : Hoe vaak had hij in de tempel gebeden om nageslacht, en toen hij op Gods teken tegen Elisabeth mocht zeggen: het is bedtijd was hij sprakeloosvoor de wereld werd hij 'Thuisloos...'

En dan Maria: Jonge vrouw met een gezellige vriendenclub. In haar hartstocht voor een wereld van vrede bad zij in haar stilte; Lieve God hier ben ik, zie maar wat ik kan doen. De Geest overkwam haar en maakte haar voor de wereld 'Thuisloos...'

En wat te denken van Jozef... wat moet hij zich naast zijn zwangere Maria onmogelijk gevoeld hebben.. En die vreemde herders met hun al even vreemde verhaal over, wat ze gehoord en gezien hadden.... En dan de Wijzen die een onwijze reis maakten om oprechte Vrede te leren kennen...

Zij allen maakten zich voor de wereld 'Thuisloos...' Zij allen lieten elke zekerheid voor wat die was en volgden hun hart om de van Godegeven Belofte bewoonbaar te maken..

Jezus! Hij maakte zich 'Thuisloos..' om bij gewone mensen Zijn intrek te kunnen nemen : Bij u, jou en mij! Kerstfeest is het feest van pelgrims, zwervers, thuis- en daklozen:

Mensen onderweg naar Het Huis van Vrede..

Wat hen inspireert dit te doen ? Een Heiland die uitnodigt: Volg Mij!

Lieve mensen: **Gezegend kerstfeest en alle goeds voor 2021!**

Cees van Rijn.



KERKDIENTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS

ZONDAG 20 DECEMBER

Winsum, Mariakerk

Voorganger

Liturgische kleur

Collecten

4^E ADVENT

: 9.30 uur, *Fryske tsjinst*

: Ds. L. Westra

: Paars

: Bahay Aurora, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger

Kindernevendienst

Collecten

: 9.30 uur

: Mevr. S. Aardema, Menaldum

: 4 t/m 11 jaar

: Kerk, Onderhoud

DONDERDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger:

: 17.00 uur, 19.30 uur en 22.00 uur

: *opgeven zie krystflyer*

: Dhr. C. van Rijn

Baard, Gertrudiskerk

Voorganger

: 21.45 uur en 22.30 uur

: Ds. J. Hilverda

: *opgeven zie verderop in it tsjerkebarren*

VRIJDAG 25 DECEMBER

Winsum, Mariakerk

Voorganger

Liturgische kleur

Collecten

1^E KERSTDAG

: 9.30 uur, *thema “Wegens omstandigheden...”*

: Ds. J. van der Velden

: Wit

: ‘Geef licht’ Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger

Kindernevendienst

Collecten

: 9.30 uur

: Ds. D. Scheurs, Hegebeintum

: 4 t/m 11 jaar

: Kindernevendienst, Onderhoud

ZONDAG 27 DECEMBER

Winsum, Mariakerk

Voorganger

Liturgische kleur

Collecten

: 9.30 uur

: Dhr. U. Zwaga

: Wit

: “Geef licht”, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke

Voorganger

Kindernevendienst

Collecten

: 9.30 uur

: Ds. A.E de Jong Wiersema, Sneek

: 4 t/m 11 jaar

: Kerk, Onderhoud



DONDERDAG 31 DECEMBER OUDJAARSAVOND

Winsum, Mariakerk : 19.30 uur
Voorganger : Ds. W. Keuning
Liturgische kleur : Wit
Collecten : Eigen diaconie, Onderhoudsfonds



Winsum, Anna Tsjerke : 19.30 uur
Voorganger : Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 3 JANUARI 2021

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Wit
Collecten : St. Present Leeuwarden, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Dhr. P. Speelman, Folsgeare
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 10 JANUARI

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur, *fryske tsjinst*
Voorganger : Ds. L. Westra
Liturgische kleur : Wit
Collecten : Fries Vredesplatform, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. K.J. Bijleveld, Boornbergum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Diaconie, Kerk

ZONDAG 17 JANUARI

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. G. Wessels
Liturgische kleur : Wit
Collecten : St. Voedselbank Leeuwarden, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

ZONDAG 24 JANUARI

Winsum, Mariakerk : 9.30 uur
Voorganger : Ds. J. Hilverda
Liturgische kleur : Wit
Collecten : Les Amis de Gambie, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke : 9.30 uur
Voorganger : Ds. M. J. Koppe, Dokkum
Kindernevendienst : 4 t/m 11 jaar
Collecten : Kerk, Onderhoud

Opgave voor de kerkdiensten van Lank Meamert:
via de mail: secretariaat@lankmeamert.nl
of bellen met Pieter van Gunst: **06-1378 0866**

Opgave voor de kerkdiensten in de Anna Tsjerke:
via de mail: koster@annatsjerke.nl of telefonisch: **06-50967331**.



UIT DE GEMEENTEN

NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”

Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl

PASTORIE KLEASTERDYK 2

Ik woon aan een straat waar vroeger een klooster heeft gestaan, ongetwijfeld... Deze gedachte helpt om me voor even te voegen in het ritme van de monniken die er hebben gewoond. Zij volgden de liturgie en zegden de gebeden op, in goede en in slechte tijden, in elk seizoen. Nu wij in de winter zijn aangekomen en het buiten steeds donkerder wordt, en van binnen ook lijkt het wel, steken we elke zondag een kaars aan, tot er vier zullen branden en het bijna kerst is. Het licht waar het naar verwijst, gaat schijnen en is niet te weerstaan. We komen uiteindelijk uit bij de stal, elk jaar weer en hoe dan ook. Het kind wordt opnieuw geboren als het wordt geboren in ons hart. We maken daarom ruimte om het zo goed mogelijk te ontvangen. De eeuwenoude liturgie helpt daarbij, de rituelen, verhalen en liederen, ze zorgen ervoor dat we niet voorbij gaan onze diepste bestemming: die van de vrede die het kind ons geeft. Deze tijd is voor velen van ons moeilijk en zwaar. Het komt er dus op aan de weg naar binnen open te houden en ons kwetsbare geloof niet te verwaarlozen. De uitnodiging van lied 598 uit het Liedboek helpt daarbij: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.’ De kerkdiensten en uitzendingen via kerkomroep.nl zijn eveneens bescheiden middelen om midden in de wereld te staan en hoopvol op Gods toekomst te wachten. Er komt een tijd dat we weer zingend kunnen beamen wat we voelen in ons hart.

Afwezig

Na de diensten rond kerst en oud & nieuw hoop ik in het nieuwe jaar enkele dagen vrij te nemen. Dat betekent dat ik van 4 tot en met 10 januari afwezig ben. Maar in dringende gevallen kunt u mij via Sjoukje Terpstra bereiken (tel. 0517341481 / 0630115049).

DE KERKDIENTEN

De kerkdiensten rond kerst

Op diverse manieren hopen we ook dit jaar samen te kunnen komen, de behoefte is te groot om geen aandacht te geven aan dit grootste feest van het jaar. Omdat we op dit moment niet weten hoe de vieringen er in deze uitzonderlijke tijd precies uit komen te zien, verwijs ik u graag naar de Krystflyer die vlak voor kerst huis aan huis verspreid zal worden met het laatste nieuws. Helaas zal de traditionele kerstviering voor ouderen in het Marialokaal dit jaar niet doorgaan.

Voor de laatste stand van zaken kunt u ons volgen via de geheel vernieuwde website van Lank Meamert. En via kerkomroep.nl kunt u onze kerkdiensten op hetzelfde moment of later meemaken. Wanneer we bijeen komen, in de kerk of in de buitenlucht, spreekt het vanzelf dat we de regels die er gelden zo verantwoord en veilig mogelijk zullen naleven. Ik sluit aan bij de wens van de Buurtvereniging waar ik lid van ben: ‘Bliuw der yn leauwen... dit jier.’

Alles is anders dan anders

Dit jaar wordt het geen kerst zoals we dat gewend zijn. Ons wordt allemaal gezegd: blijf thuis, houd afstand, wees voorzichtig. Deze tijden zijn een aanslag op het meest wezenlijke: dat je geboren bent om een relatie aan te gaan, dat je mens wordt en groeit dankzij de onmisbare aandacht en liefde van de ander. En dat je daarom nu allen tezamen wilt komen om te zingen en je te koesteren aan de warmte van een kerstviering, of aan je familie en vrienden die je graag aan tafel wilt ontvangen. Zoals het er nu voor staat zal dat niet gaan. Het wordt ons dringend afgeraden. Deze tijden vragen het tegenovergestelde, om afstand tot elkaar.

Hoe kun je dan toch groeien als mens en in je geloof? In het boekje 'Van Allerheiligen tot Kerstmis' stelt Leo Fijen deze vraag en geeft daar vervolgens een antwoord op. Het antwoord ligt verscholen in het Kind wiens geboorte we elk jaar vieren. Het boekje staat vol met verhalen van mensen die reageren op de vraag hoe je dat dit jaar kunt doen. Hoe je het vol kunt houden om op weg te gaan naar het Licht van het Kerstfeest en de moed niet te verliezen. Ze reiken woorden aan en rituelen om de dagen die voor ons liggen te verlichten. En dat je, zelfs wanneer je er dit jaar alleen voor staat, het toch weet te redden. Maar het is niet eenvoudig. Je hebt elkaar immers nodig in dit leven.

In het boekje staan beproefde gebeden waarin dan de relatie met God wordt gezocht. Als je die leest, lees je de woorden van je ouders en voorouders en kom je, zo is de ervaring, thuis bij jezelf. Als we een tijdje met een brandende kaars stil worden en bidden, voelen we ons anders en worden we zelf meer licht. Eén gebed haal ik hier aan, in de bijdrage van classispredikant Wim Beekman wordt het genoemd. Het staat ook in ons nieuwe liedboek, op blz. 1448: 'God, geef me de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; moed om te veranderen wat ik kan veranderen; wijsheid om tussen die twee onderscheid te maken.'

Zelf beleef ik ook plezier aan de CD 'Met hart en ziel'. CD II uit een serie van drie bestaat uit liederen rond advent en kerst waarin het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken liederen uit het Liedboek zingen. In de diensten op zondag gebruik ik regelmatig deze cd. Nu we niet mogen zingen gaan we luisteren en leren we zelfs van onbekende liederen te houden. Daarnaast beleven we veel vreugde aan de zang van Jolanda, René en Brigitte die in de kerkdiensten voor ons de lofzang gaande houden.

WEL EN WEE

Een van de vaste rubrieken van het kerkblad is de rubriek waarin het pastoraat centraal staat, het omzien naar elkaar, het meeleven. In deze tijd maakt de vrees voor het virus het extra moeilijk om elkaar zomaar te bezoeken of mensen te ontvangen. De een is daarin wat gemakkelijker dan de ander. Maar vooral mensen met een kwetsbare gezondheid denken goed na voor ze anderen willen ontvangen of familie of kerkelijke bijeenkomsten gaan bezoeken. Wat missen we de lijfelijke contacten! Wat we in ieder geval kunnen doen is een kaartje sturen of de telefoon pakken. Mensen die ziek zijn of alleen zijn komen te staan waarderen deze gebaren nog meer dan anders. We leven ook mee met hen voor wie om andere redenen de kerst dit jaar anders en misschien moeilijker zal zijn. Veel sterkte

en liefde van God en mensen toegewenst. Zoals gezegd kunnen we via kerkomroep.nl de kerkdiensten bijwonen, op afstand, maar toch verbonden met elkaar. Houd moed en heb lief.

Ik wens u gezegende dagen, vrede en alle goeds in het nieuwe jaar!

Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda

ZINGEN IN DE NACHT

Op 24 december, kerstavond, is er om 21.45 uur en om 22.30 uur een korte kerstnachtviering rond de Gertrudiskerk van Baard. Een dienst in de kerk is niet mogelijk, maar we laten ons niet uit het veld slaan. De herders waren ook in de nacht in het veld. Als we in een halve cirkel BUITEN rond de kerk op veilige afstand van elkaar staan (of zitten), dan mogen we na negen maanden eindelijk weer samen “Ere zij God” zingen: dorpelingen én kerkmensen.

De leiding is in handen van ds. Jurjen Hilverda en de organist is Simon Bouma.

Opgave is absoluut nodig, warme kleding ook! Geef uw keuze voor een tijdstip op, of u een stoel nodig heeft en met hoeveel personen uit één gezin u komt. OPGAVE: Geertje Valk (g.valk@meerdanvoetverzorging.nl) of Sjoukje Terpstra (faldens@planet.nl) **tot 22 dec. 2020**.

NIEUWE WEBSITE EN KERKOMROEP EEN GROOT SUCCES!

Sinds 17 november is onze nieuwe website in de lucht. De agenda's op de website worden automatisch geactualiseerd, de site is door de redactie gemakkelijk te wijzigen en bevat diverse koppelingen naar andere **digitale** media. Hiermee denken wij onze leden en volgers beter van dienst te kunnen zijn.

De site is gemaakt voor tablet, smartphone, computer en TV. We willen proberen er een verlengstuk van onze gemeente van te maken, een plek waar we onze leden en volgers kunnen informeren en extra toegang bieden tot het Wereld Wijde Web (www). We willen proberen mensen vertrouwd te maken met onze site en koppelingen aan te bieden naar artikelen op andere sites. Soms zijn enkele klikken op links vanaf tablet of smartphone van de site of Whatsapp voldoende.



Lank Meamert
Protestantse streekgemeente

Home | Nieuws | Activiteiten | Werkgroepen | Over Lank Meamert | Contact

Beste minsken, beste mensen
Komende zondag hebben we dienst in Wiersum. Voor de lounge en de overdekte/preek verhuis we naar de aanlooprij in onderstaande agenda. Hier zijn de nodige details van de dienst uitgezwaaid.

Dient smits, tot zondag
Hier een hinting naar de Zandvoorn via NBS (Nederlands Dialect Genootschap).

ps. De diensten in de kerken van Lank Meamert zijn live of later te bekijken via Kerkomroep Lank Meamert.

Voor een actuele online adventskalender, zie onder aan deze pagina.

Nieuwsoverzicht		Agenda	
08-12-2020	Column Wim Beekman LC 8-12-2020	13-12-2020	Kerstdienst 13 december 2020
08-12-2020	De Amaryllis P+D 24-11-2020	20-12-2020	Kerstdienst 20 december 2020
08-12-2020	Kindertijdel app	23-12-2020	Kerstdienst 24 december 2020 kerstzonddienst
01-12-2020	Column Wim Beekman LC 21-11-2020	24-12-2020	Kerstdienst 24 december 2020 kerstnachtdienst
27-11-2020	Petrus Adventskalender	25-12-2020	Kinderkerstfeest

Sinds de site in de lucht is, wordt onze site vanaf 66 platforms gebruikt en wordt er dagelijks tot 20 keer gebruik van gemaakt (zie overzicht).

PLATFORM / DEVICE CAT...	USERS
web / desktop	36
web / mobile	20
web / tablet	10



Kerkomroep

Vanaf 25 oktober maken we gebruik van de Kerkomroep. Middels zenders in onze drie kerken, zijn wij in staat om de audio-opnamen van onze kerkdiensten live en/of online beschikbaar te stellen. In bijgaand overzicht kunt u zien hoeveel er per uitzending is geluisterd, dit varieert van 28 tot 63 maal.

Mocht u onze kerkdiensten of die van andere kerken willen beluisteren of bekijken, dan kunt u hiervoor de snelkoppelingen op onze website gebruiken (de kerkdiensten van Franeker en Dronryp zijn voorzien van video). U vindt er ook de snelkoppeling om de Kerkomroep-app voor tablet en telefoon te kunnen installeren. Deze app werkt nagenoeg identiek, alleen dient u die nog zelf in te stellen en hiermee kunt u eenvoudig zoeken naar kerken in de buurt.

Info	Datum	Tijd	A/V	Bitrate	Omvang	Aantal	Tonen
	2020-12-06	09-22	Aud	24000	13 MB	28	<input checked="" type="checkbox"/>
	2020-11-29	09-22	Aud	24000	12 MB	42	<input checked="" type="checkbox"/>
	2020-11-22	09-26	Aud	24000	11 MB	57	<input checked="" type="checkbox"/>
	2020-11-15	09-22	Aud	24000	11 MB	50	<input checked="" type="checkbox"/>
	2020-11-13	10-23	Aud	24000	1 MB	7	<input type="checkbox"/>
	2020-11-08	09-24	Aud	24000	10 MB	63	<input checked="" type="checkbox"/>
	2020-11-01	09-17	Aud	24000	12 MB	61	<input checked="" type="checkbox"/>
	2020-10-25	09-18	Aud	24000	12 MB	63	<input checked="" type="checkbox"/>

Graag horen wij van onze leden en volgers, wat zij vinden van onze website en wat zij eventueel nog meer zouden willen zien. U kunt hiervoor onderstaand mailadres gebruiken of het contactformulier onder het laatste menu-item **Contact** op onze website.

Namens de webredactie www.lankmeamert.nl
webbeheerder@lankmeamert.nl

DIACONIE

Kerstviering

De diaconie organiseert al vele jaren een kerstviering met broodmaaltijd voor de ouderen in onze gemeenten. Dat zijn elk jaar bijzonder gezellige bijeenkomsten waarin we elkaar ontmoeten en een fijne kerstviering beleven. U begrijpt dat ook deze viering dit jaar niet door kan gaan. De jaarlijkse kerstattentie zullen wij wel rondbrengen, dus we hopen u binnenkort (op gepaste afstand) een kerstgroet te brengen. Op deze plaats wensen we dat iedereen in een kleine kring toch een gezegend kerstfeest kan vieren en dat wij volgend jaar onze tradities weer op kunnen pakken.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is geweest of naar een zieke. Gelukkig hebben we nog steeds een wekelijkse kerkdienst en kunnen we bloemen wegbrengen. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben ontvangen zijn:

15 november 2020	Mevrouw J. van der Velden, Baard
22 november 2020	Mevrouw H. Visser - Tinga, Winsum
29 november 2020	Mevrouw N. Tijmersma, Easterlittens
6 december 2020	De heer D. Namminga, Winsum

COLLECTE OPBRENGSTEN

15 november	Stichting de Hoop	€ 28,00
22 november	Edukans	€
29 november	Vluchtelingenwerk	€ 47,75
06 december	Trijntje Beimers Stichting	€ 42,15

Namens de diaconie, hartelijk bedankt.

COLLECTEN

20 december 2020 Bahay Aurora

De Filipijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk en arm. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Het gevolg hiervan is dat 10% van de Filipijnse kinderen afhankelijk is van wat het straatleven hen biedt, zij kunnen vaak niet naar school en moeten zelf geld verdienen om in leven te blijven. Velen van hen hebben geen thuis meer en slapen ook op straat. Zij kennen niet het voorrecht van verzorging en bescherming. Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras waar dergelijke straatkinderen worden opgevangen.

25 december en 27 december 2020 Geef Licht, Kerk in Actie

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is menonwaardig. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. Kom ook in actie en geef in de collecte! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

31 december 2020 Eigen diaconie

3 januari 2021 Stichting Present Leeuwarden

Leeuwarden Stichting Present Leeuwarden wil mensen verbinden die iets hebben te bieden met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in hun eigen omgeving in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede of sociaal isolement. Een uniek concept waarin ontmoeting plaatsvindt tussen de leefwereld van de hulpverlener en die van de hulpvrager. Uw bijdrage wordt gebruikt om het werk van Present te kunnen blijven doen.

10 januari 2021 Fries Vredesplatform

Aandacht voor vrede is een permanent thema, ook voor de kerken. Uw bijdrage wordt o.a. gebruikt om de campagne de Frede fan Fryslân verder uit te zetten evenals de Burgemeesters voor Vrede. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor de coördinatie van activiteiten in de vredesweek en de aanschaf van materiaal voor de vredeswake. Het Vredesplatform wil de Walk for Peace verder uitbreiden. Dit is een Fredeskuier voor scholieren langs kerken, andere religieuze centra en instellingen die zich inzetten voor vrede. Dit project is een samenwerkingsproject van PKN en Solidair Friesland.

17 januari 2021 Stichting Voedselbank Leeuwarden

De Voedselbank Leeuwarden biedt aan 425 huishoudens ondersteuning door voedselpakketten om niet te verstrekken aan de allerarmsten in Leeuwarden en directe omgeving. Uw bijdrage wordt voor het grootste deel gebruikt voor het verstrekken van voedselpakketten. Tevens wordt het gebruikt voor het aanschaffen van zonnepanelen, dit zal de vaste lasten naar beneden halen.

24 januari 2021 Les Amis de Gambie

Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten.

Stichting 'Les Amis de Gambie' opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Daarbij werkt Stichting Les Amis de Gambie ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij een betere toekomst tegemoet gaan. Dit vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap en gericht zijn op de toekomst: Een beter leven.

MEERIJDEN NAAR DE KERK IN BAARD/EASTERLITTENS

U kunt bellen met iemand die hieronder vermeld staat.

Akke Sieswerda, tel.nr. 341711, Ida Bouwma, tel.nr. 341952

KERSTLICHT

Kaarsen die branden

in huis en overal.

Je ziet het in de kerstbomen
en in de stal.

Het is niet altijd

zomaar een licht.

Het is warm en tovert

Een lach op menig gezicht.

Laat dit licht

in deze tijd maar altijd schijnen.

het geeft **veel vreugde**

en verlicht vele pijnen.

Het is ieder jaar

enkele weken in zicht.

Het is speciaal

het is Kerstlicht.

J. Reijnders



NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE

Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl

Nu ik dit schrijf is het de dag voor pakjesavond. 3 december 2020. Het lijkt er toch op dat de corona wat wordt teruggedrongen, tenminste in ons land. Hopelijk duurt het niet lang voordat er ingeënt kan worden om minder last te hebben van de gevolgen van corona.

In Amerika komt de datum steeds dichterbij dat we kunnen spreken over President Biden. Onze overheid helpt nog steeds veel ondernemers met financiële ondersteuning. Mensen in de zorg verdienen waardering. Maar dichterbij bij ons gebeurt er ook van alles, zowel in verdriet als in vreugde.

Geen vuurwerk deze jaarwisseling om extra inspanning in de ziekenhuizen te verminderen. Er zijn carbidploegen in de regio die zich aan het beraden zijn over hoe en wat rondom de jaarwisseling.

De kerstperiode is met de verschillende activiteiten en diensten altijd een drukke periode. Mede afhankelijk van de beslissingen in Den Haag zal bij de komende Kerst alles anders gaan. Maar, we herdenken met Kerst altijd de geboorte van Jezus, dat is nu ook niet anders. Op onze website www.annatsjerke.nl vind je nu ook een link naar de Adventskalender. Het vierde onderwerp bovenin, als je daarop klikt krijg je een hart onder de riem. Elke dag.

We gaan heel binnenkort weer op zoek naar een nieuwe dominee. Samen met de Kerk van Spannum-Edens. De Beroepingscommissie is bijna weer compleet en we hebben toestemming van PKN om weer een dominee te zoeken voor 33,3%. Als een Kerk een dominee zoekt is er ook altijd een Consulent bij. Dat is meestal een dominee uit een nabijgelegen gemeente die helpt bij de procedure. De Consulent is dus niet pastoraal het aanspreekpunt. Wij zoeken nu binnen een aantal jaren voor de derde keer een dominee. Heel veel dingen moeten elke keer weer gebeuren. We hebben met dominee Wijmenga uit Wommels gesproken. Dominee Wijmenga wil consulent zijn bij ons.

Cees van Rijn, onze pastoraal medewerker, is beschikbaar voor vragen van ons als leden van de Anna Tsjerke. Als je vragen hebt en je wilt daarover praten, schroom dan niet om dat tegen Tietsya van Wieren te zeggen. Zij zorgt voor de verdere contacten met Cees van Rijn of met anderen.

Vorige week was het Gedachteniszondag. Dan herdenken alle kerken in Nederland de geliefden die het laatste jaar zijn overleden. Samen met de Hervormde broeders en zusters in Winsum, Baard en Littens waren de kerken vrijdag aan het einde van de middag met hetzelfde doel ook open. Voor het aansteken van een kaars, het rustig kunnen zitten en te denken...

De laatste maanden staat er elke zondag een bos bloemen voor in de Kerk. Vaak komen die gewoon bij iemand uit de tuin. Zoals eerder vermeld gaan we zelf achter de Anna Tsjerke ook een tuin maken. Dan kunnen we daar ook bloemen plukken voor in de kerk. De eerste overleggen zijn al geweest. Ria de Haan heeft meer informatie.

Ons orgel in de kerk had de laatste maanden af en toe kuren. Of het komt door de droogte of door het vocht of wat dan ook, de laatste tijd gaat het weer goed.

We zijn bezig met een kersttentie voor iedereen van de Anna Tsjerke. Zitten we met een groep mensen elkaar eerst aan te kijken, dan besluiten we om gewoon iets te maken. U krijgt het ook. Er was iemand die hout kon leveren, een ander ging zagen, nog een ander ging boren, nog een ander ging schrijven en een touwtje rijgen, nog een ander ging drukken, nog een ander ging kaarsjes kopen, heel veel anderen gaan rondbrengen. Ja, het is net als met Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart....

Fokelien Jonker maakt enkele keren per jaar de prachtige bloemstukken in de kerk. Het zijn niet alleen bloemstukken, maar ze beelden ook een verhaal uit. Ook dit jaar weer met de Kerst. Prachtig.

De Adventskaarsen staan ook weer in de kerk. Elke zondag wordt er een volgende bij aangestoken tot aan het grote feest, het Kerstfeest.

Elke 14 dagen is er vanuit het Winterwerk op een avond een bijeenkomst in de kerk waar over het geloof wordt gesproken. Een kleine groep mensen doet daar aan mee. De Groeigroep heet dat. Voor het eerst in mijn leven ben ik ook drie keer geweest. Eigenlijk best interessant.

Er gebeurt veel meer dan hiervoor is beschreven. Laten we contact met elkaar houden en elkaar informeren. Is het niet met een bezoek, dan maar via de telefoon, WhatsApp, mail of wat dan ook.

En hoe verder?

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Met vriendelijke groet,
Tjeerd de Haan
Voorzitter van de Kerkenraad



Onlangs was er een dominee die preekte over de terugkomst van Jezus naar de aarde. Voor ons als mensen is het moeilijk daar iets bij voor te stellen. In de Bijbel staat dat iedereen het ziet als Jezus terugkomt. Maar wanneer is dat dan? Dat weet niemand, er zijn veel tekenen genoemd in de Bijbel die de komst van Jezus aankondigen, maar toch kan niemand zeggen wanneer.

We moeten ons er wel op voorbereiden. Sterker nog, we moeten voorbereid zijn. Daar preekte de dominee over. Maar kunnen we eerst nog wat anders doen en dan zorgen dat we voorbereid zijn? De dominee gaf het eigenlijk heel simpel aan. Je moet er gewoon op voorbereid zijn dat Jezus vanmiddag al komt, dan hoef je je veel minder onzeker te voelen.

Het nu naar de Kerk gaan ten opzichte van ‘vroeger’ is wel bijzonder. We houden ons aan de 1,5 meter, mondkapje op, zo weinig mogelijk bewegingen in de kerk en nog van alles meer. Ik hoop dat we, als dat weer mogelijk is, weer met zoveel mogelijk weer naar de kerk komen. Daar hoor, beleef en voel je toch dingen die je op een andere manier eigenlijk niet hoort, beleeft en voelt.

Een andere dominee op een andere zondag. Deze dominee preekte over het bidden. Bidden is eigenlijk vragen. Dat lijkt ook op het Duitse woord ‘bitten’, dat vertalen we in het Nederlands ook met ‘vragen’. Maar bidden is niet alleen vragen voor onszelf persoonlijk en voor andere mensen. Bij het gebed hoort ook lofprijzing en dankzegging. Tenminste, dat begreep ik van de dominee. Ook deze dominee had een hele praktische tip. Jezus heeft ons in de Bijbel geleerd hoe we kunnen bidden als we zelf geen woorden hebben. Dat is dan met de woorden van het Onze Vader.

En hoe begint het ‘Onze Vader’? Dat begint niet met onszelf. Het Onze Vader begint met een lofprijzing: *Onze Vader die in de hemel zijt*. Gevolgd door de drievoudige smeekbede: *Uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. Uw wil geschiede...* Met driemaal nadruk op *Uw*. Dus niet driemaal nadruk op ik. Wij komen na de lofprijzing aan bod.... Geef ons heden ons dagelijks brood.... en zo verder. Dus weer een leerzame kerkdienst.

Tjeerd de Haan
Voorzitter van de Kerkenraad



DIACONIE

De laatste jaren ontving u van ons altijd een uitnodiging voor een kerstbroodmaaltijd.

Door de coronamaatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om met elkaar te eten, wat erg jammer is!

Wel brengen wij met de pastoraatsgroep de dagboekjes rond bij alleenstaande mensen van 65 jaar en ouder en bij echtparen van 70 jaar en ouder.

Wij hopen dat u ondertussen een beetje let op uw medemens die eenzaam is in deze tijd en dit meestal niet meldt.

De kerstdagen zullen in deze tijd ook anders dan anders zijn maar wij mogen geloven dat wij opgaan naar Het Licht in deze dagen. Toch wensen wij u goede feestdagen toe en een Gezegend 2021.

In ons donker schijnt Zijn Licht

Hoe kan het toch
dat we in donkere tijden
als schapen zonder herder
onze levens leiden,
alsof we nimmer hoorden
van het Koninklijke licht
dat opklonk boven velden
in een nachtelijk bericht.

Het overweldigende nieuws
in die kerstnacht bezongen,
Hij heeft het voor ons waargemaakt,
is het wel doorgedrongen?
Hij opende Zijn vrede
van het welbehaaglijk lied,
de Herder begeleidt ons
ook al merk je het soms niet.

Beleef de woorden in je hart
tot je weer zingen mag,
Hij haalt ons uit het donker,
Hij geeft ons elke dag,
Het lied uit engelenmonden
gaf levensperspectief,
is niet aan tijd gebonden,
Hij heeft nog altijd lief.

(Coby Poelmand-Duisterwinkel)

MEE-LEVEN

Als gemeente van de Anna Tsjerke maken we een bijzondere coronatijd mee.

Voorals nu in de decembermaand. Met name het kerstfeest zal dit jaar stiller zijn.

Juist daarom is het goed om in elkaars gedachten te zijn. Fijn om dat ook van elkaar te weten en aan elkaar te mogen merken.

Daarom denken wij op deze plek aan onze zieken. In het bijzonder aan allen die door het tellen der jaren of afnemende gezondheid minder goed, zelfs helemaal niet meer uit de voeten kunnen.

We noemen in dit mee-leven Froukje Beuckens, zij is na een enkeloperatie al langere tijd aan het genezen.

Naast de zorg om elkaar mogen we ook onze blijde, vreugdevolle momenten vieren en elkaar daarmee geluk wensen: Van harte!

Overleden.

Op vrijdag 4 december is ons in Gods Vrede voorgegaan: Anneke Tuininga- Mollema.

Zij was al enige tijd ernstig ziek. Wij wensen allen die om haar heengaan verdriet lijden, Gods Liefde en het warme hart van onze gemeente toe.

In het volgende Tsjerkebarren hoop ik een ' In memoriam ' bij het leven van Anneke te schrijven. Anneke Tuininga is 70 jaar geworden.

Lieve mensen een gemeente van Christus is Thuis bij elkaar en samen Thuis bij een Liefdevol God. Voor nu iedereen alle goeds gewenst .

Cees van Rijn

VERVOER NAAR ANNA TSJERKE

Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?

Bel gerust naar Froukje Faber, 06 49691396 Of mail naar yoffaber@outlook.com

JARIGEN

31-12-2020 : Mevr. T. Wup-Kloek, it Heechhout 6, 8831 ZR Winsum

06-01-2021 : Dhr. A. de Jong, Stelpdyk 5, 8831 KM Winsum

08-01-2021 : Mevr. S. Okkinga-Westra, Mied'igge 29, 8831 XN Winsum

12-01-2021 : Dhr. S. Greidanus, Kleasterdyk 44, 8831 XC Winsum

19-01-2021 : Mevr. T. Greidanus-Mulder, Kleasterdyk 44, 8831 XC Winsum

19-01-2021 : Mevr. H. Bergsma-Scharringa, Spannumerdyk 6, 8831 XX Winsum

22-01-2021 : Mevr. H. Tettero , Lytse Streek 11, 8831XW Winsum

Allen alvast van Harte Gefeliciteerd!



JEUGD

KERSTVIERING/CLUBAVOND

Omdat er dit jaar geen kinderkerstfeest is en we ook nog geen club konden organiseren, willen we graag alle kinderen van groep 5 t/m 8 uitnodigen voor een gezellige kerstviering/clubavond.

Dit is op vrijdag 18 december 19.00 uur – 20.00 uur in de Anna Tsjerke.

Het is wel nodig om je hiervoor op te geven!

Dat mag bij Bontje Faber **06-25157748**



KERSTBIJLAGE

Een kort kerstverhaal

Ze was wat langer op school gebleven om de juf te helpen de klas gezellig te maken voor het kerstfeest. Eerst hadden ze zilverkleurige slingers kriskras aan het plafond bevestigd. Daarna had juf de lichtjes in de kerstboom gehangen en zij mocht de rode- met zilverkleurige ballen een plaatsje geven. Tevreden hadden juf en zij er naar gekeken. Ze had stilletjes een zucht geslaakt. Het was ook een prachtige boom. Een droomboom.

‘Nu moet je gauw gaan hoor, Marieke, mama weet niet waar je blijft. En vanavond moet je hier ook weer op tijd zijn. Maar heel fijn dat je me geholpen hebt’.

Marieke had geglunderd. Ze vond het heerlijk om de juf te helpen en zo’n mooie kerstboom versieren voor het kerstfeest met de klas was helemaal geen straf. Zeker nu niet, nu ze thuis...

Het is al bijna donker en de lantaarnpalen springen aan. Ze duikt nog eens wat dieper in haar sjaal en ze is blij dat ze haar wanten aan heeft. Bij een woonwijk gaat ze wat langzamer lopen om daar, waar de gordijnen niet gesloten zijn, naar binnen te gluren. Overall branden lichten, ook lichtjes van kerstbomen. Het ziet er gezellig uit. Wat is het toch jammer dat zij thuis geen kerstboom hebben.

Een paar weken geleden had ze het al aan mama gevraagd.

‘Wanneer halen we een boom, mama?’

‘Deze keer komt er geen boom, lieverd. Ik heb er geen genoeg geld voor.’

Net toen ze wilde gaan mopperen dat er tegenwoordig nergens meer geld voor was, zag ze hoe mama stiekem met de mouw van haar trui een traan wegveegde.

Ze had eens diep gezucht.

‘Dus er komt echt geen boom?’

‘Nee, helaas. Ik weet niet waar ik het van moet betalen nu papa...’

En voor ze haar zin af kon maken, gleed er een dikke traan over haar wang, gevolgd door nog één en nog veel meer. Mama kon ze niet meer tegenhouden met haar mouw.

Marieke had haar moeder een stevige knuffel gegeven.

‘Het geeft niet, echt niet. Misschien volgend jaar wel weer.’

Mama had haar een dankbaar lachje geschonken.

Heel diep in haar hart vindt ze het wel erg. Ze houdt zo enorm van kerstbomen met veel lichtjes. Het maakt haar blij. Elk jaar kijkt ze er naar uit. En dit jaar helemaal. Papa is weg en nu is er ook al geen boom met lichtjes. Dan denkt ze weer aan mama en hoe ze steeds weer haar best doet om voor haar te zorgen. Er is eten en kleding en al komt het van de Voedselbank en uit de Doorsluiswinkel, het is er altijd wel. Weer neemt ze zich voor om flink te zijn en niets aan mama te laten merken. Ze kijkt nog eens naar binnen hier en daar, maar de meeste gordijnen zijn nu gesloten. Dan bedenkt ze zich dat ze vanavond kerstfeest gaat vieren met de klas en de ouders en snel zet ze er de pas in.

Als ze die avond in haar mooiste jurk met haar moeder de klas in komt, houdt ze haar adem in. Juf heeft alle lichten uitgedaan. De waxinelichtjes in de geverfde jampotten branden, de zilverkleurige slingers aan het plafond glinsteren. Maar het allermooiste is de

boom. In het donker branden de lichtjes nog mooier. De ballen draaien een beetje en weerspiegelen de lichtjes; het lijkt wel of het er twee keer zoveel zijn.

‘Dat was een fijne avond,’ zegt mama, als ze weer naar huis lopen.

‘Ja hè, en wat vond u van de kerstboom?’

‘Prachtig, Marieke. En hij was ook echt heel mooi versierd. Je hebt goed je best gedaan.’

Thuis pakt Marieke het tasje uit, dat alle kinderen hadden gekregen. Ze legt de inhoud bij elkaar: een mandarijntje en twee schuimkransjes, een boekje en een mooie kaart van de school. En daar ligt nog iets, helemaal onderin. Voorzichtig haalt ze het uit het tasje. Het is een roze kaarsje in een glazen potje en het ruikt lekker naar rozen. Er hangt een kaartje aan. Op de voorkant staat in juf’s sierlijke handschrift: ‘Voor Marieke’.

Ze slaat het kaartje open en daar staat een klein gedichtje, speciaal voor haar:

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot

Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken

Je kunt ze ook zijn

‘Kijk eens mama, wat ik heb gekregen van de juf.’

Trots laat ze het kaarsje zien. Mama leest het kaartje en geeft het dan weer terug aan haar.

‘Marieke,’ zegt mama, ze klinkt een beetje ontroerd. ‘Dat is een prachtig gedichtje.’

Marieke knikt.

‘Weet je wel wat het betekent?’

Marieke haalt haar schouders op. Eigenlijk weet ze het niet zo goed.

‘Gaat het misschien over de lichtjes in de kerstboom?’

‘Een klein beetje wel. De lichtjes in de kerstboom op school waren erg mooi, het waren grote lampjes en je kon ze duidelijk zien branden’.

‘Onderweg naar huis heb ik overal naar lichtjes gezocht,’ zegt Marieke.

‘Maar je kunt het gedichtje ook op een andere manier lezen. Een lichtpuntje kan ook iets prettigs betekenen, zoals bijvoorbeeld de kaartjes die we zomaar kregen voor die voorstelling van vorige week of de fijne kerstfeestviering van vanavond. Maar ook dat Jezus naar de wereld kwam.’

Marieke knikt blij, ja dat begrijpt ze wel. Dat zijn best heel bijzondere lichtpuntjes.

‘Je kunt zelf ook een lichtpuntje zijn,’ gaat mama verder.

‘Hoe kan dat dan?’

‘Nou, door de juffrouw op school te helpen. Dat vond ze toch zo fijn?’

Marieke knikt.

‘Of toen je mij vanmiddag troostte. En toen je vanavond naast Karlijn ging zitten, die helemaal geen vriendinnetjes heeft.’

Marieke straalt. ‘Dus toen was ik een lichtpuntje?’

‘Ja, Marieke, jij bent een lichtpuntje. Mijn lichtpuntje.’

‘Maar u bent mijn lichtpuntje,’ roept Marieke uit. ‘U zorgt zo goed voor mij. U werkt hard en u bent er altijd voor mij.’

Mama glimlacht.

Weet je mama, deze lichtpuntjes zijn misschien wel veel mooier dan alle lichtjes in alle

kerstbomen op de hele wereld.'

'Ik weet het wel zeker,' zegt mama. 'Kom eens naast me staan, hier bij het raam.'

Ze schuift de gordijnen een beetje opzij. Als vanzelf kijken ze omhoog. Het is een heldere nacht en de lucht is vol sterren.

'Dat zijn ook prachtige lichtpuntjes,' zegt mama zacht. 'En daar is de hemel, waar papa woont.'

Ze blijven een poosje naar boven staren, denkend aan hem, die ze zo missen.

Maar dan roept Marieke plots opgetogen: 'Mama! Kijk daar... Daar is onze kerstboom!'

Mama richt haar blik weer naar beneden en dan ziet ze het meteen. In het parkje dat pal aan hun achtertuin grenst, rijst de oude statige dennenboom op, voor de gelegenheid versierd met wel duizend stralende lampjes. Schitterend speciaal voor hen.

CREATIEF

Kaarsen maken

Wat is er nu leuker om in de dagen naar Kerst toe zelf kaarsen te maken, in plaats van weer een pak waxinelichtjes ergens te kopen. En het is nog eens heel makkelijk ook. Bovendien is het een mooie manier om oude kaarsen, die je verder niet meer kunt gebruiken, een tweede leven te geven.

Wat heb je nodig?

Kaarsvet - denk aan oude stompjes van kaarsen, kaarsen die krom zijn getrokken of andere resten van kaarsen. Waxinelichtjes branden op, dus daar zul je niet zoveel aan hebben. Met de resten van een paar stevige stompkaarsen kom je al een heel eind. Verwijder de zwarte resten, zodat je schoon kaarsvet hebt.

Lonten voor kaarsen - op internet vind je volop websites waar je voor weinig geld lonten kunt bestellen. Als je lonten op maat bestelt, bedenk dan hoe lang je kaarsen straks gaan worden en zorg dat de lonten een paar centimeter langer zijn.

Mallen - hier ga je de kaarsen in maken. Dat kan van alles zijn. Denk aan waxinelichthouders, waar je nu een vaste kaars in gaat maken. Maar ook een maatschep kan, als je bijvoorbeeld drijfkaarsen wilt maken. Wil je een rustieke kaars maken, gebruik dan toilettrollen. Zie de tips hieronder.

Satéprikkers - hier ga je straks de lonten mee vastzetten.

Wat ga je doen?

Verwarm de restjes kaarsvet au bain marie. Zorg dat je vooraf oude lonten en zwarte stukjes hebt verwijderd.

Zet de lonten in de mal en giet voorzichtig het kaarsvet erbij, tot bijna de hoogte dat je de kaars wilt hebben. Hou de lont vast terwijl je het kaarsvet giet. Na 1 à 2 minuten is het kaarsvet voldoende gestold en kun je de lont loslaten. Klem de lont nu vast tussen twee satéprikkers die je over de mal legt.

Na een paar uur kan het zijn dat er een kuiltje in het kaarsvet zit. Vul dit voorzichtig op met warm kaarsvet en doe er gelijk een klein laagje bovenop, zodat je een mooie, egale bovenkant krijgt.

Rustieke kaarsen

Door toiletrollen te gebruiken krijg je mooie, rustieke kaarsen. Let wel op. Wat niet werkt is zomaar kaarsvet in een toiletrol gieten, dat loopt er onderaan zo weer uit. Tape van tevoren met breed tape de toiletrol in, aan de onderkant en aan de zijkant. Zorg dat je een plat stuk ijs hebt waar je de toiletrol op zet als je het kaarsvet erin doet. Zo koelt het snel af en zal het niet gaan lekken. Zet ook hier de lont vast tussen twee satéprikkers die je dwars op de toiletrol legt.

Geef licht!

Hoe meer kaarsen je maakt, hoe leuker

RECEPT

Recept voor 4 bladerdeegpakketjes

Tijd: 15 min. + 20 min. in de oven

Benodigdheden:

200 gr kipfilet

1 kleine rode ui

2 geroosterde paprika's (uit een pot) of 1 paprika

1 tl rode curry pasta

4 plakjes bladerdeeg (ontdooid)

ei/melk

snufje paprikapoeder



Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de kipfilet, rode ui en paprika in stukjes. Giet een scheutje olie in een pan en bak de ui en de paprika. Voeg na een paar minuten de kip toe en bak de kip helemaal gaar.

Voeg daarna de rode curry pasta toe en meng alles goed door elkaar. Zet het vuur uit.

Verdeel het kimpengsel over 4 plakjes bladerdeeg. Vouw de puntjes van een plakje bladerdeeg naar binnen en plak de puntjes aan elkaar zodat er een klein 'pakketje' ontstaat. Smeer de bovenkant van de bladerdeegpakketjes in met een beetje ei of melk.

Strooi een snufje paprikapoeder over het geheel en zet de pittige bladerdeegpakketjes voor 20 minuten in de oven.

Eet smakelijk!

OM IN TE VULLEN

Dit werkblad komt uit kind op zondag

Als je de omcirkelde letters achter elkaar plaatst, lees je iets over Simeon en Hanna.

wet
zie

zoon
duif
kind
held
dorp
dank

trouw
vrede
Geest
Licht
Jozef
Maria
Hanna

Simeon
Redder

Messias
beloven
Nazaret
Galilea

profetes
Jeruzalem



GEZAMENLIJK NIEUWS

VORMING EN TOERUSTING

Gaan we in het nieuwe jaar weer beginnen, mogen we weer samenkomen? We weten het niet maar de coronacijfers beloven weinig goeds. Daarom zijn de activiteiten die hier worden genoemd, onder voorbehoud, afhankelijk van de coronamaatregelen. Zodra het kan, verantwoord en veilig is, maken we een nieuwe start. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij *ds. J. Hilverda*, tel. 0517234271 / jhilverda@planet.nl

Ouderengespreksgroep

We hadden het mooi bedacht: samenkomen in het Marialokaal met nu maximaal zeven mensen. In twee groepen zouden we ons op de vertrouwde wijze bezig houden met onderwerpen op het gebied van kerk, geloof en samenleving. Voorlopig kunnen we het gesprek op deze manier nog niet voortzetten.

Christelijke meditatie – mediteren in de Mariakerk te Winsum

De behoefte aan verstilling is van alle tijden maar vandaag de dag misschien wel groter dan ooit. Tegelijk ontdekken we hoe lastig is het om stil te worden en vervolgens van de stilte te genieten. In deze meditatiecursus op de maandagavond leren we om te gaan met onze onrust en vele gedachten die we hebben. Christelijke meditatie is kort gezegd een uitdrukking van een verlangen ‘aanwezig te willen zijn bij de Aanwezige’. De avond begint met enkele eenvoudige oefeningen met lichaamshouding en ademhaling.

De Bijbel, wat moeten we ermee? Een introductiecursus

‘De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor gelovigen is het de autoriteit die laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur.’ Hoe vinden wij een weg in deze rijke verzameling van teksten waar de Bijbel uit bestaat? Naast achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel gaan we fragmenten lezen uit het eerste (oude) en tweede (nieuwe) testament. Maar hoe moeten we lezen? En is alles even belangrijk? Is er een rode draad te ontdekken? Wat betekent de Bijbel vandaag de dag voor ons?

Kleasterkuier in Jorwert op de woensdag

Iedere woensdagochtend is er om 09.30 uur een korte viering in de kerk in Jorwert, georganiseerd door de pioniersplek rond Nijkleaster, het nieuwe klooster. (De vieringen en kuiers zijn wél weer mogelijk.) Er is koffie of thee met kleasterkoeke. Daarna is er een wandeling rondom Jorwert die rond 12.00 uur afgesloten wordt met een zelf meegebrachte lunch. Stilte, bezinning en verbinding zijn de belangrijke thema’s. U bent altijd welkom, ook als u alleen de viering mee wilt mee maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nijkleaster: www.nijkleaster.frl. Via deze site kunt u zich opgeven.

Gespreksgroep 30+

Deze groep is voor jonge mensen vanaf een jaar of dertig die elkaar nu en dan willen ontmoeten om te spreken over wat hen bezighoudt. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: opvoeding en traditie - wat geef ik door en wat laat ik los? Wat geloof ik zelf nog? Hoe kijk ik naar de toekomst van de wereld, het werk, mijn relaties? Het streven is om een keer in de maand bij elkaar te komen, bij een van de deelnemers thuis.

Dagtocht naar Oost-Groningen

Op zaterdag 24 april 2021 organiseren we voor de tweede keer een reis naar Oost-Groningen. We bezoeken Winschoten en maken onder leiding van de stadsgids een wandeling door het centrum waarin nog veel herinnerd aan de Joodse bevolking die de stad ooit rijk was. Ook een tocht door het uitgestrekte Groninger land met zijn monumentale boerderijen staat op het programma. De kosten zijn € 45,00 (reis, koffie, lunch). In maart beslisten we of de reis door kan gaan.

J.H.

40 DAGENKALENDER 2021

Beste mensen,

Graag wil ik ook dit jaar uw aandacht vragen in deze corona-tijd voor de 40 dagenkalender.

De tijd voor Pasen (40dagen) is een tijd van bezinning en inkeer.

De inhoud van deze kalender kan u daarbij helpen; elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst.

De kalender draagt als titel: “ Ik ben er voor jou – zeven keer barmhartigheid “
Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40 dagentijd campagne 2021 van Kerk in Actie.

U kunt deze kalender bestellen tot 24 januari 2021

Bestellen ging voorgaande jaren via een intekenlijst maar in de huidige corona-tijd is dat lastig.

U kunt deze kalender nu bestellen via email; s.r.riedstra@planet.nl o.v.v. naam en adres. Of telefonisch op nr. 0517-392654.

De kalender wordt dan thuisbezorgd in de periode van 1 t/m 12 februari, u kunt dan ook betalen, de kosten zijn € 5,-

De opbrengst van deze kalender is ter ondersteuning voor het nieuwe project op Java.

Hillie en Eman kunnen uw steun goed gebruiken. www.stichtingleff.blogspot.com

Voor u een mooie kalender, voor Hillie en Eman een bijdrage in hun missie!

Alvast bedankt voor uw steun,
Symen Riedstra

NIEUWJAARSRECEPTIE

Ieder jaar organiseert de commissie op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Winsum in de Helling.

Maar helaas kan het dit jaar i.v.m. corona niet doorgaan.

Wij wensen iedereen goede feestdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar en we hopen elkaar weer te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie in 2022.



ADRESSEN

Predikanten:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum
Tel. 0517-234271. E-mail: jhilverda@planet.nl



Kerken:

Hervormde Streekgemeente Lank Meamert

Scriba: Dhr. S. Greidanus (342329)
p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum
E-mail: secretariaat@lankmeamert.nl
Streekdiaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84
Streekcollege van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12
Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)
E-mail: kosterwinsum@lankmeamert.nl
Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)
Koster Baard: mevr. C. Reitsma-Pijlman (342453)
Website: www.lankmeamert.nl

Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.

Scriba: Marieke Grendel
E-mail: scriba@annatsjerke.nl
Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama à Nijeholt (341792)
E-mail: koster@annatsjerke.nl
Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/
Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81
Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40
Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83
Website: www.annatsjerke.nl

Redactie:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl
Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)
E-mail: fam.zuidema@ziggo.nl
Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)
E-mail: ans.greidanus@home.nl
Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens (342226)
E-mail: alcwoudstra@gmail.com

Redactieadres:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl

Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan contact op met één van de redactieleden.