

*Op weg naar Pasen  
Een nieuwe dag*

*Projectboekje VEERTIGDAGENTIJD 2025*



*van de Protestantse Gemeente  
"LANK MEAMERT"  
WINSUM, BAARD EN EASTERLITTENS*

## **Inhoud:**

Blz. 2	Inhoud
Blz. 3	Thema informatie
Blz. 4	Liturgische schikking
Blz. 5 - 6	Projectlied
Blz. 7	9 maart, Invocabit, "Wie is de baas?"
Blz. 8	16 maart, Reminiscere, "Ken je dat verhaal"
Blz. 9	23 maart, Oculi Mei, "Wordt het nog wat?"
Blz. 10	30 maart, Laetare, "Wat een feest!"
Blz. 11	6 april, Judica, "Is het van jou?"
Blz. 12	13 april, Palmarum, "Is dit jouw koning?"

*m.m.v.:*

*Organisten: Jetske Bakker  
Harmen Westra  
Dirk van Mourik*

*Cantorij o.l.v. Martijn van Dongen*

*Kosters: Sjoukje Terpstra, Baard  
Durk Haagsma, Easterlittens  
Jan en Jolanda Poelstra, Winsum*

*Kindernevendienstleiding: Annet Hankel  
Ida Aalbers  
Nynke Valk*

## Het thema van het veertigdagenproject is: "Een nieuwe dag"

### Over het thema

Elke dag gebeurt er een klein wonder: de zon komt op, een nieuw begin. Het laat zien dat er altijd een nieuw begin mogelijk is, hoe donker de nacht ook geweest is.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van het nieuwe begin. We lezen verhalen die toekomstgericht zijn: er worden nieuwe mogelijkheden geopend, nieuwe kansen voor het leven. Zo lezen we over Jezus, die veertig dagen in de woestijn is en daarna aan zijn verkondiging begint. We horen over de verheerlijking op de berg en over een vijgenboom die nog een kans krijgt. Over de verloren zoon, over oneerlijke oppassers en over de intocht van Jezus in Jeruzalem. En natuurlijk over het lege graf op de paasmorgen: God maakt een onvoorstelbaar nieuw begin.

Kind op Zondag

**NB:** Omdat we ook gastvoorgangers in ons midden mogen begroeten kan het zijn dat van de lezingen die in het boekje worden vermeld, wordt afgeweken.

*Dit boekje graag in de kerk laten liggen.*

*Als u het mee wilt, vergeet dan niet het de volgende keer weer mee te nemen. Na de viering op Palmzondag mag u het boekje houden!*

*De gegevens voor de laatste week voor Pasen - de stille of goede week - worden in een apart boekje verzameld.*

## **Liturgische Schikking**

### **Basissymboliek Veertigdagentijd 2025**

Een halve bolvorm staat symbool voor de aarde. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd (Aswoensdag) is het kruis aanwezig in de schikking. Het kruis is een directe verwijzing naar de genade van het geloof en naar de sterfelijkheid van de mens. In de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis.

## **Projectlied: Een nieuwe dag**

**Tekst: Erik Idema**

**Melodie: Liedboek 215**

### **9 maart:**

Een nieuwe dag, een nieuw begin van hoop en van verwondering.  
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen.

Wie is de baas, wie heeft de macht,  
wie geeft jou moed en nieuwe kracht?  
Blijf steeds vertrouwen op de Heer  
want Hij beschermt je telkens weer.

### **16 maart:**

Een nieuwe dag, een nieuw begin van hoop en van verwondering.  
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen.

Een oud verhaal gaat nooit voorbij:  
God wijst de weg, Hij is dichtbij.  
Hij kent je angst en verdriet  
en jou verlaten zal Hij niet.

### **23 maart:**

Een nieuwe dag, een nieuw begin van hoop en van verwondering.  
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen.

Een boom die nog geen vruchten geeft  
blijft staan, zodat hij bloeit en leeft.  
Je krijgt de kans, je hebt de tijd  
dat is hoe God naar mensen kijkt.

**30 maart:**

Een nieuwe dag, een nieuw begin van hoop en van verwondering.  
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen.

Een jongeman gaat ver van huis,  
daar krijgt hij spijt, hij komt weer thuis.  
Zijn vader lacht en het is feest,  
hij is terug van weggeweest!

**6 april:**

Een nieuwe dag, een nieuw begin van hoop en van verwondering.  
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen.

Wat op de aarde groeien kan  
is ook voor jou, geniet ervan!  
Maar zeg niet: 'Alles is voor mij.'  
Dan komt Gods rijk niet dichterbij.

**13 april:**

Een nieuwe dag, een nieuw begin van hoop en van verwondering.  
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen.

Hosanna voor het koningskind  
waarmee een nieuwe tijd begint.  
Zing met ons mee nu Jezus komt  
en leg je mantels op de grond.

## **Zondag 9 maart: Invocabit, 1<sup>e</sup> van de 40 dagen**

Lucas 4:1-13

*Baard: ds. J. Hilverda  
m.m.v. de Cantorij*

### **Thema: Wie is de baas?**

Jezus is veertig dagen in de woestijn. Hij wordt op de proef gesteld door de duivel, die probeert hem van Gods weg af te brengen. Maar Jezus luistert alleen naar God. Daarna begint Jezus aan zijn verkondiging.

### **Liturgische schikking:**

*Kerntekst: 'Er staat geschreven', Lucas 4:8 en 12*

### **Schikking:**

Vanaf deze eerste zondag gebruiken we de aarde (de halve ronde bol met mos). Het kruis ligt op de aarde, schuin naar boven. De lijnen van het kruis worden versterkt door rode takken verticaal en groene takken horizontaal op het kruis te binden.

De takken symboliseren de tweesprong, rode takken symboliseren de verbinding met het goddelijke, de groene takken symboliseren de verbinding met het leven op aarde. Groen is de kleur van de toekomst.

## **Zondag 16 maart: Reminiscere, 2<sup>e</sup> van de 40 dagen**

Lucas 9:28-36

*Winsum: mevrouw S. Hoekstra*

### **Thema: Ken je dat verhaal?**

Op een berg verandert Jezus: zijn gezicht verandert en zijn kleren worden stralend wit. Mozes en Elia, twee profeten uit oude verhalen, verschijnen aan Jezus en praten met Hem over de weg die Hij moet gaan. Het verhaal van Jezus staat niet los van de oude verhalen uit de Bijbel.

### **Liturgische schikking:**

*Kerntekst: 'Luister naar Hem!', Lucas 9:35*

### **Schikking:**

Het kruis wordt iets meer naar boven geschoven. Op de aarde komen 3 witte hyacinten (verwijzing naar Jezus, Mozes en Elia), symbool van de heerlijkheid van God.



## **Zondag 23 maart: Oculi, 3<sup>e</sup> van de 40 dagen**

Lucas 13:1-9

*Easterlittens: ds. A. Terlouw*

### **Thema: Wordt het nog wat?**

Een vijgenboom geeft al drie jaar geen vruchten. De eigenaar van de wijngaard wil hem laten omhakken. Maar de tuinman zegt: 'Geef hem ook dit jaar nog een kans.' Hij zal goed voor de boom zorgen, misschien komen er dan toch nog vruchten aan.

### **Liturgische schikking:**

*Kerntekst: 'We schieten tekort', Lucas 13*

### **Schikking:**

Het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te liggen.

Een vijgentak zonder vruchten staat naast het kruis om de boodschap 'we schieten tekort' te versterken.

Rode takken versterken de lijnen van het kruis en benadrukken het geduld en de genade van God.

## **Zondag 30 maart: Laetare, 4<sup>e</sup> van de 40 dagen**

Lucas 15:11-32

*Winsum: ds. C. Bark-Bakker*

### **Thema: Wat een feest!**

Een vader heeft twee zoons. De jongste gaat op reis en maakt al zijn geld op. Als hij thuiskomt is het feest, want de vader heeft zijn verloren kind teruggevonden. De oudste zoon is boos omdat zijn broer een feest krijgt. Zou de oudste zoon alsnog het feest mee komen vieren?

### **Liturgische schikking:**

*Kerntekst: 'Wij kunnen toch alleen maar feestvieren en blij zijn?' Lucas 15:32*

### **Schikking:**

Het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te liggen. Rond de aardbol staan vergeet-mij-nietjes: om de zoon die wegging niet te vergeten en ook de zoon die thuisbleef niet. Aan de horizontale tak van het kruis is een slinger van judaspenning en wol gehangen, als teken van vreugde over dat wat gevonden is bij de schapen en bij het geld.

## Zondag 6 april: Judica, 5<sup>e</sup> van de 40 dagen

Lucas 20:9-19

*Easterlittens: ds. L. Westra*

### **Thema: Is het van jou?**

Een man gaat op reis en vraagt oppassers om op zijn wijngaard te passen. Maar als de oogsttijd aanbreekt, doen zij alsof de wijngaard van hen is. De eigenaar stuurt verschillende knechten en uiteindelijk zelfs zijn zoon, maar ze hebben geen respect voor hem. Daarom moet de eigenaar uiteindelijk zelf komen om een nieuw begin te maken.

### **Liturgische schikking:**

*Kerntekst: 'De steen die de bouwlieden afkeurden is de hoeksteen geworden', Lucas 20:17 (citaat uit Psalm 118)*

### **Schikking:**

De hoeksteen, de rots die het fundament kan zijn, staat centraal in de schikking. Het kruis komt rechtop te staan en de stenen, de hoekstenen, komen eromheen. Tussen de stenen komt een vaas met daarin een bloeiende tak als verwijzing naar een nieuw leven.

## **Zondag 13 april: Palmarum**

Lucas 19:29-40

*Winsum: ds. S. Leene  
m.m.v. de Cantorij*

### **Thema: Is dit jouw koning?**

Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, waar Hij wordt toegejuicht als koning: 'Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer!' De farizeeën zeggen dat Jezus zijn leerlingen moet laten ophouden, maar Jezus antwoordt dat dit niet te stoppen is.

### **Liturgische schikking:**

*Kerntekst: 'Dit is mijn lichaam' / 'Dit is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt', Lucas 22:19, 20*

### **Schikking:**

Op deze palmzondag staat Pesach centraal, de maaltijd van de Heer die wij vieren met brood (aren) en wijn (druiven). Verse palmtakjes staan aan de voet van het kruis als verwijzing naar de toekomst die komen gaat.