

KRYST 2021



Kerstgroet van de gezamenlijke kerken van:
WINSUM, BAARD EN EASTERLITTENS E.O.

U hebt in uw handen de jaarlijkse Krystflyer die huis aan huis verspreid wordt. Normaal kunt u daarin lezen wat er rond kerst te beleven valt in de diverse kerken. Maar net als vorig jaar wordt het geen gewone kerst. Op kerstavond zijn er bijvoorbeeld geen diensten in de kerk. Ook wij gaan na 17.00 uur dicht. En dat is jammer, want juist met kerst wil je met z'n allen in de kerk zijn en de bekende kerstliederen zingen. Nu zijn we op onszelf aangewezen. Er wordt veel van de mensen gevraagd, de moedeloosheid kan je soms overvallen bij al dat slechte nieuws van de wereld.

Niemand weet hoe lang de tunnel is, maar we proberen licht te creëren. Sterker nog, er is al licht. We koesteren ons aan de warmte van het licht dat in de donkerste nacht zal schijnen. Er is een kindeke geboren op aard, dat op de aarde kwam voor ons allemaal. Nu we noodgedwongen alles klein moeten houden is er ruimte voor de vraag: wat betekent kerst eigenlijk, los van alle drukte, ontdaan van alle ruis? Iemand gaf het volgende antwoord, ik las het ergens in de krant: 'Kryst betsjut foar my hope en ljocht. It ljocht iepenet de donkerste dagen fan it jier. En soarget foar in tiid fan rêst, refleksje en foarút sjen.'

Wat betekent kerst voor u? Ik hoop dat u in de stilte een antwoord vindt, verborgen in een kind, geboren in een eenvoudige stal, waar het allemaal ooit begon en een ster ging schijnen. Dit kind zal ons kracht geven om het vol te houden, de eenzaamheid te verdragen en het kerstfeest te vieren.

Namens de Anna Tsjerke en de Hervormde Streekgemeente Lank Meamert wens ik u vrede voor de dagen die komen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Ds. Jurjen Hilverda

NB:

Voor de meest actuele informatie verwijst ik u naar de websites: www.lankmeamert.nl en www.annatsjerke.nl.

De kerkdiensten van streekgemeente Lank Meamert, vanuit Baard, Winsum (Mariakerk) en Easterlittens worden tot en met 9 januari alleen online gehouden en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl.

Mij is gevraagd om namens de Anna Tsjerke wat voor deze flyer te schrijven. Dat doe ik wat onwennig omdat ik niet zo vaak flyer. Ook omdat ik niet precies weet wat er nu wel of niet zal doorgaan met wat voor restricties dan ook. Maar we geven de moed niet op. Er is hoop. Dat is de kern van het kerstfeest. Het Kind dat geboren werd in Bethlehem is de hoop voor de wereld. En hoop hebben we broodnodig.

Misschien kun je niet naar de kerk. Misschien heb je nergens zin in. Misschien wil je het verhaal van herders en wijzen helemaal niet horen. Probeer je dan toch nog even dat oude verhaal van die rauwdouwers en koningen voor de geest te halen. Lukt het? Hoe kan het dat de koningen een andere weg in hun leven inslaan? Wat is er gebeurd dat de herders zingend naar het veld terugkeren? Ze hebben het kind gezien. Nou en. Toch zijn zij veranderd omdat dit kind nu diep in hun hart zit. Natuurlijk ligt het nog altijd in de kribbe. Maar het kind dat voor hen geboren is, is nu als het ware ook in hen geboren. Dat maakt alles anders, terwijl alles hetzelfde gebleven is.

Speel dit kerstspelletje maar eens in je uppie. Daar komt de herder op het toneel van 2021 en zegt:

“Twintigeneentwintig heeft me niks gebracht

Mij hoor je nooit zeggen

dat we samen meer kunnen dan alleen

want als ik even verder kijk, ontdek ik

spanning en onrust om me heen

elke week voelde ik minder

verbinding met mensen die me dierbaar zijn

ik voelde

dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld

en zeg me vooral niet

“er zit iets moois in iedere dag”

want hoe je het ook wendt of keert

ik heb dit jaar stilgestaan.

Je zult me nooit horen zeggen:

“twintigeneentwintig bracht me veel lichtpuntjes!”

Maar als de herder het kind gezien heeft en met het licht dat op zijn leven viel, 2022 ingaat, dan zegt hij, terwijl er niets veranderd is, nog precies hetzelfde, maar dan van beneden naar boven. Toe, lees maar, van beneden naar boven. De woorden zijn niet veranderd. Hij is veranderd. God verandert nog altijd mensen.

Klaas van Marrum

24 december "Kerstnacht"

22.00 uur, St. Gertrudiskerk te Baard

Orgelconcert door Harm Westra

Voorganger: ds. Joke van der Velden

Om 22.00 uur zullen de klokken luiden en het orgel zal klinken, Ere zij God, met geluidsversterking. U kunt online meegenieten. Helaas blijft de kerk gesloten voor publiek.

25 december 1^e Kerstdag

9.30 uur, St. Margrytkerk te Easterlittens

Voorganger: ds. J. Hilverda

31 december Oudjaarsdag

16.00 uur, Mariakerk te Winsum

Voorganger: ds. J. Hilverda

Kerkdiensten Anna Tsjerke

Helaas, vanwege alle huidige maatregelen is het voorlopig niet mogelijk om diensten te houden in de Anna Tsjerke.

We verwijzen u graag naar online diensten van buurgemeenten of diensten die op televisie zijn te volgen (bijvoorbeeld op Omrop Fryslân of via de EO).

Graag hadden we het Kerstfeest met elkaar in de kerk willen vieren, maar dat zal ook dit jaar in eigen kleine kring thuis moeten worden gevierd. Laten we de woorden "Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen" dan op onze eigen plek in de wereld laten klinken en laten zien door er voor elkaar te zijn en naar elkaar om te zien.

Allen gezegende kerstdagen gewenst!